

Bent u tevergeefs aan het werk?

Door: pastor Ricky Kurth

"1 Kor. 15:58: Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

Wat een prachtige geruststellende woorden! Wie van ons heeft niet op één of ander moment gevoeld dat ons werk voor de Heer tevergeefs is? Wat een troost is het op zulke momenten om te rusten in deze onvoorwaardelijke, volmondige, door God gegeven garantie dat ons werk voor Hem niet tevergeefs is!

Maar hoe kon Paulus zo iets zeggen, in het licht van zijn woorden tot de Galaten, waar hij zei:

"Gal. 4:11: Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.

Hier lijkt de apostel te vrezen dat zijn inspanningen om de Galaten te bevestigen in de leerstellingen van genade tevergeefs zouden zijn als ze bleven hunkeren naar de Wet.

En hoe zit het met Filippenzen 2:16, waar Paulus de Filippenzen aanspoort:

"Fil. 2:16: Voorhoudende (= "vasthoudende" of "voor ogen houdende") het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

Hier klinkt het alsof het werk van Paulus tevergeefs zou zijn als de Filippenzen faalden om het woord des levens vast te houden en zijn andere instructies in deze passage op te volgen.

Als klap op de vuurpijl is er ook 1 Thessalonicenzen 3:5 om te overwegen, waar Paulus tegen de Thessalonicenzen zei:

"..... heb ik hem gezonden, om uw geloof te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben, en onze arbeid ijdel zou wezen.

Ook hier lijkt Paulus bang te zijn dat al het werk, dat hij in Gods volk had geïnvesteerd, tevergeefs zou zijn als de verleidingen van de verleider erin zouden slagen de Thessalonicenzen van het geloof af te lokken.

Hoe kon Paulus, met het oog op verklaringen als deze, zo categorisch stellen dat het werk van de Korinthiërs niet tevergeefs was? Hebben zij beter werk geleverd dan hij? Natuurlijk niet! We denken dat het antwoord ligt in de verzekering die Paulus hun gaf dat hun arbeid niet tevergeefs was "in de Heer".

Hoewel het mogelijk was dat het werk van zelfs de grote apostel Paulus tevergeefs was in de Galaten, de Filippenzen en de Thessalonicenzen, is het niet mogelijk dat al ons werk tevergeefs is "in de Heer".

Waarom is dat? Welnu, onthoud dat Paulus over de Rechterstoel van Christus zegt dat: "*een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid*" (1 Korintiërs 3:8). Merk op dat we beloond zullen worden naar onze arbeid, niet naar de vrucht van onze arbeid. Dat wil zeggen, God is van plan ons te belonen op basis van onze trouw, niet op de trouw van degenen aan wie we ons werk schenken. Als dit niet zo was, zouden zelfs de beloningen van Paulus gering zijn, want na al het werk dat hij in Azië verrichtte, keerde iedereen in Azië zich van hem af, zie 1 Tim. 2:15:

"Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben;.....".

En als de ontrouw van degenen aan wie u uw geestelijke arbeid schenkt, u doet denken dat al uw inspanningen voor niets zijn geweest, bedenk dan dat uw arbeid in hen misschien tevergeefs is, maar uw arbeid is niet tevergeefs "in de Heer". U heeft Gods Woord erop!

Natuurlijk, als er geen Rechterstoel van Christus (zie 2 Kor.5:10) zou zijn, dan is je werk voor de Heer tevergeefs.

"2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Als de lezer zich afvraagt waarom we zoiets zeggen, bedenk dan dat sommigen onder de Korinthiërs volhielden dat er niet zoiets bestaat als de opstanding uit de doden, zie 1 Kor. 15:12:

"Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?"

En als er geen opstanding is, zal er geen Rechterstoel zijn, zie boven 2Kor. 5:10, en als er geen Rechterstoel zal zijn, dan is ons werk tevergeefs! Deze voortschrijdende verkeerde redenering dreigde alle arbeid voor de Heer in Korinthe tot stilstand te brengen! Geen wonder dat de apostel dit opstandingshoofdstuk begint door eerst de Korinthiërs te verzekeren dat hun **geloof** niet "tevergeefs" was, zie 1 Kor. 15:2,14,17:, en vervolgens verder te gaan om hen te verzekeren dat hun **arbeid** niet tevergeefs was.

"1 Kor. 15:2; 14 en 17: 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.....14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.....17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

Hoewel sommige geestelijke leiders het onderwijzen van "leer" vermijden omdat "leer" in hun ogen niet erg praktisch is, had de apostel Paulus een andere mening. Ongeloof in de "leer van de opstanding van de doden" dreigde het geloof en de arbeid van de heiligen in Korinthe in een wurggreep te nemen, maar de luchtdichte argumenten die Paulus in dit gezegende hoofdstuk aanvoerde voor de opstanding verklaren waarom hij kon zeggen dat we "daarom" alle stimulans hebben die we nodig hebben om altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heer:

"1 Kor. 15:58:.....altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

En dus als het soms voelt alsof je gewoon aan het ronddraaien bent en niets bereikt met mensen terwijl je voor de Heer werkt, sluiten we af met nog een onvoorwaardelijke belofte van de apostel van genade:

"Gal. 6:9: Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.