

De Duivel en de Verborgenheid

Door: Pastor JC O'Hair

Wie was Pastor O'Hair (In januari 1958 henen gegaan)

Pastor O'Hair was zonder twijfel de enige persoon die, meer dan enig ander, door God werd gebruikt om onder de gelovigen te vestigen wat Paulus, door inspiratie, "*de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid*" (Rom. 16:25) noemt. Hij wist dat hij de Schriftuurlijke oplossing had voor de huidige theologische verwarring en predikte het Woord met grote kracht. Zijn mondelinge bediening (inclusief radio) en zijn vele boeken hadden een diepgaand effect op duizenden in binnen- en buitenland. Als evangelieprediker en zielenwinnaar had hij geen gelijke, alleen omdat hij de waarheid van het onvervalste "*evangelie der genade Gods*" (Hand. 20:24) zo duidelijk begreep. De Kerk, over de hele wereld, is hem veel verschuldigd.

De meeste Christenen weten meer over de duivel dan over "De Verborgenheid". Toch weten ze niet meer over de duivel dan ze zouden moeten weten. Ze zouden meer over hem moeten weten, zodat ze naar waarheid met Paulus kunnen zeggen: "*Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend*" (2 Kor. 2:11). Zeker, elke Christen zou meer moeten weten over "De Verborgenheid". God wil dat elke Christen "De Verborgenheid" kent en het aan anderen bekend maakt, zie Efeziërs 3:9:

"En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

U zegt: "Dan zou het niet langer "Een Verborgenheid" zijn. Zo is het niet. Waarom zou deze goddelijke waarheid na meer dan 2000 jaar nog steeds een verborgenheid zijn **voor negennegentig procent** van Gods volk? Kunt u deze vraag beantwoorden?

Het is waar dat de duivel niet wil dat iemand deze goddelijke waarheid begrijpt of zelfs maar bestudeert. Maar is Gods wil niet meer begeerd door Christenen dan de wil van Satan? Overtreft Gods macht niet de macht van de duivel? Satan is machtig. Maar God is almachtig. Oprechte geestelijke Christenen weten dat Gods macht groter is dan die van Satan.

Maar laten we eens inventariseren. Als we de wereldwijde politieke situatie in ogenschouw nemen, de nood van naties, inclusief de zogenaamde Christelijke naties die op de rand van bankroet en vernietiging staan, kunnen we ons afvragen hoe het kan dat Satan na 2000 jaar Christendom zo'n macht heeft. Maar wij geloven dat Satan wist waar hij het over had in Lukas 4:6 toen hij de Heer Jezus vertelde dat de koninkrijken van de wereld onder zijn controle waren. De Heer had gelijk toen Hij Satan '*de overste dezer wereld*' noemde, zie Joh. 14:30:

*"Ik zal niet meer veel met u spreken; want **de overste dezer wereld** komt, en heeft aan Mij niets.*

Als we de miljoenen en miljoenen mensen van de wereld religieus beschouwen en zien wat de duivel hen heeft aangedaan, geven we zeker een hartelijk "Amen" op de uitspraak van 1 Johannes 5:19, "*de gehele wereld ligt in het boze*" In zijn trucs om zondaars weg te houden van het reddende evangelie van Christus, wordt Satan "*de god dezer eeuw*" genoemd, zie 2 Kor. 4:3-4:

"3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Om zijn doel te bereiken met mensen die een soort zogenaamde Christelijke religie willen, transformeert de duivel zichzelf in een engel des lichts en instrueert hij zijn dienaren om te doen alsof ze missionarissen van Christus zijn, zie 2 Kor. 11:13-15:

“13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Laten we dan eens kijken wat de duivel heeft gedaan met kerkleden die in feite leden zijn van het lichaam van Christus, Gods enige kerk vandaag de dag. Let op Gods instructies in Efeziërs 4:3-6:

*“3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 4 **Eén** lichaam is het, en **één** Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot **één** hoop uwer roeping; 5 **Eén** Heere, **één** geloof, **één** doop, 6 **Eén** God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.*

Meditateer (nadenken – overdenken)- '*de enigheid des Geestes*'. Waar wordt het gevonden? Eén geloof, één hoop van uw roeping, één doop. Eén lichaam. Hoeveel sekten en denominaties zijn er? Een paar honderd (*). Hoeveel lichamen? **Eén lichaam**. Let op Efeziërs 1:20-23:

“20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

(*)—Wat betekent het woord “denominatie”: In het Christendom is het de aanduiding van een kerk of groep van kerken, met een eigen geloofstraditie, kerkorde en liturgie, die hen onderscheidt van andere kerken.

Christus is in de hemelse gewesten. Christus is het enige Hoofd van zijn enige kerk, die zijn lichaam is, '*de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult*'.

Het maakt niet uit hoe trouwe, ijverige sektariërs hun denominationele kerken verdedigen en bepleiten, de student van het Woord van God weet dat "denominationalisme" absoluut onschrijftuurlijk is.

Er is één, en slechts één, ware Bijbelkerk en die Bijbelkerk heet het Lichaam van Christus, "de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult".

Van de vertaler: Overgenomen van een andere website:

Zijn denominaties naar Gods wil?

Denominaties zijn op zich geheel on-Bijbels. Ze horen niet te bestaan. Christelijke gemeenten horen onafhankelijk te zijn, los van inmenging van koepels. De praktijk bewijst duidelijk dat er veel bemoeizucht is door die koepelorganisaties. En ze zijn erg afvallig, ze neigen naar oecumene, rooms-katholicisme, postmodernisme, centreren gebed, contemplatieve invloeden, new-age invloeden, geestelijk pluralisme, veel teveel om op te noemen.

Einde citaat

Leden van het Lichaam van Christus zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten en zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, zie Efeziërs 2:6 en 1:3:

“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Eén reden waarom God wil dat alle mensen "**De Verborgenschap**" zien, wordt uitgedrukt in Efeziërs 3:10-11:

“10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

De Verborgenschap is dus de goddelijke waarheid betreffende "de hemelse gewesten" en "volgens het eeuwige voornemen dat God in Christus Jezus, onze Heer, voor ogen had". Door de Schrift te onderzoeken, ontdekken we dat deze goddelijke boodschap geen vervulling was van profetie, maar een geestelijk programma was dat door God was voorbestemd vóór de grondlegging van de wereld.

We hebben gezien hoe Satan politiek werkt als "*de overste van deze wereld*"; hoe hij als "*de god van deze eeuw*" de ongelovige verblindt om hem ervan te weerhouden het evangelie van redding te geloven. In Efeziërs 6:11-20 leren we over Satans geestelijke slechtheid in de hemelse gewesten, zijn verzet tegen de boodschap en de boodschapper van "De Verborgenschap", goddelijke waarheid over de hemelse gewesten. Let op Efeziërs 6:11-12:

“11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

En let op Efeziërs 6:19-20:

“19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

Waarom was Paulus een gevangene van Rome? Hoor zijn eigen woorden: voor de verborgenheid van het evangelie". Lees dit nog eens in Kolossenzen 4:3-4 en lees zijn getuigenis in Efeziërs 3:1-3:

“Kol. 4:3-4: 3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; 4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb).

Let op Gods Woord in Efeziërs 3:9:

“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Hier zien we dat “de bedeling der genade Gods” en de bedeling van de Verborgenheid met elkaar verbonden zijn. Deze heerlijke waarheid werd bekend gemaakt door openbaring aan de apostel Paulus, die de gevangene van Jezus Christus werd voor de Heidenen. Waarderen we wat hij (Paulus) voor ons heeft geleden? Laten we in Paulus zijn Brieven duiken en proberen de boodschap te begrijpen waarvoor hij leed.

Hoewel Paulus wist dat religieuze mannen tegen "De Verborgenheid" waren en vastbesloten waren dat hij die goddelijke waarheid niet zou prediken, wist hij dat hij niet worstelde met vlees en bloed; maar dat zijn echte tegenstander de duivel was als de heerser van de wereldse duisternis in de hemelse gewesten.

Paulus schreef in 2 Korintiërs 4:3 en 4 dat Satan de geest verblindde. Maar let op zijn verzoek om een heel specifiek gebed in Efeziërs 1:17-18:

“17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest (de KJV heeft “geest”) der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Paulus wilde niet dat de geest verblind zou worden voor "De Verborgenheid". Hij wist dat er een speciale geest van wijsheid en openbaring voor nodig was om die bepaalde heerlijke waarheid te begrijpen.

Ja, de duivel slaagde erin Paulus in de gevangenis te krijgen voor "De Verborgenheid", als een boosdoener aan kettingen gebonden. Maar vanuit zijn cel schreef hij: „*Het Woord van God is niet gebonden.*”

God wil dat u deze heerlijke waarheid kent en bekendmaakt... die meer dan twintig eeuwen geleden geen verborgenheid meer had moeten zijn.

Van de vertaler: Ter overdenking

Wist u dat gelovigen die de leer van de Apostel Paulus volgen door veel denominaties “kettters” worden genoemd?

Waarom wordt in veel denominaties de wet nog iedere zondag voorgelezen? De wet kan niemand redden, daar was de wet ook niet voor. De wet is een tuchtmeester geweest tot Christus. De wet wees de mensen op de onmogelijkheid om de wet te houden! Daarom werd toen de offerdienst ingesteld, zie:

“Galaten 3:24: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.

Wij, als leden van het lichaam van Christus zijn niet onder de wet maar onder de genade. (Rom. 6:14-15).

“2 Tim. 3:10-17: 10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.

11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.

12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.

13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.

14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;

15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.