

De grootste bezwaren tegen de M.H.V.

Door: Justin Johnson

Het is belangrijker om de Bijbel goed te begrijpen dan een standpunt in te nemen vanwege traditie, populariteit of inzichten van mensen.

De recht gesneden **M**idden **H**andelingen **V**isie (Zie Hand. 13:38-39), volgens de apostel Paulus, is voor veel mensen verwerpelijk als ze er voor het eerst over horen! Er worden bezwaren geuit. Het is niet traditioneel, het is niet populair en heeft ook niet veel aanhang onder de mensen, laat staan onder gerespecteerde Bijbel geleerden.

“Hand. 13:38-39: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen (Jezus Christus) u vergeving der zonden verkondigd wordt;

39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

Maar een manier om er achter te komen dat we geen sekte zijn of een autocratische (*) traditie proberen te verdedigen, is dat we bezwaren niet uit de weg gaan. Soms vragen we er zelfs om.

(*)--Een autocratie ("heersen") is een regeringsvorm waarbij ongelimiteerde macht wordt uitgeoefend door één persoon.

Het helpt om in de spiegel te kijken en eerlijk te zijn over wat u ziet of hoort. Veel bezwaren vind ik uit mijn eigen onderzoek voordat anderen ze naar voren brengen. Daarom is het goed om te studeren in de Bijbel.

Het kan ook nuttig zijn om een extern perspectief te krijgen om blinde vlekken te voorkomen. Dus luister ik naar bezwaren van anderen om me heen. Ik las tegenwerpingen op internet en in boeken van populaire Bijbelleraren.

Ik zoek naar beurzen die mijn standpunt kunnen ondersteunen of tegenspreken. Onze website (www.graceambassadors.com) heeft in de loop der jaren op veel bezwaren gereageerd en heeft de bezwaarmakers zelfs geholpen om ons standpunt te leren begrijpen.

Na dit jaren gedaan te hebben vind ik dat er niet veel nieuwe bezwaren zijn. Zijn er moeilijke passages? Ja, deze bestaan voor iedereen, maar geen enkele die een sterke overwinnaar lijkt te zijn.

Na ze allemaal te hebben overwogen en te hebben gereageerd met de Bijbel correct verdeeld (= recht gesneden volgens 2 Tim. 2:15), vind ik dat de bezwaarmakers tekort schieten. Daarom blijf ik Jezus Christus verkondigen volgens de openbaring van de verborgenheid (Rom. 15:25-26). Ik geloof dat dat juist is.

Je zult er misschien versteld van staan hoe mager veel aanvankelijke bezwaren zijn:

"Je bent een ketter." Dat zegt u, maar waarom?

"Je hebt het fout." Oké, vertel me waarom.

"Lees dit vers maar eens." Heb ik gedaan. Vertel me meer.

Heb je een bezwaar dat de hele stelling doet omvallen? Laat maar horen! Ik heb er belang bij om het cruciale punt van de Bijbelse dwaling te kennen die ons van het spoor zou kunnen leiden.

Na jaren luisteren komen de grootste bezwaren meestal neer op het niet eens zijn met de eerste regel in deze e-mail.