

De uitbeelding van Daniëls voorspelling

Daniël 3:31-39.

Door pastor Ricky Kurth

Heb je gehoord van de man die zei dat zijn grootvader het zinken van de Titanic voorspelde? Hij zei dat hij het aan iedereen probeerde te vertellen, van de verantwoordelijken tot aan de mensen die kaartjes kochten. Maar ze zeiden allemaal tegen hem dat hij gewoon zijn mond moest houden. Dit ging zo door totdat hij uiteindelijk verzocht moest worden de bioscoop te verlaten.

Welnu, als iemand het zinken van de Titanic had kunnen voorspellen, zou hij als een geweldige profeet zijn beschouwd, want het was een schip waarvan werd gezegd dat het onzinkbaar was. Maar hier in onze tekst in Daniël 2:31-39, doet Daniël zelf een behoorlijk verbazingwekkende voorspelling. In het eerste deel van Daniël 2 gaf God aan koning Nebukadnezar van Babylon een droom die hem zo erg verontrustte dat hij zijn tovenaars en astrologen vroeg om hem twee dingen te vertellen. Ten eerste, wat hij droomde; en ten tweede, wat zijn droom betekende. Geen van zijn spirituele adviseurs kon dat natuurlijk doen.

Maar Daniël kon het! Hij begon met de koning te vertellen dat zijn droom een voorspelling over de toekomst was (Dan. 2:29), en nu is hij klaar om hem te vertellen wat hij werkelijk in zijn droom had gezien. Hij begon met te zeggen:

“Dan. 2:31: Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk.

Om te beginnen, als er staat dat dit beeld voor de koning in zijn droom "stond", is dat onze eerste aanwijzing dat dit het beeld van een man was - maar niet de wandelende, pratende verscheidenheid aan mannen. Hij zag een soort standbeeldachtige afbeelding van een man die hij gewend was te aanbidden, de afgoden gemaakt van goud en zilver waaruit zijn afgodische religie bestond, zoals we zien wanneer Daniël verder gaat met te zeggen dat het beeld dat hij zag gemaakt was van zilver en goud:

“Dan. 2:32-33: 32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper;

33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.

De originele man van metaal

Als je nu iets weet over metallurgie - en als voormalig maker van gereedschappen en matrijzen ben ik waarschijnlijk slimmer dan de gemiddelde man over metallurgie - dan weet je twee dingen over de metalen van dit beeld.

Ten eerste weet je dat deze metalen sterker worden naarmate je de afbeelding van boven naar beneden bekijkt, te beginnen met dit gouden hoofd. Goud is één van de zachtste metalen. De reden waarom juweliers het altijd hebben gewaardeerd en gekoesterd, is dat het zacht genoeg is om er gemakkelijk ringen, kettingen en andere sieraden van te maken. Dat maakt het wat wij in de wereld van de metallurgie kneedbaar noemen. Je wist niet dat je redacteur grote woorden kende als kneedbaar en metallurgie, toch?

Nu is zilver iets harder en sterker dan goud, en koper en ijzer zijn nog sterker. Dus de metalen van dit beeld geven een uitstekende weergave van de droom betreffende de uitleg die Daniël gaat geven. Hij gaat uitleggen hoe ze de komst uitbeelden van sommige koninkrijken die de komende 600 jaar zouden opkomen en vallen en de wereld zouden domineren. De metalen worden steeds sterker naar beneden toe omdat de naties die ze vertegenwoordigen sterker zouden moeten zijn om de natie die voor hen kwam te kunnen veroveren. In Daniël 8 gaat de profeet uitleggen dat deze metalen de opkomst en ondergang weergeven van de koninkrijken Babylon, Media-Perzië, Griekenland en Rome – en uiteindelijk het koninkrijk van de antichrist.

Het gaat allemaal bergafwaarts vanaf hier

Maar je hoeft niet veel over metallurgie te weten om te weten dat deze metalen ook steeds goedkoper worden als je naar beneden gaat. Goud is het duurste van de metalen, zilver is iets minder duur en ijzer is het minst duur van allemaal. Dat zegt je dat deze toekomstige koninkrijken misschien sterker worden naarmate de profetie zich ontvouwt, maar ze worden ook steeds minder waardevol, althans in de ogen van God.

Dit is Gods manier om ons te vertellen dat de beschaving bergafwaarts gaat. Dat druist zeker in tegen wat evolutionisten ons willen doen geloven. Ze zijn van mening dat de mens evolueert en steeds beter wordt!

Het druist ook in tegen iets dat post-millennialistische (*) theologie wordt genoemd.

(*)---Post-Millennialisme is een uitleg van Openbaring 20 die Christus zijn tweede komst **NA** het duizend jarig vreedrijk plaatst.

Dat is de gedachte die zegt dat Christenen zoals wij de dingen in de wereld steeds beter zullen blijven maken totdat we eindelijk het duizendjarige koninkrijk brengen waarvan de Bijbel zegt dat het komt. Daarna zal de Heer zien hoe goed we het hier beneden hebben opgelost en het comfortabel genoeg is voor Hem om weer onder ons te komen wonen! Maar zoals Pastor J.C. O'Hair placht te zeggen, als Christenen het koninkrijk binnen willen brengen, zullen ze het moeten steunen, want de wereld gaat zeker niet die kant op!

Daniëls beeld voorspelt eerder dat de wereld erger en slechter zal worden, culminerend in de Verdrukking die zal volgen op de Opname, en dan zal de Heer **vóór** het duizendjarig vreedrijk terugkeren om Zijn koninkrijk op te richten, na het verslaan van de antichrist in Armageddon, en al de andere menselijke koninkrijken die het beest zullen volgen.

En Daniël ziet de terugkeer van de Heer en de nederlaag van die koninkrijken afgebeeld in het volgende vers van onze tekst wanneer hij de koning verder verteld wat hij droomde:

“Dan. 2:34: Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.

De Rots der Eeuwen

Nu, de steen hier in Daniël is dezelfde waarvan Paulus zegt dat de Joden eruit dronken in de woestijn, toen hij schreef:

“1 Kor. 10:4: En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.

Van de vertaler: Ter verduidelijking:

De King James Bible zegt hier: *“And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual **Rock** that followed them: and that **Rock** was Christ.*

Dat is Paulus zijn manier om te zeggen dat de steen Christus vertegenwoordigde, zoals het brood Zijn lichaam voorstelde toen Hij zei: *“Dit is Mijn lichaam”* (1 Kor. 11:24). De steen in de droom van de koning vertegenwoordigde Hem ook.

Als je denkt: "Hoe komt het dat er staat dat Christus een steen was die 'zonder handen' was gehouwen?" is het omdat die uitdrukking "zonder handen" betekent zonder menselijke tussenkomst. Het is het tegenovergestelde van wat we lezen in Handelingen 7:48, waar Stefanus verklaarde:

“Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt;.....”.

Aardse tempels worden met mensenhanden gemaakt, maar sommige dingen worden zonder hen gemaakt, zoals we zien wanneer Paulus tegen gelovigen zegt:

“Kol. 2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt,.....”.

Dat gaat over onze geestelijke besnijdenis in Christus, die werd gedaan zonder menselijke tussenkomst.

Maar waarom zou Daniël de Heer een steen noemen die zonder handen is gehouwen? Welnu, wanneer een steen wordt gehouwen, wordt het op zichzelf een eigen steen. Tot die tijd is het slechts een onderdeel van een grotere steen. En de Heer Jezus Christus werd uit een hele grote steen gehouwen, zoals Daniël later in dit hoofdstuk tegen de koning zei:

“Dan. 2:45: Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouden is geworden.....”.

De Man uit de Bergen

Een "berg" in de Bijbel is een symbool van een koninkrijk, zoals we zien wanneer Jesaja het koninkrijk van de hemel op aarde beschrijft door te voorzeggen:

“Jes. 65:25: De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijs der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de Heere.

En de "steen" van de Heer maakte deel uit van de berg van Gods koninkrijk in de hemel voordat Hij mens werd. Maar Hij werd uit die berg gehakt en kwam naar de aarde, waar hij werd verwekt in een menselijk lichaam zonder menselijke tussenkomst, door een klein wonder dat bekend staat als de maagdelijke geboorte. **Jozef had niets te maken met de conceptie van de Heer.**

Toen Hij naar de aarde kwam, kreeg de Heer een lichaam dat veel lijkt op het lichaam dat jij en ik ooit in de hemel zullen hebben, een lichaam dat Paulus in 2 Korintiërs 5:1 beschreef door te zeggen:

“Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezès tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Het lichaam dat je ooit in de hemel zult hebben, zal door God worden gebouwd, zodat het eeuwig kan zijn. Maar het zal ook hetzelfde lichaam zijn dat je moeder in haar baarmoeder heeft gebouwd, zodat het herkenbaar kan zijn - net zoals het opstandingslichaam van de Heer zowel eeuwig was omdat het door God was gemaakt, en als herkenbaar voor zijn discipelen omdat het in Maria was gemaakt.

Oké, nu we de steen hier hebben geïdentificeerd als de Heer, wat betekent vers 34 als er staat dat de steen het beeld "sloeg"? Welnu, als deze metalen, toekomstige naties vertegenwoordigen, betekent dit dat wat je hier ziet afgebeeld iets is waarover we lezen dat het alle kwaadaardige naties uit het verleden zal vertegenwoordigen, dus door het te vernietigen, zal de Heer hen ook vernietigen.

En als Daniël zegt dat de naties als "kaf" werden, helpt het om te weten dat kaf het lichte omhulsel is dat een tarwekorrel omhult. Er is mij verteld dat boeren in Bijbelse dagen het kaf van het koren scheidden door het op een winderige dag in de lucht te werpen. Het zwaardere graan zou aan de voeten van de boer vallen, terwijl de lichte en luchtige kaf met de wind zou verwaaien. Zo wil God dat we ons de toekomst van de koninkrijken van mensen voorstellen, als een beschaving die met de wind wordt weggevoerd.

En als Daniël zegt dat de Heer die naties in "stukjes" zal breken, weet je nu hoe klein die stukjes zullen zijn! Toen de Heer over Zichzelf sprak als een steen, zei Hij zelfs:

"Matth. 21:42 en 44: 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?.....44 En wie op dezen steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.

"2 Thess. 1:7-8: 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;

8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

Vrienden op hoge posten

"Dan. 2:35: Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.

En wanneer vers 35 zegt dat "en er werd geen plaats voor dezelve gevonden", verwijst dat woord "plaats" vaak naar plaatsen of posities in de regering, zoals wanneer mensen praten over het hebben van "vrienden op hoge posten". De Bijbel gebruikt het woord ook zo. Bij het beschrijven van iets dat gebeurde tijdens de bediening van de Heer in Israël, schreef Johannes:

"Joh. 11:47-48: 47 De overpriesters dan en de Farizeen vergaderden den raad, en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze Mens doet vele tekenen.

48 Indien wij Hem alzo laten geworden, zij zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en wegnemen beide onze plaats en volk.

De niet-geredde heersers van Israël maakten zich, te dien tijde, zorgen over het verlies van hun "plaats" in de regering van Israël. De Romeinen hadden Israël veroverd, maar ze lieten de Joden enige schijn van zelfbestuur behouden. Maar als de Heer te populair zou worden, zouden de Romeinen Israël als

een bedreiging beschouwen en de natie en de plaatsen in haar regering wegnemen die door die duivelse heersers werden ingenomen.

We zien deze definitie van "plaats" opnieuw toen Paulus schreef:

*"Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden **in de lucht**.*

Opmerking: "in de lucht" ~ King James Bible: "in high places", dit geeft vertaald: "in hoge plaatsen".

Dat gaat over de gevallen engelen die momenteel regeringsposities in de hemel bekleden – en die zullen blijven bezetten totdat de Heer ze uit de weg ruimt, zoals we lezen in Openbaring 12:7-8:

"7 En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

Zoals je je kunt voorstellen, is er in de komende eeuwigheid geen plaats voor gevallen engelen in de regering van de hemel! Dus halverwege de Verdrukking zal Michael hen verwijderen.

En dat is wat de Heer zal doen met de naties van de aarde bij Zijn wederkomst! Vers 35 zegt dat nadat Hij de naties had geslagen, "er geen plaats voor hen werd gevonden" in de regering van de aarde. Zie je, het koninkrijk dat de Heer na hen zal vestigen, zal niet het hoogtepunt zijn van alle koninkrijken die ervoor kwamen, zoals het koninkrijk van de antichrist. Vers 35 zegt dat de steen een grote berg zal worden, er staat niet dat de uitgewiste poederachtige stukken van de naties de berg van het koninkrijk zullen worden. De Heer gaat een koninkrijk voor Zichzelf maken, maar niet uit hen.

Tot slot, hoe zou u het vinden om te voorspellen welk land de Verenigde Staten zal veroveren, het momenteel machtigste land ter wereld, en welk land dat land zal veroveren, en welk land dat overwinnende land zal veroveren, in de loop van de komende 600 jaar? Jij zou dat niet kunnen als je het probeerde, maar God wel! En toen Hij dat hier in Daniël 2 deed, bewees het niet alleen dat Hij bestaat, het bewees ook dat de God van de Bijbel de enige ware God is, en alle aanbiddingsdienst die je Hem kunt bewijzen waardig is.