

## God staat centraal

Door pastoor Cornelius R. Stam

### De brief van Paulus aan de Romeinen is het basisboek van de Christelijke theologie

Deze brief brengt ons oog in oog met feiten die we zouden moeten weten en moeten weten om gered te worden.

In het 16e en 17e vers van het eerste hoofdstuk (\*) verklaart de apostel dat hij trots is op het evangelie omdat daarin de "gerechtigheid" of de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard.

(\*)--"Rom. 1:16-17: 16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard **uit geloof tot geloof** (\*\*); gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

(\*\*)--**UIT HET GELOOF VAN CHRISTUS**, dat God Hem op zou wekken en al onze zonden vergeven zouden worden. Uit het geloof van Christus **TOT MIJN GELOOF**.

Zie ook op mijn website, onder 'artikelen': [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) : "HET GELOOF VAN JEZUS CHRISTUS"

God moest de zonde rechtvaardig afhandelen voordat Hij redding kon bieden aan zondaars. Zonde is niet alleen een kwelling; het is moreel verkeerd en wekt de toorn op van een rechtvaardige en heilige God.

De toorn van God wordt te weinig besproken door moderne evangelisten en predikanten. Ze praten graag over de liefde en barmhartigheid van God, alsof Hij een plechtige oude man is met een tolerante houding ten opzichte van zonde. Maar ze waarderen Zijn liefde en barmhartigheid nooit volledig, omdat ze Zijn oneindige toorn tegen de zonde niet begrijpen.

Veel evangelisatie is tegenwoordig een soort 'god proberen'-gimmick (= foefje dat men toepast om op te vallen, om de aandacht te trekken) geworden. Bevredigen de geneugten van de wereld niet? Probeer God. Kun je een vreselijke slavernij niet van je afschudden? God proberen. Als al het andere faalt, probeer dan God!

Maar deze humanistische benadering is vreemd aan de Schrift. God, Zijn heiligheid, Zijn toorn tegen de zonde en Zijn liefde in het verschaffen van redding - deze staan centraal in de Schrift, niet de mens en zijn toestand en zijn behoeften.

We moeten God niet zien als onze dienaar, die ons zal helpen in tijden van nood, maar als de Heilige wiens gerechtigheid we hebben beledigd, maar die in oneindige genade zelf voor onze zonden heeft

betaald, zodat we kunnen worden verlost. Daarom begint de brief aan de Romeinen zijn machtige betoog met bijna drie hoofdstukken over het onderwerp zonde.

Dan volgt het goede nieuws van Gods genade bij het oplossen van het zondevraagstuk:

*"Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;*

En zo verklaart dezelfde geïnspireerde schrijver, in Efeziërs 2:2-4, dat wij "de kinderen van ongehoorzaamheid" en daarom "de kinderen van toorn" waren, maar gaat vervolgens verder met te laten zien "God, die rijk is aan barmhartigheid" en "groot" in "liefde", redt gelovigen door genade en geeft hen het eeuwige leven in Christus, die stierf voor onze zonden.

*"Ef. 2:2-4: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,*