

(1) Hoe worstel je met een geest?

Door: Pastor Ricky Kurth

(2) Wat is een genade gelovige

Door: Mike Schroeder

(1) Hoe worstel je met een geest

“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Worstelen is een sport die meestal wordt geassocieerd met jongens en mannen, van wie slechts enkelen zich bezighouden met georganiseerd worstelen op de middelbare school of universiteit. Maar of je nu een man of een vrouw bent, de apostel Paulus zegt dat je verwickeld bent in een levenslange worsteling tegen de leden van Satans leger.

Maar heb je je ooit afgevraagd hoe je met een geest moet worstelen? En waar gaat deze worstelwedstrijd eigenlijk over? Paulus zegt het niet, maar we denken dat hij aan Daniël 10 dacht. Hier werd een engel naar Daniël gestuurd om een boodschap van God over te brengen, maar een gevallen engel weerstond hem 21 dagen lang, zie Dan. 10:11-14:

“11 En Hij zeide tot mij: Daniel, gij zeer gewenste man! merk op de woorden, die Ik tot u spreken zal, en sta op uw standplaats, want Ik ben alnu tot u gezonden; en toen Hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende.

12 Toen zeide Hij tot mij: Vrees niet, Daniel! want van den eersten dag aan, dat gij uw hart begaaft, om te verstaan en om uzelfen te verootmoedigen, voor het aangezicht uws Gods, zijn uw woorden gehoord, en om uwer woorden wil ben Ik gekomen.

13 Doch de vorst des koninkrijks van Perzie stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzie.

14 Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen.

Aangezien Paulus over onze worstelwedstrijd zegt dat we moeten “wederstaan”, zie Efeziërs 6:13:

“Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

.....hebben we het gevoel dat hij deze passage in gedachten had, vooral als we bedenken wat er gebeurde in Daniël 10. De Vorst van Perzië, een van “de heersers van de duisternis van deze wereld”, vocht om te voorkomen dat een boodschap van God doordrong tot een man van God. Het is onze vaste overtuiging dat “de heersers van de duisternis van deze wereld” nog steeds vechten om te voorkomen dat een boodschap van God doordringt tot mannen en vrouwen van God - de boodschap van genade. Tegenwoordig gebruikt God echter geen engelen om Zijn boodschap aan Zijn volk over te brengen, Hij gebruikt genadegelovigen. Hierdoor weerstaan de leden van Satans leger niet langer engelen, maar weerstaan ons als genadegelovigen.

En dus als je je hebt afgevraagd hoe je verondersteld wordt te worstelen tegen de overheden en machten van de duivel, verwonder je daarover dan niet meer. Elke keer als je de genadeboodschap met iemand deelt, loop je de "worstelmat" op. Elke keer dat u probeert "alle mensen te laten zien wat de gemeenschap van het geheimenis is", zie Efeziërs 3:9:

"En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

.....schakelt u uw slechte tegenstander in. En elke euro die u in genadebedieningen investeert, helpt om de pogingen van de tegenstander te verslaan en mannen en vrouwen van God ervan te weerhouden de boodschap te ontvangen die de Schriften ontsluit, de prediking van Jezus Christus volgens de openbaring van de verborgenheid, zie Rom. 16:25:

"Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Waarom bereikt u vandaag niet iemand met de boodschap, en kent u de sensatie van het vastpinnen van een satanische strijder op de worstelmat en het bevrijden van een verbijsterde gelovige uit de duistere ketenen van religieuze traditie die elke heilige omhult die nog niet heeft geleerd het Woord van waarheid recht te snijden, zie 2 Tim, 2:15:

"Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

(2) WAT IS EEN GENADE GELOVIGE?

Door: Mike Schroeder.

www.AGBSF.com

Nadat ik, Mike Schroeder, was gered, zevenentwintig jaar geleden, maakt ik deel uit van hetgeen bekend staat als de Christelijk Evangelische Gemeenschap. Er is een woord dat wordt gebruikt onder de Evangelischen om elkander te identificeren: "gelovige". Ik heb dat gezegde vaak gehoord en ook gebruikt: "Hij is (of zij is) wel (of niet) een gelovige". Een Evangelische bedoelt hiermee dat de persoon waar het over gaat wel of niet Christus heeft aangenomen als zijn Verlosser.

Na tien jaar in de Evangelische gemeente geweest te zijn kwam ik in contact met een andere methode van Bijbelstudie, gebruikt door een groep mensen die zichzelf "genade" gelovigen noemden. Ik vroeg me af wat het verschil was tussen een algemene "gelovige" en een "genade" gelovige. Waarom de noodzaak om het woord genade toe te voegen? Was het niet een feit dat een gelovige automatisch onder de genade was, een uitgemaakte zaak die voor zichzelf spreekt? Blijkbaar was dat niet zo.

Toen ik doorging te studeren met deze genade gelovigen **1** werd me het waarom van de speciale titel spoedig duidelijk: het was bedoeld om hen te scheiden van degenen die Evangelisch waren (zij, de genade gelovigen, waren beslist evangelisch **2**. Niet door de één of andere bovennatuurlijke kracht of "een tweede werk van genade) , **3** maar veeleer door het omarmen van iets dat ze noemden "de verborgenheid". **4** Dit ging over een bepaalde kennis die zij bezaten, en bedienden, die verder ging dan wat ik had geleerd in mijn tien jarig verblijf in de Evangelische gemeenschap. Deze meerdere "kennis van de waarheid" **5** was alleen toegankelijk door het toepassen van een studiemethode genaamd: "het recht snijden". Deze uitdrukking komt uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs:

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelfven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

De eerste woorden uit de schrift die ik als Evangelische had geleerd waren 2Tim.3:16 en 17:

“2Tim.3:16-17: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17: Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 6

Gedurende die tienjarige periode heb ik deze passage ontelbare malen horen herhalen als het belangrijkste thema in de preken, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit 2Tim.2:15 heb horen citeren – niet één keer. 7

1. Ze verwezen naar zichzelf als “Bereërs” een toepassing van Handelingen 17: 10 en 11.

“Hand.17:10: En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;

“Hand.17:11: En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

2. Het Bijbelse woord “evangelist” betekent gewoon “een prediker van het evangelie”.

3. Deze uitdrukking werd gedaan, in het midden van de achttiende eeuw, door de Evangelische prediker Charles Finney.

4. *“Ef.3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;*

5. *“1Tim.2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.*

6. Dit is geciteerd uit de Statenvertaling van 1977 of eerdere uitgaven.

7. Het is mogelijk dat ik 2Tim.2:15 wel heb gehoord maar dan uit een andere, zogenaamde moderne, vertaling van de bijbel die dat anders formuleren.

Voorbeelden van 2 Tim.2:15 in de diverse vertalingen:

--Statenvertaling 1977: *“.....die het woord der waarheid recht snijdt.*

--Lutherse vertaling: *“.....die het woord der waarheid recht snijdt.*

--Leidse vertaling: *“.....die het woord der waarheid goed ontleedt.*

--Vert. prof. Brouwer: *“.....die met het woord der waarheid op de rechte wijze omgaat.*

--Vertaling Petr. Canisius: *“.....die het woord der waarheid rechtaf snijdt.*

--Nieuwe NBG vertaling: *“.....doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.*

--Het Boek: *“.....Geef Gods boodschap onvervalst door.*

--Groot nieuws bijbel: *“.....dat je de boodschap van de waarheid eerlijk brengt.*

Nadat ik ongeveer zes maanden samen met de genade gelovigen had gestudeerd werd het me duidelijk dat deze twee passages uit de schrift onlosmakelijk met elkaar waren verbonden en dat het verkeert

zou zijn om de laatste te citeren (2Tim.3:16 en 17) zonder de eerste (2Tim.2:15), in combinatie daarmee, te citeren. De essentie van het idee dat de Schrift moet worden 'verdeeld' is deze: terwijl het vers zegt dat: "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig.....", betekent niet, zoals degenen die het woord recht snijden uitleggen, dat alles aan ons is gericht. Terwijl de passage beslist waarheid weergeeft, is veel van die waarheid gericht aan anderen. De brandende vraag is nu: Als dat waar is, hoe kom ik er dan achter welk deel van de waarheid voor mij is? Waar pas ik in het plan van God?

Op dit moment zullen Bijbelse letterkundigen en fundamentalisten schreeuwen dat hetgeen wij aan het doen zijn een poging om is beroep te doen op menselijke redeneringen en dat dit inbreuk maakt op het principe van 1Korinthiërs 2:13 en 14, **8** waar staat dat de natuurlijke mens de geestelijke dingen niet begrijpt.

"1Kor.2:13-14: Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Ok. Dat is wat er staat en ik geloof dat. Maar dit is niet voor de natuurlijke mens geschreven; dit is geschreven voor hen die geestelijk zijn. Dit is geschreven aan mensen zoals ik zelf was voordat ik in aanraking kwam met de waarheid van het "recht snijden". Dit is geschreven voor "gelovigen", dit zijn degenen die op Christus hebben vertrouwd als hun Redder, ten gevolge waarvan de Geest van God in hen is komen wonen. **9** Terwijl iemand die is gered van de Geest van God is, is er niets in de schrift dat aangeeft dat de gelovige niet mag redeneren nadat hij is gered. Jesaja wijst op de bevoegdheid van het door God gekozen volk, Israël, om te redeneren als hij zegt: "Komt dan, en laat ons samen rechten" (Jes.1:18). **10** Redding voegt de geestelijke component toe aan de component van het redeneren, en staat ons toe, als we dat willen, om vrijelijk te ontvangen wat God zegt.

God is niet de auteur van verwarring **11**

Wat de Evangelischen (en veel van de andere denominaties) doen, omdat zij de opdrachten voor gehoorzaamheid des geloofs (leer) van verschillende bedelingen met elkaar vermengen, **12** is het creëren van verwarring in het verstand van haar aanhangers. Het doel van dit artikel is het beëindigen van de verwarring, laten we nu verder gaan met onze speurtocht om de verwarring te beëindigen door het "recht snijden", en er achter zien te komen wie wij zijn, wat God ons heeft beloofd, en waar onze opdrachten staan in de schrift.

8 1Kor.2:13: *Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.*

9 1Kor.6:19: *Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?*

Rom. 8:9: Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 Dat is Jes.1:18: *"Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.*

11 *1Kor.14:33: Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.*

12 We moeten de twee benamingen “genade gelovigen” en “dispensationalisten”, niet karakteriseren alsof ze hetzelfde zijn. Een genade gelovige is altijd een dispensationalist, maar een dispensationalist is niet altijd een genade gelovige.

13 *“De verborgenheid...niet bekend gemaakt aan de mensen...maar is nu geopenbaard”*

Een genade gelovige die de vermaning van Paulus volgt om het woord der waarheid recht te snijden, onderscheid de schrift in twee grote delen: profetie en verborgenheid. Profetie betreft Israël en de met haar verbonden Heidenen; de verborgenheid is iets dat geheel los staat van Israël en de verbonden van Israël. De genade gelovige weet dat er nu, in de huidige wereld, geen “Israël Gods” is **14**, en daarom kunnen er geen Heidenen zijn die met Israël verbonden zijn. De genade gelovige begrijpt hieruit eveneens dat niemand een tegenwoordige of toekomstige zegen kan ontvangen door een Jood, of een volk dat zich Israël noemt, te “zegenen”. **15** Bovendien begrijpt hij dat: “... er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;...”. **16** hetgeen betekent dat een ieder alleen tot God kan komen door Jezus Christus, volgens het evangelie van Paulus, **17** en het maakt niet uit wat hun fysieke of etnische achtergrond is. **18** Tenslotte begrijpt de genade gelovige dat, omdat God Israël momenteel buiten spel heeft gezet, **19** er nu niet langer enige oproep of noodzaak is om de praktijk van hun inzettingen voort te zetten. **20**

Evangelischen zullen, en daar ben ik zeker van, hierop reageren door iets te zeggen als: “natuurlijk geloven we dat alleen Christus de middelaar is tussen God en mensen, we geloven zeker in Gods onverdiende gunst (genade) voor ons, en natuurlijk geloven in “geloof alleen” om ons te rechtvaardigen, etc. Maar de prediking en het onderwijs van de Evangelischen liegt tegen deze bewering. Ten eerste, Evangelischen houden, zonder uitzondering, het standpunt aan dat de vier evangeliën, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, betreffende geloof en praktijk, de aanvangsboeken van de bijbel zijn voor de Christelijke gemeente. De brieven van Paulus worden opzij geschoven met een secundaire, en ondersteunende status.

Dit is een interessant en eigenaardig standpunt omdat in de vier evangeliën slechts vijf keer wordt verwezen naar “genade”, en in elk geval wordt er over gesproken als een eigenschap van de Heere Jezus Christus, niet als iets dat in het bezit is van degenen tot wie wordt gepredikt in deze boeken. Aan de andere kant verschijnt het woord genade tweeënnegentig keer in de brieven van Paulus, waar in vrijwel alle gevallen het wordt toegepast op de ontvangers van zijn brieven, als iets dat ze op dat moment reeds bezitten. Bovendien wordt “het lichaam van Christus...welks is de gemeente”, **21** nimmer genoemd in de evangeliën. Daar is een zeer goede reden voor: dit lichaam, waar alleen Paulus over spreekt, is niet een deel van profetie, en de evangeliën zijn per definitie deel van de profetie, dat betekent dat ze geschreven zijn voor en aan Israël onder de wet, en niet aan de Christelijke gemeente onder de genade.

13 *“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

“Ef.3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

14 *“Gal.6:16: En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.*

15 Dat wil zeggen door een soort hulde aan hen te brengen, of aan hen, in verbale vorm of met een materieel gebaar, een bijzondere positie met God toe te kennen,.

16 *“1Tim.2:5: Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;*

“1Tim.2:6; Die Zichzelfen gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

17 *“2Tim.2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.*

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie;

18 *“Kol.3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.*

19 *“Rom.11:12: En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!*

“Rom.11:15: Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?

20 *“Ef.2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelfen tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;*

21 *“1Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.*

“Kol.1:24: Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;

Er zijn geen inzettingen meer.

Het feit dat de Evangelischen de vier evangeliën aanhouden als hun fundamentele leerstellige geschriften verklaart waarom ze het praktiseren van inzettingen als een integraal deel van het Christelijk leven maken, waarom? Omdat de vier evangeliën zijn ontvangers zegt ze in praktijk te brengen. Zij allen, zonder uitzondering, eisen bekering tot vergeving der zonden, en de waterdoop als een recht van toegang tot hun verschillende systemen; zij allen bevelen hun aanhang om het avondmaal te vieren, het gebed van Matth. 6 te reciteren (het Onze Vader), en houden bepaalde dagen en tijden voor heilig (de wekelijkse Sabbat, Kerstfeest en Pasen). **22** Al deze opgelegde praktijken zijn geboden uit de evangeliën. Aan de andere kant zijn ze uiteindelijk allen weggedaan met de komst van de brieven van Paulus. In zijn laatste twee brieven aan de gemeente, betreffende leer en praktijk, schrijft Paulus:

“Ef.2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelfen tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

“Kol.2:14: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzetten bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

Binnen de context zou een insetting (Grieks: dogma) een ceremoniële of religieuze praktijk zijn, een recht van toegang, een voorschrift **23** die van een aanhanger eist dat hij hiermee in overeenstemming moet zijn om stand te houden voor God. De eerste keer dat het woord “insetting” voorkomt in de schrift is in Exodes:

“Ex.12:14: En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige insetting.

De hier gegeven insetting verwijst natuurlijk naar “des HEEREN Pascha” in Ex.12 vers 11. Dit is de eerste ceremoniële verordening, onder de wet van Mozes, die Israël moest houden. Er was een speciale reden voor het houden van deze insetting, maar dat valt buiten deze discussie, de insettingen werden voorgeschreven door Mozes voor het door God gekozen volk Israël, en niet voorgeschreven door de apostel Paulus voor de Christelijke gemeente.

Een genade gelovige is een gelovige in Christus die is gekomen tot “de kennis der waarheid”, dat zijn leer, betreffende geloof en praktijk, niet wordt gevonden in de evangeliën, maar in de brieven van Paulus, alwaar, zoals we hebben gezien in de eerdere passages, de insettingen zijn uitgewist. Hij begrijpt dat de wereld zich nu bevindt in wat Paulus noemt: “de bedeling der genade Gods”, **24** niet het Nieuwe Testament. Hij begrijpt eveneens dat het voortzetten en praktiseren van de insettingen, die verbonden zijn met Israël in het Nieuwe Testament, het vervalsen is van de zuivere, ongebonden boodschap van genade, en dat staan gelijk met het in ongehoorzaamheid wandelen voor God hetgeen zeker zal resulteren in eeuwig verlies. **25**

Naschrift.

Niemand van ons weet wanneer deze wereld waarin wij leven tot zijn einde zal komen. Ook weten we niet wanneer de Heer zal komen om zijn gemeente uit deze wereld weg te nemen. Wat we wel weten is dat ons individueel leven op een bepaalde dag ten einde komt, en dat wij, individueel, geen garantie hebben voor nog één hartslag, laat staan voor nog één dag. Wat we kunnen weten is, als het einde van ons leven vandaag komt, we dan met de Heer zullen zijn in de hemel. Mag ik u in dit verband vragen: Bent u daar persoonlijk van verzekerd? Heeft u ooit uw vertrouwen op Christus gesteld en wat hij voor u deed op Golgotha om uw redding te bewerkstelligen? **26** Weet u, zonder de minste twijfel, dat u behouden bent, verzegeld en gereed voor de hemel? Als u daar niet zeker van bent, maak deze dag tot de dag van uw redding door uw zondige conditie te erkennen, **27** om daarna eenvoudig de Heer te vragen om u te redden. “Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden” (Hand.16:31).**28**

22 Verwijzing naar 1Kor.11:2: *En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de insettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.*

23 Zoals Besnijdenis, waterdoop, het Pascha feest.

24 *“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;*

25 *1Kor.3:10-15: 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11*

Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

“Kol.3:23-24: En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.

26 *“1Kor.15:3-4: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

“Rom.4:25:om onze rechtvaardigmaking”.

27 *“Rom.5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgedaan is, in welken allen gezondigd hebben.*

28 *“Hand.16:31:geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,....”.*