

## Is het recht snijden echt zo belangrijk?

Door: Justin Johnson

*“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelfven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

We weten allemaal wanneer we een controversieel onderwerp hebben bereikt, omdat dan niemand erover wil praten. Omwille van het “bij elkaar houden van de kerk” en het “uitbannen van onnodige verdeeldheid” zullen zelfverklaarde Christenen proberen de leer van het dispensationeel recht snijden, van het Woord der waarheid, de kop in te drukken door het onbelangrijk te laten lijken.

Heb je ooit horen zeggen: “je spant je in voor niets”. Een eigentijds antwoord luidt als volgt: “In essentie eenheid; in niet-essentiële dingen vrijheid; in alle dingen liefde”. Wat betekent dat trouwens? Waar in de Bijbel somt God de essentiële dingen op? Waarom is het liefdevol om leerstellige verdeeldheid te verdoezelen en een serieuze discussie te vermijden?

Zegt Paulus niet dat we vrijheid ontvangen door het evangelie van Christus? Zie Gl 2:4-5:

*“4 En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen.*

*5 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven.*

Is het evangelie niet essentieel? Waar het gewoon is om leerstellig apathisch en Bijbels onwetend te zijn, worden we gebombardeerd met de invloed van het negeren van de openbaring der verborgenheid als triviaal (= gewoon of onbelangrijk). Is dat waar? Niet in het minst!

### Niets belangrijker dan redding

Er is niets belangrijkers, dat een ziel kan doen, dan tot kennis komen van de reddende genade van God die door Christus aan het kruis werd gedemonstreerd. In dit aspect is het begrijpen van de openbaring der verborgenheid de boodschap waardoor zielen worden gered. Onwetendheid over dispensationeel recht snijden brengt het risico van eeuwige verdoemenis met zich mee.

Nergens anders in de Schrift vinden we het evangelie voor vandaag, het evangelie van de genade van God, dan alleen in de openbaring van God aan ons dispensationeel voorbeeld. Door Paulus openbaarde Jezus voor het eerst de betekenis en het doel van zijn vergoten bloed voor alle mensen. Niet door onze werken, maar door geloof worden wij gerechtvaardigd door de dood en opstanding van Jezus Christus.

De heerlijkheid van deze waarheid die ‘sinds het begin van de wereld geheim is gehouden’ wordt verward door haar ten onrechte te combineren met wat God opzettelijk heeft verdeeld. Als Schriftgeleerden niet de juiste scheiding maken tussen wat profetisch is en wat de openbaring van de verborgenheid is, lopen ze het risico de werkzaamheid van de macht van God tot redding te vertroebelen of te verliezen.

Hoewel veel mensen zijn gered door mensen die het goed bedoelen en niets weten over het apostelschap van Paulus, is dat niet omdat ze op een ander evangelie vertrouwden. Ze worden gered ondanks hun blootstelling aan ongepast Bijbels vakmanschap.

Helaas worden vele anderen misleid door predikanten die ook blind zijn voor de waarheid, die Jezus verkondigen, maar niet volgens de openbaring van de verborgenheid, zie Rom. 16:25:

*“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

In plaats daarvan prediken ze een andere Jezus naar het vlees, zie 2 Korintiërs 5:16:

*“Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.*

Als resultaat vertrouwen ze op hun waterdoop, of hun goede werken, of hun gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus tijdens zijn aardse bediening toen hij een bedenaar van de besnijdenis was:

*“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;*

### Ondermijnende geestelijke groei

Ondanks de onduidelijke presentaties van het evangelie, zijn er mensen die het evangelie horen, het door geloof geloven en gered worden. Voortdurende onderwerping aan het onderwijzen van ongelijksoortige dispensationeel recht snijden zal echter de geestelijke groei belemmeren.

Het is geen wonder dat we een droogte van ware geestelijkheid ervaren als we aan de bron niet bevestigd zijn volgens de leer van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid.....

*“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

De King James Bible zegt:

*“Rom. 16:25: Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began”.*

*“.....kept secret since the world began” (= geheim gehouden vanaf de grondlegging der wereld).*

.....In plaats daarvan zijn leden van het lichaam van Christus zwak, broos en onbruikbaar tegen het ‘lichaam van deze dood’ en ‘deze tegenwoordige boze wereld’, zie Rom. 7:24 en Gal. 1:4:

*“Rom. 7:24: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezės doods?”*

*“Gal. 1:4: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;*

Als gevolg hiervan hebben we ons tot de populaire psychologie en motiverende sprekers gewend als vervanging voor de inwoning van de Heilige Geest die ons kan onderwijzen vanuit het woord van God recht gesneden, zie 1 Kor. 2:10-13:

*“10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.*

*11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.*

*12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;*

*13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.*

Door de leer van het dispensationeel recht snijden over te laten aan de schroothoop van ‘kleine leringen’, bederven we degenen die zouden gedijen in de beschermde bodem van gezonde leer.

Essentiële eenheid; niet-essentiële vrijheid; in alles wat met liefde te maken heeft

Het tot zwijgen brengen van de leer van het dispensationeel recht snijden is de oorzaak van onduidelijke evangeliepresentaties en belemmerde geestelijke groei, en is ook de meest schadelijke aanval tegen degenen die wanhopig redding nodig hebben.

Hoewel het veel gemakkelijker is om aan te nemen dat het niet essentieel is om op te komen voor het dispensationeel recht snijden, zegt de waarheid van God dat zonder deze boodschap het kruis van Christus een beschamende nederlaag zou zijn geweest, zie 1 Kor. 2:7-8. De bedeling die aan Paulus is toevertrouwd, is de veelvuldige wijsheid van God en is heel belangrijker voor onze redding!

*“1 Kor. 2:7-8: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;*

*8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.*

Paulus spreekt over eenheid brengen in het lichaam van Christus in Efeziërs 4:3.....:

*“U benaastigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.*

.....nadat hij in hoofdstuk 3 de bedeling, van God aan hem, heeft uitgelegd. Hij verdedigt eenheid als die niet “in strijd is met wat u heeft geleerd”, zie Romeinen 16:17:

*“En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.*

Christus gaf ons vrijheid, door het evangelie van onze redding, niet als een excuus om 'niet-essentiële' Bijbelse discussies te negeren. In plaats van onze vrijheid te gebruiken om zelfgenoegzaam te zijn ten opzichte van leerstellige discussies, wordt ons opgedragen om te “waken”, zie 1 Kor. 16:13, te zijn en niet “toe te geven aan onderwerping, geen uur”, zie Gal. 2:5:

*“1 Kor. 16:13: Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.*

*“Gal. 5:2: Denwelken wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven.*

We zijn onderworpen aan het Woord der waarheid, recht gesneden, en daar staan we in, in Christus.

*“Ef. 3:8-9: 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,*

*9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*