

Nieuwjaarsleven in Christus

We zien allemaal een nieuw jaar als een kans voor een nieuwe start, een schone lei, een nieuwe start.

We zien het als eerlijke introspectie, het oude inpakken en tijd voor zelfverbetering voor een beter leven. "Dit jaar wordt het beter."

Zonder de Here Jezus Christus is het elk jaar hetzelfde: "Wat heeft de mens eraan?" Op een dag zal het voorbij zijn.

De waarheid is dat het nieuwe kalenderjaar geen nieuwe wijsheid of macht biedt om iets te veranderen. Tijd is ijdel.

De echte kans voor een 'nieuwe start, een schone lei en een nieuwe start' wordt gevonden in de Heer Jezus Christus. Hij geeft je de kracht om je zonden te vergeven door zijn dood (je verleden), om in een nieuw leven te wandelen door zijn opstanding (je toekomst), en de wijsheid om je van gedachten te veranderen door het recht gesneden (heden) woord van God te bestuderen.

De vernieuwende impuls die nieuwjaarsdag aan de wereld geeft, is wat Jezus Christus door zijn genade elke maand, elke dag, elk uur geeft aan allen die willen geloven.

Zijn genade zal dit jaar elke dag nodig zijn, omdat we eraan worden herinnerd dat het veranderen van de tijd niets verandert. Alleen de Heer Jezus Christus kan u veranderen, en die verandering begint in uw ziel door geloof.

U hoeft niet te wachten op een aftelling tot een nieuw jaar om gebruik te maken van Gods genadige voorziening om een nieuw schepsel in Christus te zijn. U kunt nu beginnen!

Dat is de kracht en sterkte van de genade van God. Groter dan alleen een nieuw jaar is het nieuwe leven dat je hebt in Christus als een nieuw schepsel. De kalender is veel minder belangrijk nu alle dingen nieuw zijn geworden. Vanaf nu is Hij onze grote vreugde en hoop.

"2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.