

## Verschillen tussen Hand. 2, Hand. 28 en Midden Handelingen.

Door: Justin Johnson

Het zou naïef zijn te denken dat alle dispensationalisten hetzelfde leren. Zij doen dat niet. Niet alle dispensationalisten leren hetzelfde over Paulus.

Van de vertaler: Wat is dispensationalisme: Het dispensationalisme (in Nederland ook wel "bedelingenleer" genoemd) is een systematisch-theologisch kader, dat ervan uitgaat dat Gods plan met de wereld kan worden opgedeeld in verschillende **bedelingen**. Zie bijvoorbeeld Efeziërs 3:2, in de Statenvertaling, waar Paulus schrijft:

*"Indien gij maar gehoord hebt van de **bedeling der genade** Gods, die mij gegeven is aan u;*

Einde opmerking

Als je nieuw bent in dispensationele Bijbelstudie, weet je misschien niet de belangrijke verschillen tussen Handelingen 2, Handelingen 28 en de "midden Handelingen" dispensationalisten.

Anderen die de verschillen kennen, denken misschien dat we allemaal de handen ineen moeten slaan voor een gemeenschappelijke zaak tegen de verbondstheologie van het koninkrijk.

Weer anderen zullen zichzelf niet als anders identificeren om u zo in het geheim over te halen zich bij hen aan te sluiten terwijl u zich niet bewust bent van wat er is gebeurd.

En misschien ben jij iemand die niet weet waarom het ertoe doet.

Hier zijn een paar eenvoudige definities om u te helpen om te onderscheiden wat u leest, naar wie u luistert en of u daar wel of niet zou moeten zijn.

### Dispensationalisme

Dit is de leer hoe God handelt ten opzichte van de mensheid, en hoe hij van ons verwacht dat we op hem reageren, het voorgaande veranderd doorheen de Bijbel als hij zijn wil openbaart.

Groepen die een verschil zien in Gods handelen (hoewel geen verandering in God zelf) zijn dispensationeel.

Als ze een verschil claimen tussen "Israël en de Kerk (= het lichaam van Christus)", (met een toekomst voor beide); "Wet en Genade", of "Profetie en Verborgeneid", dan zouden ze dus dispensationeel zijn.

### Handelingen 2 Dispensationeel

Handelingen 2 dispensationalisten zien de kerk (het lichaam van Christus) als een vervulling van ten minste enkele Oud Testamentische profetieën.

Ze beweren dat de kerk begon op de Joodse feestdag van Pinksteren, toen de gelovigen daar werden gedoopt **met** de Heilige Geest.

Voor hen zal Israël worden hersteld, maar Christus kwam in Matth. t/m John om de kerk van vandaag te vestigen. Ze geloven dat Petrus en Paulus hetzelfde evangelie, aangaande Christus, verkondigden.

Ze zouden alle geschriften van het Nieuwe Testament beschouwen als van toepassing op de kerk.

Als een dispensationalist zegt dat Petrus en Paulus werden gestuurd om hetzelfde te prediken, dan is die persoon een Handelingen 2 dispensationalist.

### Handelingen 28 dispensationeel

Er is een veel kleinere groep die we zullen identificeren als “Handelingen 28” dispensationalisten. Ze denken niet dat de kerk van vandaag enige Oud Testamentische profetieën vervult.

Ze beweren dat de kerk van vandaag pas begon toen God het aan Paulus openbaarde, maar het werd niet door Paulus bekend gemaakt tijdens zijn bediening vóór Handelingen 28.

Voor hen was de bediening van Jezus voor Israël, de bediening van Petrus voor Israël, en de bediening van Paulus, in het boek Handelingen, maakte deel uit van het programma van Israël dat Heidenen omvatte. Ze leren dat Paulus pas, nadat de gaven van tekenen en krachten ophielden (Handelingen 28), de verborgenheid van de kerk (= het lichaam van Christus) begon te prediken.

Ze beschouwen de latere brieven van Paulus als uitsluitend van toepassing op de kerk van vandaag, die de nieuwe openbaring van het geheimenis bevatten die aan Paulus is gegeven vermoedelijk na Handelingen 28 (Efeziërs, Kolossenzen, Filippenzen, Filemon, ½ Timotheüs en Titus).

Ze leren dat de vroege brieven van Paulus geen informatie over de verborgenheid bevatten over de kerk die in zijn latere brieven wordt geopenbaard en niet voor de kerk van vandaag zijn (Romeinen, Korinthiërs, Galaten en ½ Thessalonicenzen).

Als iemand zegt dat Paulus was gestuurd om twee verschillende boodschappen te prediken, de ene profetie, en de andere verborgenheid; dan zijn het Handelingen 28 dispensationalisten (of een vervormde variant daarvan).

### Midden Handelingen dispensationeel

Midden Handelingen dispensationalisten leren dat de kerk geen vervulling is van zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Wij beweren dat de kerk van vandaag begon met Paulus toen hem voor het eerst de prediking van het kruis werd gegeven om het evangelie te verkondigen, en de verborgenheid van Christus en zijn kerk.

Paulus werd gered en begon zijn bediening tijdens het boek Handelingen. Zijn evangelie was altijd anders dan dat van Jezus in zijn bediening aan Israël (Matth. t/m Johannes) en dat van Petrus in Handelingen 2.

Aan Paulus werd de verborgenheid van Christus geopenbaard, maar het was vroeg in zijn bediening, en hij verkondigde gedurende zijn hele bediening dezelfde boodschap van het evangelie van Christus, de verborgenheid van Christus en de kerk.

De leerstelling voor de kerk van vandaag is te vinden in alle brieven van Paulus, hoewel er momenten zijn waarop Paulus zich richt tot en spreekt tot Israël, de kleine kudde en de niet geredden.

Als iemand zegt dat Petrus en Paulus altijd verschillende dingen leerden, dan zijn dat dispensationalisten uit het midden van het boek Handelingen.

Het maakt uit wat je gelooft over Paulus en zijn bediening, zelfs als je dispensationeel bent.

Deze website, waar dit artikel vandaan komt, [www.ambassadors.com](http://www.ambassadors.com) , is midden - Handelingen dispensationeel.

Opmerking van de vertaler:

Ook mijn website, [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) is “midden - Handelingen dispensationeel”.

## **Een verborgenheid in de Bijbel**

Door: Justin Johnson

Er is een verborgenheid in de Bijbel dat voor de meeste mensen onbekend is.

Als je wijs bent, zou dat je voorzichtig moeten maken. Bijbel codebrekers, waarzeggers van Gods geheimen, daarvan zijn er dertien in een dozijn en zijn niet te vertrouwen.

Voor de meeste van deze populaire Bijbelse geheimen is een extern genie nodig om veronderstelde puzzels in de meest gepubliceerde tekst in de geschiedenis te interpreteren.

Weet dit: het begrijpen van de Bijbel is niet afhankelijk van een enkelvoudig genie, het breken van codes of waarzeggers.

Als God zijn verborgenheden niet heeft geopenbaard, mogen wij ze niet weten, zie Deut. 29:29. De Bijbel is geen boek met raadsels, maar een boek van openbaringen.

*“Deut. 29:29: De verborgene dingen zijn voor den Heere, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.*

Wat deze verborgenheid in de Bijbel anders maakt, is dat er geen expert voor nodig is om het te begrijpen. Het is geen raadsel in de Schriften dat wacht op een puzzelmeester om het op te lossen.

Deze verborgenheid van Christus werd zowel geheim gehouden als ook uitgelegd op de pagina's van de Schrift. Er valt niets meer te ontcijferen. God heeft het al bekend gemaakt.

**Deze verborgenheid wordt duidelijk onthuld in de tekst en is niet langer een verborgenheid. Toch blijft het voor veel mensen een verborgenheid, simpelweg omdat ze de tekst niet lezen.**

Als de kerk tot iets wil komen in het begrijpen van Gods wil voor vandaag, zal ze moeten beginnen met het erkennen van de openbaring van de verborgenheid, van Christus, aan Paulus.

Geloof mij niet op mijn woord, lees het zelf in de Bijbel.

*“Rom. 16:25-26: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der **verborgenheid**, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;*

*“1 Kor. 2:7-8: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in **verborgenheid**, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.*

*“Kol. 1:25-27: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de **verborgenheid**, die verborgen is geweest van alle*

eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer **verborgenheid** onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

“Ef. 1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de **verborgenheid** van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelve. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

“Ef. 3:3-10: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze **verborgenheid**, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze **verborgenheid** van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der **verborgenheid** zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

“1 Kor. 4:1-2: 1 Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der **verborgenheden** Gods. 2 En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde.