

Waarom heb ik dit niet eerder gehoord?

Door: J. Johnson

Heel veel mensen hebben niet gehoord van “de bedeling der genade Gods”, Ef. 3:2, of de openbaring van de verborgenheid, Rom. 16:25, omdat het voor hen verborgen is. Of ze hebben dit kostbare en belangrijke juweel uit de Schrift niet ontdekt, of ze zijn misleid door zogenaamde “dienaren van gerechtigheid”.

Van de vertaler:

In, bijvoorbeeld, de onderstaande teksten kunt u zien waarom er in ons land zo weinig bekend is over “bedelingen”. Het gebruik van de Statenvertaling (uitgave van 1946 of 1991) is ten eerste aan te bevelen!

Statenvertaling: “Ef. 3:2: *Indien gij maar gehoord hebt van **de bedeling der genade Gods**, die mij gegeven is aan u;*

NBG-vertaling: “Ef.3:2: - *gij hebt immers gehoord van **de bediening door Gods genade** mij met het oog op u gegeven:*

U kunt in een Trommius concordantie het woord “bedeling” (=uitdeling) opzoeken, er staat in die concordantie “bedeeling” in plaats van “bedeling”.

Statenvertaling: “1 Kor. 9:17: *Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de **uitdeling** is mij evenwel toebetrouwd.*

NBG-vertaling: “1 Kor. 9:17: *Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging, **de taak** blijft mij toch opgedragen.*

Zo zijn er nog veel meer zeer belangrijke verschillen tussen de beide genoemde vertalingen. Door die verschillen is er ernstige verwarring ontstaan in de “leer”. Ook het “recht snijden van het Woord der waarheid”, 2 Tim. 2:15 in de Statenvertaling, is helaas bij weinigen bekend.

Einde citaat

Veel lezers van de Schrift besteden een overvloedige hoeveelheid tijd aan de Oud Testamentische boeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. In die noodzakelijke boeken van de Bijbel leren we over de redding voor het huis van David, de Joden, waarover werd geprofeteerd sinds het begin van de wereld:

“Lukas 1:69-70: 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;

70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn;

Maar vaker negeren studenten de belangrijke boeken die de verdere openbaring van de verborgenheid van Christus bevatten. De brieven van Paulus, Romeinen tot en met Filémon, maken duidelijk dat de redding uit genade door het geloof, dat Paulus van Christus had ontvangen, NIET was geprofeteerd maar verborgen was sinds het begin van de wereld:

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

“Kol. 1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

Veel mensen zijn wat Paulus noemde “onwetende broeders” die niet de verborgenheid begrijpen waarover Paulus in zijn brieven spreekt.

De tweede en nog gevaarlijker reden is dat het voor mensen verborgen is gehouden doordat Satan momenteel zijn hooivork opzij heeft gezet en zich heeft voorgedaan als een engel des lichts.

“2 Kor. 11:14-15: 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Vers 15 beschrijft dat Satan dienaren heeft die als het ware veranderd worden in dienaren van gerechtigheid. Paulus zegt in Titus 1:9-11 dat deze ijdele praters en bedriegers prediken voor vuil gewin, die hele huizen ondermijnen.

“Titus 1:9-11:9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.

10 Want er zijn ook vele ongeregelde, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn;

11 Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil.

Het is een waarheid dat er tegenwoordig een Satanische politiek van kwaad bestaat om het heerlijke evangelie van genade voor mensen te verbergen. Dit bedrog is, bewust of onbewust, kerken over de hele wereld binnengedrongen die onwetendheid tonen over hoe Christus te prediken volgens de openbaring van de verborgenheid in plaats van volgens het Oude Testament. (*)

(*)—Van de vertaler:

“Volgens het Oude Testament” betekent in hoofdzaak de Bijbelboeken Mattheüs – Markus - Lukas en Johannes tot de opstanding van Jezus. Na de opstanding gaat het Nieuwe Testament in (alleen voor Israël) totdat Israël zijn Messias verwerpt en onze apostel. Paulus, door de Heer wordt geroepen als de “Apostel der Heidenen”. Zie Rom. 11:13:

“Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

Einde citaat

“2 Kor. 4:3-4: 3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;

4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Als je niet hebt gehoord van de bedeling der genade Gods, of het evangelie van Christus, dan ben je misschien door een leugen misleid om Gods woord te geloven.

Leer nu hoe u gered wordt uit genade door het geloof, niet door werken, maar door de prediking van Jezus Christus volgens de openbaring van de verborgenheid, Rom. 16:25.

Van de vertaler:

*“Ef. 2 :8-9: 8 Want **uit genade** zijt gij zalig geworden **door het geloof**; en dat niet uit u, het is Gods gave;*

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

“Titus 2:11-15: 11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

15 Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte.

“Titus 3:4-6: 4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,

5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

Einde citaat