

Wie denk je dat Jezus is?

Door: Justin Johnson

“Matth. 16:13:.....Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?”

Een bepaalde groep (in de USA) publiceerde de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de Amerikanen, onder de 50, niet gelooft dat Jezus God is, hoewel bijna iedereen gelooft dat hij heeft bestaan.

Wat jammer. Zelfs Bono (een artiest) zegt te weten dat Jezus de Zoon van God was.

Wat zeggen mensen over hem?

Ze zeggen dat hij, toen hij op aarde leefde, een mens was en zonden beging zoals andere mensen. Ze zeggen dat hij een goede leraar was, een geweldig voorbeeld, een goede leider, een wijs man, maar dat hij niet de Zoon van God was.

Het evangelie van het kruis van Christus zal niet in goede aarde vallen bij mensen die denken dat Jezus slechts een mens was. Waarom zouden ze hun leven toevertrouwen aan het werk van een ander mens? Hoe kan een mens uit de dood opstaan?

Ze denken dat, als een mens Gods krachten kan bezitten, wij dat misschien allemaal ook kunnen.

Als Jezus het als mens kan doen, heeft de rest van ons misschien het potentieel om te zijn zoals hij was.

Waarom hebben we Jezus ook alweer nodig?

Predikers zijn niet immuun voor dwaling.

Slechte prediking houdt het probleem van het verkeerd identificeren van de persoon van Christus in stand.

Sommige predikers zijn misschien voorzichtig in het uitleggen van het werk van Christus, maar zijn onzorgvuldig bij het uitleggen van de persoon van Christus. Ze kunnen de verborgenheid van Christus verkondigen, maar hebben de profetieën verwaarloosd die verkondigen dat Christus volledig God is. Ze maken een andere Jezus, en Paulus zegt ze te mijden.

“2 Kor. 11:4: Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

Neem het voorbeeld van A.E. Knoch, een leraar uit het begin van de 20e eeuw en kennis van E.W Bullinger.

Hoewel noch Knoch noch Bullinger dispensationeel waren volgens “midden van Handelingen”, trekt Knoch de aandacht van sommigen met zijn gebruik van dispensationele grafieken, en de nadruk op Bijbelstudie en geschriften over de verborgenheid. Knoch verwierp echter de drie-in-één-leer van de Godheid en leerde dat Jezus zichzelf ontledigde van zijn goddelijke eigenschappen toen hij mens werd. (Hij koos er ook voor om zijn eigen bijbel te maken.)

Zijn leer van de verborgenheid bracht mensen ertoe zijn fout te slikken om Christus als de eeuwige Zoon van God te verwerpen. Hoewel je in zijn geschriften kunt lezen over het volbrachte werk van Christus, is de Christus waar hij het over heeft niet de Christus van de Bijbel.

Wat hij leerde dat juist was, werd de beker met het gif van zijn ernstige fout.

De fout gaat door

Knoch is slechts één oud voorbeeld, maar dezelfde dwalingen en oude ketterijen worden tegenwoordig onderwezen door predikanten op de radio, internet en in genadekerken. Heb je ze gehoord? Weet je wat de oude ketterijen zijn?

Heb je de mythe gehoord dat Christus zijn eigenschappen als God terzijde legde, leegmaakte, verwijderde of niet gebruikte?

Misschien heb je gehoord dat Jezus ophield God te zijn terwijl hij aan het kruis in de steek werd gelaten, dat hij van God gescheiden was, dat hij geloof nodig had zoals wij, dat we God kunnen zijn, gemanifesteerd in het vlees, dat hij de verborgenheid van Gods wil niet wist, of dat hij ophield mens te zijn toen hij opstond uit de dood.

--Al deze fouten komen voort uit een verkeerd begrip van wie Jezus is, en zullen uiteindelijk de leer van wat Christus deed corrumperen als ze niet gecorrigeerd worden.

--Als Jezus niet de Christus van profetie was, dan heeft Paulus hem uitgevonden, zie Rom 1:1-4:

"1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften). 3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; 4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onze Heere:

--Als Jezus niet volledig mens was, dan zou hij geen waardige bemiddelaar voor de mens zijn, zie 1 Tim. 2:5:

"Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

--Als Jezus niet volledig God was, dan zou hij ons niet kunnen redden, zie Kol. 2:9-10:

"9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Wie zeg jij dat Jezus is?

Wat Jezus voor iedereen deed, is de vraag die wordt beantwoord in de brieven van Paulus, maar wie Christus is, is de wezenlijke vraag van Jezus' bediening en de hele wet en profeten.

Jezus stelde zijn discipelen deze vraag in Mattheüs 16:15 toen nog niemand de verborgenheid van Christus of de prediking van het kruis kende. Het is het onderwerp van profetie. Het blijft een goede vraag om te stellen voordat je uitlegt wat Jezus deed volgens de verborgenheid.

Als we niet de juiste Christus hebben volgens de profetische geschriften, dan kunnen we de verborgenheid over die Christus en de verlossing niet prediken. Alle geschriften zijn nodig.

Als je de gemiddelde persoon zou vragen of ze in Jezus geloven, zouden ze ja zeggen. Tweeënnegentig procent zegt dat hij bestond.

Als je de gemiddelde genadevoorganger zou vragen of ze vertrouwen op wat Jezus deed, zouden ze ja zeggen. De Bijbel, recht gesneden, verduidelijkt het kruiswerk van Christus.

Het is echter net zo belangrijk om hen te vragen wat zij geloven over de persoon van Christus. De helft van de Amerikanen en veel predikanten geloven niet dat Jezus Christus volledig God was, met al Gods eigenschappen en de volheid van de Godheid lichamelijk (Kol 2:9).

Het is terecht om aandacht te schenken aan wat Jezus Christus deed aan het kruis, maar geen van zijn werken zou voldoende zijn, en ons evangelie ijdel, als we niet correct identificeren wie hij is.

*Mattheüs 16:13-17: 13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vroeg Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten. 15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: **Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.** 17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.*