

Christus naar het vlees

Justin Johnson

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn geweest om in Israël te leven toen Jezus daar was?

Elk jaar reizen duizenden toeristen naar Israël om te lopen waar Jezus liep, om de plaatsen van Bijbelse verhalen te zien, het water waarop Jezus liep en het pad dat hij nam door Jeruzalem naar Golgotha.

Misschien heb je je afgevraagd hoe Jezus er in levende lijve uitzag, of hoe zijn persoonlijkheid eruitzag als hij niet predikte op de bergen. Lachte hij? Speelde hij spelletjes? Heeft hij ooit zijn teen gestoten?

Het is niet nieuw voor schrijvers om te vermoeden hoe het kind Jezus zou zijn. Aangezien er nog minder Bijbelse beschrijvingen van hem als jongen bestaan, betoveren hun ficties degenen die een idee willen krijgen van de werkelijke aanwezigheid van Jezus naar het vlees.

Wat we weten over het aardse leven, en de bediening van Jezus is hetgeen staat in, wat in de volksmond wordt genoemd, de vier evangeliën: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. In deze boeken, over het leven van Jezus in het vlees, besteedt het grootste deel van het Christendom zijn tijd aan preken, onderwijzen en leren over Hem.

Is het tenslotte niet God, die in het vlees komt en onder ons leeft, de grootste boodschap van het Christendom? Nou, niet precies. Dit wordt algemeen aanvaard, echter is dat niet waar.

Christus naar het vlees kennen

De grootste boodschap van het Christendom is niet het leven en de bediening van Jezus in het vlees, maar wat hij deed en openbaarde nadat hij weer uit de dood was opgestaan.

Lees wat de apostel Paulus zegt over het kennen van Jezus in het vlees.

“2 Kor. 5:16:indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

Christus naar het vlees kennen wordt geleerd uit de verhalen van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. *“het Woord is vlees geworden”* Johannes 1:14. Zijn conceptie en geboorte in het vlees wordt daarin beschreven.

Jezus kennen in zijn aardse bediening is Hem kennen als de Zoon van David, de Zoon van Abraham, de Zoon van Maria en de vleesgeworden Zoon van God. Hij at, hij sliep, hij huilde, hij liep, hij leefde en hij stierf. Hij was besneden; hij hield en onderwees de wet; hij nam de heilige dagen in acht.

In het vlees was hij een Jood, en zijn bediening in het vlees was gericht op *“de verloren besnedenen”* in het vlees, van Israël.

“Rom. 9:5: Welker zijn de vaders, en uit welke (Israël) Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

“Matth. 15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Het was in de vier evangeliën dat Jezus werd gemaakt in de gelijkenis van zondig vlees, zie Rom 8:3, leed in het vlees, zie 1 Petr. 4:1, en stierf in het vlees, zie 1 Petr. 3:18.

“Rom. 8:3: Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.

“1 Petrus 4:1: Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;

“1 Petrus 3:18: Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

Vergeet niet, dat Paulus schreef:

“2 Kor. 5:16:indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

Toen Paulus deze uitspraak deed, was Jezus' hele aardse bediening in het vlees voorbij. De gebeurtenissen in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes waren afgelopen. Als we Christus naar het vlees niet meer kennen, hoe zouden we hem dan moeten kennen?

Christus vanaf nu kennen

De opgestane Christus openbaarde aan Paulus een nieuwe manier om Hem te leren kennen, een manier die niet was volgens zijn leven en bediening in het vlees. Paulus noemde het de verborgenheid van Christus, en het betreft het evangelie van Christus aan alle mensen, zie Rom. 1:16, een hemels lichaam van Christus, zie Ef 3:4-7, en de hoop op eeuwige heerlijkheid door Gods genade die vrijelijk aan iedereen wordt gegeven, zie Kol. 1:25-28.

“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

“Ef. 3:4-7: 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgnamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.

“Kol.1:25-28: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;

26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

In plaats van Christus in het vlees te kennen, kennen we hem als de stichter van een nieuw schepsel dat zetelt in hemelse gewesten die sinds het begin van de wereld geheim zijn gehouden, zie 2 Kor 5:17 (eerder genoemd) en Rom 16:25:

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

We kennen hem niet meer als Jood geboren als zoon van David, maar in Christus is er geen Jood of Griek, zie Gal. 3:28. We kennen hem niet meer als Koning der Joden, maar als het Hoofd boven alle dingen van dit heerlijke Lichaam genaamd de Gemeente, zie Ef. 1:21-23.

“Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

“Ef. 1:21-23: 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige;

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Deze kennis van Christus is niet naar het vlees, maar van de opgestane Heer en Verlosser die genade aanbiedt aan de goddelozen en zondaars wereldwijd door geloof in het kruis.

Deze boodschap van genade en de verborgenheid van Christus is de ultieme boodschap van het Christendom en is niet te vinden in de vier evangelieboeken die Christus naar het vlees openbaren. Het is de unieke boodschap die Christus aan de apostel Paulus heeft gegeven nadat zijn bediening in het vlees voorbij was, zie Gal. 1:11-12 en 1 Kor. 15:8-10:

Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.

12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

“1 Kor. 15:8-10: 8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.

9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.

10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.

Het onderzoeken van Jezus in zijn leven naar het vlees als baby, peuter, tiener, of wat Jezus zou doen in zijn aardse bediening met betrekking tot de besnijdenis, zal alleen maar leiden tot een inferieure kennis van Christus van vandaag de dag.

Christus kennen zoals hij nu gekend zou moeten worden, is Hem kennen zoals hij gekend zou willen worden: volgens het evangelie van Paulus en de openbaring van de Verborgenheid.

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;