

## Christus onze gerechtigheid

Justin Johnson

Voor sommige mensen is het gemakkelijker te accepteren dat Christus stierf voor onze zonden dan te geloven dat Christus onze gerechtigheid is. Beide zijn nodig om het evangelie van Christus, tot zaligheid, te begrijpen.

Beseffend dat het onmogelijk is om voor hun zonden te betalen, eisen ze graag vergeving door het bloed van Christus. Dan wijden ze zich aan het omdraaien van een nieuw blad en leven goed. Zij zien de voorziening van Christus als het faillissement aanvragen voor hun oude leven van zonde. Het is een nieuwe start voor hen om een beter leven te leiden.

Misschien bent u meer bekend met dit valse evangelie dat wordt gepresenteerd als de "God van de tweede kansen". Dit is een religieus idee dat het bloed van Christus ons slechts een tweede kans bood om onze gerechtigheid tegenover God te bewijzen.

Het enige dat deze religieus ingestelde mensen ervan weerhield hun eigen gerechtigheid te bewijzen, waren hun zonden. Als de zonden eenmaal zijn vergeven door het bloed van Christus, zijn ze vrij om door te gaan met hun inspanningen om een rechtvaardige positie bij God te verdienen.

--Ze hebben het evangelie van Christus gemist!

--Een gebrekkig geloof in Christus

--Christus betaalde voor de zonden, maar dit is geen tweede kans om onszelf te redden door onze goede werken.

*"Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, **niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;***

Deze mensen zijn niet gered en moeten het evangelie gaan begrijpen. Ze weten dat ze het verprutst hebben en afgefallen zijn, maar ze denken dat God hen weer op de been heeft geholpen. Nu ze op eigen benen staan, gaan ze God laten zien dat ze het deze keer beter kunnen.

Deze niet geredde mensen zeggen dat Christus voor hun zonden heeft betaald, maar hun leven draait helemaal om wat "ik" doe om God te behagen. Christus heeft hun rekening betaald, maar ze willen de eer om goed te doen.

"Ik was een zondaar en Christus betaalde voor mijn zonden, maar nu ga ik naar de kerk, ik lees de Bijbel, ik hou van mensen, ik geef tienden, ik ben een gelovige, ik ben een brave jongen".

Voor hen is Christus de vuilnisman die hun afval buiten zette, maar ze hebben Christus niet nodig zolang ze op het rechte pad blijven.

Ze hebben Christus gemist! Ze leven nog steeds onder de wet. Deze verzen beschrijven hen goed:

*"Rom. 10:2-3: 2 Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.*

*3 Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.*

### Christus onze gerechtigheid

God beschouwt rechtvaardige werken niet langer, zelfs niet als ze worden gedaan in ijver, en in gehoorzaamheid aan de wet, oprechtheid en liefde voor God. Hij aanvaardt alleen Christus en degenen die in hem zijn.

*“Rom. 10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.*

Dit is waarom Paulus zegt dat hij gevonden wil worden in Christus zonder zijn eigen gerechtigheid te hebben. Hij wilde de gerechtigheid die alleen door het geloof van Christus kon komen.

*“Fil. 3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;*

Christus is niet alleen de voorziening voor onze zonden; Hij is de voorziening voor gerechtigheid.

*“Rom. 3:21-22: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:*

*22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.*

Het is een belediging voor God om te proberen onze eigen gerechtigheid hem aan te bieden. Geen mens roemt in zijn aanwezigheid, zie 1 Kor 1:29-30:

*“29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.*

*30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;*

Het evangelie dat wij prediken is dat Christus stierf voor uw zonden, en dat hij ook de gerechtigheid is van allen die geloven. Christus stierf voor onze zonden en stond weer op voor onze rechtvaardige status, zie Rom. 4:24-25. Uw werken met betrekking tot rechtvaardigheid komen nooit in beeld. Christus is onze gerechtigheid.

*“Rom. 4:24-25: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;*

*25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Als uw getuigenis van uw verlossing inhoudt dat u verkondigt wat u deed nadat Christus zijn deel had gedaan, verkondigt u uw eigen gerechtigheid en begrijpt u het evangelie van Christus niet. Vertrouw erop dat Christus alles is wat je nodig hebt om gered te worden, je vergeving, je heiliging, je verlossing en je gerechtigheid.

*“Rom. 3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.*