

Enkele zekerheden in onzekere tijden

Door Ricky Kurth

Het is duidelijk dat we in onzekere economische tijden leven. Op zulke momenten doen bepaalde sectoren het beter dan andere. Er zullen bijvoorbeeld altijd mensen nodig zijn om in de voedingsindustrie te werken, want mensen zullen altijd moeten eten. Er zal ook altijd behoefte blijven aan gezondheidswerkers, want mensen zullen ziek worden en zorg nodig hebben.

Het is even duidelijk dat we in onzekere geestelijke tijden leven. Op zulke momenten zal er altijd behoefte zijn aan Christenen die bereid zijn te werken om het evangelie aan de verlorenen te brengen. Er zullen altijd "sommigen" onder de verlorenen zijn die actief op zoek zijn naar verlossing, zie Lukas 18:18, maar "sommige" anderen zullen op zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig zijn, zie Lukas 18:9, dus Gods volk zal hun de hand moeten reiken.

"Lukas 18:18: En een zeker overste vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?"

"Lukas 18:9: En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:....."

Het is ook zeker dat sommigen zich zullen blijven verzetten tegen het evangelie van Paulus, zie 1 Kor. 15:3-4. "sommigen" van hen zullen zich er op filosofische gronden, zie Hand. 17:18, tegen verzetten, "sommige" anderen omdat ze vastbesloten zijn in hun wegen en dus van nature weerstand bieden aan de nieuwe waarheid die Paulus naar voren bracht, zie Handelingen 15:1.

"1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

"Hand. 17:18: En sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden met hem; en sommigen zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde.

"Hand. 15:1: En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden.

Wie staat op om deze uitdagingen aan te gaan? In de tijd van Paulus beantwoordde "een zekere discipel ... genaamd Timotheüs" de oproep, zie Handelingen 16:1. En jij, man van God? Waarom overweegt u niet zich in te laten schrijven bij ons, Berean Bible Society, "opdat u de zekerheid zult kennen van die dingen waarin u onderwezen bent", zie Lukas 1:4. Ga dan naar buiten en "predik het woord" en "doe het werk van een evangelist" zoals de Heer wil dat je doet, zie 2 Tim. 4:1-5.

"Hand. 16:1: En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader;

"Lukas 1:4: Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt.

"2 Tim. 4:1-5: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;

4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Toen Paulus in Athene predikte, "klampten sommige mannen zich aan hem vast", zie Handelingen 17:34, net zoals genadegelovigen dat vandaag de dag doen. Maar net zoals "een zekere jonge man genaamd Eutychus" in slaap viel toen "Paulus lang aan het prediken was", zie Handelingen 20:9, zo zijn veel gelovigen die al lang in de genade geloven, in slaap gevallen onder de bediening van de leer van Paulus. Als u bang bent dat dit u beschrijft, waarom wordt u dan niet wakker en volgt u het voorbeeld van "een zekere man... genaamd Justus", zie Handelingen 18:7, en "een zekere vrouw genaamd Lydia" zie Handelingen 16:14, die hun huizen openstelden voor de bediening van de Paulinische waarheid en hielp bij het vestigen van genadekerken in hun respectieve steden.

"Hand. 17:34: Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelve.

"Hand. 20:9: En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepen slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door den slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenomen.

"Hand. 18:7: En vandaar gegaan zijnde, kwam hij in het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge.

"Hand. 16:14: En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Veel Christenen weten niet meer wat ze moeten doen in deze onzekere geestelijke tijden, maar dat geldt niet voor degenen die de zekerheid van het evangelie van Paulus kennen. Wij hebben het antwoord op de religieuze verwarring overal om ons heen! Als je geen deel uitmaakt van de beweging die de oplossing brengt voor deze arme verwarde mensen, maak je deel uit van het probleem.

Eén ding is zeker. "We hebben niets in deze wereld gebracht en het is zeker dat we niets naar buiten kunnen brengen", zie 1 Tim. 6:7. Waarom zou u, met dat in gedachten, niet vandaag beginnen te leven met de eeuwigheid in het vooruitzicht?

"1 Tim. 6:7: Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.