

Geen excuses

Door pastor Kevin Sadler

"1 Kor. 10:12-13: 12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.

1 Korintiërs 10:13 neemt al onze excuses met betrekking tot verleiding weg. Een dominee vertelde me ooit gekscherend dat dit zijn minst favoriete vers in de Bijbel is. Het is een overtuigend vers, omdat het laat zien dat we niemand anders dan onszelf de schuld kunnen geven als we bezwijken voor verleiding en zonde. Je hoort mensen het grappige excuus maken als ze in zonde vervallen: "De duivel dwong me het te doen!" Maar de duivel laat ons nooit iets doen. Hij verleidt en bedriegt, maar de verantwoordelijkheid voor het vervallen in zonde is onze eigen verantwoordelijkheid.

Vers 13 is relatief bekend, maar vers 12 moet daarbij onthouden worden. Om vers 13 in ons leven te laten werken, moet eerst vers 12 plaatsvinden. Vers 12 laat zien dat er nederigheid en wantrouwen in jezelf nodig is om verleiding te weerstaan. Als we trots geloven dat we sterk zijn en elke verleiding kunnen weerstaan, zullen we vallen.

"Spreuken 29:23: De hoogmoed (trots) des mensen zal hem vernederen; maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.

J. Vernon McGee vertelde het volgende: "Ik denk aan de kleine jongen die op een avond in de voorraadkast aan het spelen was. Hij was in de koektrommel gekropen. Zijn moeder riep hem toe en zei: 'Willie, wat doe jij in de voorraadkast?' Hij zei: 'Ik vecht tegen de verleiding!'" Daar staan met de koektrommel in onze handen is niet de plek om tegen de verleiding te vechten! We gaan vallen als we denken dat we de verleiding kunnen weerstaan.

Door eerst een realistische kijk op onszelf en onze zwakheid te hebben, kunnen we leven volgens vers 13, dat ons naar de getrouwe God wijst, en dit toepassen. Door onszelf niet te vertrouwen en ons tot de Heer te wenden, vinden we kracht tegen verleiding.

Er zijn mensen die het gevoel hebben dat niemand ooit zo verleid is als zij. Maar wat je ook verleidt, er zijn geweest en er zijn anderen die op dezelfde manier worden verleid. Het is geruststellend om te weten dat "*Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke*". Je bent nooit alleen in welke verleiding je ook komt te staan. Er zijn altijd anderen die exact dezelfde strijd hebben als jij.

Om verleiding te weerstaan, moeten we naar God kijken, die altijd trouw is. Dit is hoe en waar we de kracht en wijsheid vinden om elke verleiding te weerstaan of te doorstaan: we zien op naar de Heer, zoeken zijn hulp en gehoorzamen zijn woord. God is trouw om altijd bij ons te zijn en ons te helpen. Hij is trouw aan Zijn Woord en trouw aan de beloften van vers 13.

God belooft het Lichaam van Christus dat Hij ons niet zal laten verleiden boven wat we aankunnen. Hij belooft niet dat Hij alle verleiding zal wegnemen. Als er verleiding komt, belooft Hij "een manier om eraan te ontsnappen", zodat we sterk genoeg zijn om die te doorstaan. De uitweg is er altijd samen met de verleiding. God belooft de juiste manier om te ontsnappen aan elke specifieke verleiding. Zodoende wordt ons de keuze gegeven of we wel of niet de uitweg zullen zoeken of nemen die Hij biedt.

Over de verleiding van afgoderij schreef Paulus in het volgende vers: "*Daarom, mijn geliefden, VLIEDT van den afgodendienst*" (1 Kor. 10:14). Met betrekking tot de verleiding van hoererij schreef Paulus eerder in 1 Korinthiërs de kerk om "*Vliedt de hoererij*" (1 Kor. 6:18). We moeten de duivel de achterkant van onze schoenen laten zien als het om verleiding gaat. Vaak is de oplossing om gewoon zo snel mogelijk te rennen om weg te komen van de zonde die ons verleidt. Zoals Warren Wiersbe ooit zei: "De gelovige die denkt te kunnen staan, kan vallen; maar de gelovige die vlucht, zal stand kunnen houden".

Soms is het echter niet mogelijk om jezelf volledig aan een verleiding te onttrekken. Als het niet mogelijk is om de omstandigheid te vermijden, is God trouw, en we moeten onze ogen op Hem gericht houden en Hij zal de kracht geven om het te dragen. Want vaak is Gods oplossing en ontsnapping mogelijk door een nauwere omgang met Hem.