

## Leringen van het Trojaanse paard (Door pastor Kevin Sadler).

“Een van de beroemde Griekse verhalen is het verhaal over de verovering van de stad Troje. Grieken, weet je nog, belegerden de stad Troje meer dan tien jaar lang. Ze waren niet in staat om het in te nemen. Uit wanhoop besloot een man met de naam Ulysses een groot houten paard te laten bouwen en buiten de stadsmuren achter te laten, ogenschijnlijk als een geschenk aan de onoverwinnelijke Trojanen. En toen gingen de Grieken ogenschijnlijk verslagen weg en lieten dit paard als een geschenk achter.

De nieuwsgierige en trotse Trojanen voelden zich zelfverzekerd genoeg om het paard binnen de muren te slepen, hoewel een priester genaamd Laucoon hen waarschuwde dat niet te doen. Hij zei: “Ik ben bang voor de Grieken, zelfs als ze geschenken brengen”. Die nacht kropen Griekse soldaten uit het paard, openden de stadspoorten van binnenuit en lieten de rest van de Griekse strijdkrachten Troje binnen. De Grieken hebben de bevolking van Troje afgeslacht, geplunderd en de stad in brand gestoken”.

We worden voortdurend omringd door misleiding en dwaling als gevolg van de werking en invloed van "de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt" (Openbaring 12:9). Onze vijand, Satan, presenteert zijn leugens als een geschenk, vergelijkbaar met dat van het Trojaanse paard. Helaas heeft de Kerk, het Lichaam van Christus, de afgelopen 2000 jaar de poorten geopend en bedrieglijke en vernietigende leringen van het Trojaanse paard binnengehaald. Onze apostel daagt ons echter uit:

*“1 Thess. 5:21: Beproeft alle dingen; behoudt het goede.*

De term "beproeven" betekent testen, of onderzoeken. Dit daagt de Kerk uit om niet goedgelovig of naïef te zijn of elke nieuwe of interessante leerstelling die langskomt te accepteren, maar veeleer onderscheidingsvermogen te hebben. We moeten alle dingen toetsen en onderzoeken in het licht van de onveranderlijke, onfeilbare waarheid van het Woord van God, recht gesneden, zie 2 Tim. 2:15. Naar het voorbeeld van de Bereërs moeten we het woord met alle bereidwilligheid aannemen, maar dan de Schriften onderzoeken of die dingen zo zijn, zie Handelingen 17:11.

*“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, **die het Woord der waarheid recht snijdt.***

*“Hand. 17:11: En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.*

---

### Van de vertaler:

Er is veel onduidelijkheid met betrekking tot de formulering van 2 Tim. 2:15 en daardoor ontstaat er naar mijn mening veel verwarring en onbegrip. Hierboven is 2 Tim. 2:15 aangehaald uit de Statenvertaling.

De NBG vertaling, die vrij algemeen wordt gebruikt, zegt in 2 Tim. 2:15:

*“2 Tim. 2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, **doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.***

Ziet u het grote verschil?

Op [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) kunt u meerdere artikelen vinden over het “recht snijden” van het Woord der waarheid. Als u het recht snijden gaat begrijpen gaat de Bijbel meer en meer voor u open.

In “Het Boek” (dat is geen Bijbel maar een zogenaamde verklarende vertaling) staat het volgende in 2 Tim. 2:15:

*2 Tim. 2:15: Doe je best, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door.*

Einde citaat

---

Hier volgen enkele goede vragen die u kunt stellen bij het bewijzen van een leerstelling:

--Is het een eer voor Christus?

--Is het in overeenstemming met het karakter van God?

--Is het gebaseerd op de Schrift?

--Zo ja, past de leerstelling dan in de onmiddellijke context van de Schrift waarop ze is gebaseerd? En:

--Met de dispensationele context? En:

--Met de leer van de Bijbel als geheel?

Nadat we een leerstelling hebben bewezen, is de instructie van Paulus dat we “vasthouden aan het goede”. Vasthouden betekent stevig in bezit houden. Als is bewezen dat het onderwijs goed is en in overeenstemming is met de waarheid van het Woord, is het absoluut noodzakelijk dat we het omarmen, ervoor staan en..... ernaar leven.