

Het hoogste belang van Gods Woord voor de gelovige

Geplaatst door Cornelius R. Stam

De Bijbel zal altijd de eerste plaats moeten hebben in het leven van de geestelijke christen.

Het is van het allergrootste belang dat we dit begrijpen, want sommigen die zich heel geestelijk voelen, besteden veel tijd aan gebed, maar weinig of geen tijd aan de studie van het Woord. Zulke mensen zijn in feite gevallen voor de subtiele truc van de tegenstander om hun natuurlijke menselijke trots te misbruiken en ervoor te zorgen dat ze zichzelf verheffen en God naar de achtergrond duwen.

Door dit te zeggen bagatelliseren we geen moment het belang van gebed; we benadrukken alleen het allerhoogste belang van het heilige Woord van God. Hierin zijn we zeker schriftuurlijk, want David zegt onder inspiratie:

"Want Gij hebt Uw Woord verheerlijkt boven al Uw naam" (Psalm 138:2).

Van degenen die nog steeds bezwaar zouden maken en in de eerste plaats de nadruk zouden leggen op het gebed in plaats van op het Woord, zouden we één simpele vraag willen stellen:

“Wat is belangrijker, wat wij God te zeggen hebben of wat Hij ons te zeggen heeft?”.

Er kan maar één antwoord op deze vraag zijn, want het is duidelijk dat wat God ons te zeggen heeft oneindig veel belangrijker is dan alles wat wij Hem te zeggen hebben. Onze gebeden zijn net zo vol mislukkingen als wij, maar het Woord van God is onfeilbaar, onveranderlijk en eeuwig.

Toch zijn sommigen, die gevallen zijn voor Satans 'bedrog' en zich daar nogal geestelijk over voelen, als de spraakzame persoon naar wie men luistert en luistert, die af en toe met zijn hoofd knikt, maar weinig of geen gelegenheid krijgt om 'er een woord tussen te krijgen.” Ze praten allemaal, maar besteden weinig tijd aan het luisteren naar wat God hen te zeggen heeft.