

## Het merendeel van het Christendom is dood

Justin Johnson

Het merendeel van het Christendom is dood. De meerderheid van de mensen zegt dat ze Christen zijn, maar ze zijn niet gered.

Het enige dat nodig is om je bij het merendeel aan te sluiten, is in de rivier springen en spelen alsof je dood bent. Je zult in de grote stroom zitten en natuurlijk stroomafwaarts gaan met alle andere dode dingen. Maar wat als we stroomopwaarts moeten gaan?

Stroomafwaarts gaan is leven volgens je omstandigheden, in het vertrouwen van je vlees, waar kennis van de waarheid niet essentieel is. Stroomafwaarts gaan komt door het niet prediken van het evangelie van Christus.

Stroomopwaarts gaan is leven in Christus, uw vertrouwen op Hem stellen, leven met kennis van de waarheid die "recht gesneden" is. Stroomopwaartse vooruitgang vereist een verandering van geest die tot stand wordt gebracht door het kruis te prediken.

Als u gered bent door het evangelie van de genade van God, uw Bijbel gelooft en weet hoe u het recht moet snijden, dan maakt u geen deel uit van de neerwaartse stroom.

Er is iets levends en actiefs voor nodig om tegen de stroom in te gaan. U bent levend gemaakt in Christus Jezus, u leeft! Het is tijd om te stoppen met af te drijven en te beginnen met zwemmen.

Vanuit het perspectief van wat stroomafwaarts stroomt, gaan dingen die omhoog gaan niet "met de stroom mee" van de vooruitgang. Die stroomopwaarts gaan zijn obstakels op de weg. Je wordt als zodanig ook gezien.

Wanneer atheïsten, seculieren en culturele Christenen over de hoofdstroom praten, gaan ze ervan uit dat het stroomafwaarts gaan is waar we allemaal moeten zijn. Waarom? Omdat stroomopwaarts te veel verandering vereist en te veel rimpelingen veroorzaakt.

### De hoofdstroom:

... is natuurlijk.

... voelt goed.

... doet niet aan het opschudden van de veren.

... is waar iedereen naartoe gaat.

... accepteert iedereen voor wie ze zijn.

... is waar de meeste Christenen naartoe gaan.

... verzet zich tegen niets of niemand (behalve tegen wat stroomopwaarts gaat).

Afval drijft stroomafwaarts. Wat als je met de stroom meegaat gaat door de afvoer?

Om stroomopwaarts te gaan, moet je je vasthouden aan de sleepkabel van Gods woord, recht gesneden. Het kan ongemakkelijk aanvoelen, onnatuurlijk lijken, problemen veroorzaken en in het algemeen het in strijd zijn met velen in de hoofdstroom.

Raak niet ontmoedigd als het lijkt alsof alles tegen je is en je geen vooruitgang boekt. Als uw vertrouwen op Christus is en hoe Hij u ziet, in plaats van op uw omstandigheden en hoe anderen u zien, gaat u de goede kant op.

Wees niet jaloers op die dode dingen die stroomafwaarts gaan, zie Spreuken 23:17:

*“Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze des Heeren.*

Ze lijken het soms makkelijker te hebben, maar ze gaan niet de goede kant op. Ze gaan weg van Christus, zie Fil. 3:10:

*“Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;*

Vast staan in de waarheid gebeurt niet door je door omstandigheden en gevoelens te laten drijven, maar door Christus volgens de openbaring van de verborgenheid, zie Rom. 16:25-26:

*“ 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

*26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;*

Vertrouw je leven toe aan Christus. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen en u zult boven de vloed uitstijgen. God heeft de macht om je te bekrachtigen, maar als je levend bent in Christus, weet dan dat dat niet het geval zal zijn in de hoofdstroom.

Hou je vast!

*“2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.*