

Het Paslood

Door: Pastor Ricky Kurth

“Amos 7:7-8: 7 Nog deed Hij mij aldus zien; en ziet, de Heere stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in Zijn hand.

8 En de Heere zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de Heere: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan ().*

(*)—Vertaald volgens de King James Bible: *“Ik zal er niet meer aan voorbijgaan.”*

Als we de twee verzen van dit visioen vergelijken, identificeert God de "muur" als "Mijn volk Israël". Maar wat stelde „het paslood” voor? (paslood of ook wel schietlood).

Een paslood is een stuk gereedschap dat nog steeds wordt gebruikt door metselaars die muren willen bouwen die perfect recht moeten zijn. Een eenvoudig gewicht aan het einde van een koord wordt langs de muur gehangen terwijl deze wordt gebouwd, om ervoor te zorgen dat deze recht wordt gebouwd en in een perfecte rechte hoek met de zwaartekracht van de aarde. Bouwvakkers weten dat gebogen of scheve muren gemakkelijk omvallen, zie Psalm 62:3:

“Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur.

Aangezien onze tekst ons vertelt dat deze "muur", die Israël vertegenwoordigt, "gemaakt was door een paslood", geloven we dat het paslood de Wet van Mozes is. Het was de Wet die Israël definieerde als een natie, en de perfecte code van rechtvaardigheid verzekerde dat Israël werd gebouwd in overeenstemming met de volmaakte oprechte standaard van de rechtvaardigheid van God. Hier in Amos 7 past God het paslood van de Wet opnieuw toe op Israël om Amos te laten zien hoe ver zijn natie was afgeweken van de volmaakte maatstaf waarmee ze was gebouwd, en waarom Hij niet langer "ze ooit voorbij kon gaan" in barmhartigheid, maar eerder het oordeel moet brengen dat hun zonde eiste.

Vandaag, in de bedeling van Genade, handelt God natuurlijk niet met Israël of enig ander volk, maar veeleer met individuele leden van het Lichaam van Christus. In de brieven van Paulus lezen we hoe ook wij in Christus gevormd zijn in overeenstemming met de volmaakte maatstaf van de Wet, zie 2 Kor. 5:21, en dat de gerechtigheid van de Wet ons wordt gegeven als een gratis geschenk van Gods genade door geloof, zie Rom. 3:21-26; 10:4; 1 Kor. 1:30. Dus als gelovigen vandaag een maatstaf op ons leven willen toepassen om te controleren of we zijn afgedwaald van wie God ons in Christus heeft gemaakt, kijken we niet naar de wet, maar naar de brieven van de apostel Paulus.

De genoemde teksten in volgorde:

“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

“Rom. 3:21-26: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

“Rom. 10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

“1 Kor. 1:30: Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

We sluiten af met een heel praktische vermaning. Elke bouwer weet dat wanneer een muur valt, hij altijd valt in de richting waarin hij overhelt. Als de lezer zich ooit heeft afgevraagd wat voor kwaad het kan zijn om af en toe een alcoholische drank te drinken, of het gevaar van ogenschijnlijk "onschuldige" flirten met immoraliteit, bedenk dan dat Christenen als muren zijn - ook zij vallen altijd in de richting waarin ze leunen! Laten we God danken voor het paslood van Zijn genade, en mogen we besluiten als nooit tevoren om Hem waardig te wandelen.