

## Kunnen wij, in de bedeling der genade, onze redding verliezen?

Door: L.H.M.

Vanwege het niet recht snijden van het Woord der Waarheid, 2 Tim. 2:15, zijn er leringen in omloop die absoluut niet van toepassing zijn op de Christenen die leven in het hier en nu, namelijk de bedeling der genade Gods zie Ef. 3:2. Wij zijn leden van het lichaam van Christus, zie Ef. 1:22-23.

De genoemde teksten in volgorde:

*“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

*“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;*

*“Ef. 1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.*

Wij hebben, leerstellig, te maken met hetgeen geschreven staat in de brieven van de apostel Paulus, Romeinen tot en met Filémon.

De brieven Hebreeën tot en met Openbaring hebben hoofdzakelijk betrekking op Israël en zijn dus leerstellig niet op ons van toepassing. Wel blijft, voor de gehele Bijbel, 2 Tim. 3:16 gelden:

*“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;*

Toch zijn er veel geloofsgemeenschappen die het met het voorgaande niet eens zijn, men rekent, onder andere, dat de brief aan de Hebreeën ook behoort tot de hedendaagse gemeente, het lichaam van Christus. Door dat te doen ontstaat er een groot probleem met betrekking tot het uitleggen van ,Onder andere, Hebr. 6 de verzen 4-6. Deze verwarring wordt mede in de hand gewerkt doordat er Bijbels zijn die boven de brief aan de Hebreeën hebben staan:

### DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE HEBREEËN

Zelfs de Statenvertaling gaat hiermee in de fout! De genoemde aanhaling is door de mensen bedacht en komt zeer zeker niet voor in de grondtekst!

## Kunnen wij, als leden van het lichaam van Christus, onze redding verliezen?

Een kort overzicht:

Wat is het evangelie uwer zaligheid?

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 **Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;** 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;..... “Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

### Wat betekent het voorgaande?

Als u geloofd dat Christus is gestorven voor uw zonden dan moet u wel erkennen dat u een zondaar bent en hopeloos verloren bent en dat u uzelf niet kunt redden. U bent geen zondaar omdat u zondigt maar u zondigt omdat u (evenals wij allen) van nature een zondaar bent!

Als u het evangelie, zoals genoemd in 1 Kor. 15:1-4 geloofd dan ziet God u aan in Jezus Christus die zonder zonde is (2 Kor. 5:21). En aldus zijn u al uw zonden, van verleden, heden en toekomstige, vergeven. Dit betekent niet dat u daarna in de zonde kunt blijven. Zie Rom. 6:1-2:

*“Rom. 6:1-2: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? 2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?”*

### Wat gebeurt er, direct, zodra u het evangelie geloofd heeft?

*“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij **geloofd** hebt, **zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte**;*

*“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden **door het geloof**; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 **Niet uit de werken**, opdat niemand roeme.*

*“Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, **door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing**.*

*“2 Kor. 1:21-22: 21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; 22 **Die ons ook heeft verzegeld**, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.*

*“1 Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.*

## **DE VERZEGELING DOOR DE HEILIGE GEEST KAN NIET VERBROKEN WORDEN!**

### Hoe werkt dat bij de Joden?

In Hand. 2 werden er Joden MET de Heilige Geest gedoopt.

*“Markus 1:8: Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.*

Ze moesten volharden tot het einde, te weten totdat ze stierven of tot het einde van de Verdrukking, zie Matth. 24:13 en Markus 13:13. Het aannemen van het merkteken van het beest betekende het definitief verloren gaan. De Joden werden NIET verzegeld met de Heilige Geest.

*“Matth. 24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

*“Markus 13:13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

Na dat wij de Heer tegemoet zijn gegaan in de lucht (1 Thess. 4:13-18), ook wel de Opname genoemd, neemt God als het ware de draad weer op met Israël. En wederom is het dan: "Volharden tot het einde" Het in die tijd "afvallig" worden betekent dat ze niet wederom vernieuwd kunnen worden tot bekering (Hebr. 4:6).

=====

### **HEBREEËN 6 DE VERZEN 4 TOT EN MET 6**

Het nu volgende gedeelte komt uit "De brief aan de Hebreeën" en is geschreven door:

Door: T. D. McLean

*"Hebr.6:4-6: 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, 5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomstige eeuw, 6 En afvallig worden (die volharden niet tot het einde), die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.*

En dus, voor die verlichte Hebreeuwse mensen die de eerste beginselen hebben verlaten en begrijpen hetgeen beter is, is er geen tweede kans als ze afvallig worden. Dat is NIET op ons van toepassing die in het Lichaam van Christus zijn.

Ze werden tenslotte door Christus gedoopt met de hemelse gave van de Heilige Geest vanaf Pinksteren, en dat ging door totdat Israël viel. Zij waren degenen die het woord van God en de krachten van de toekomstige wereld hadden geproefd, wat toevallig de focus is van het boek Hebreeën volgens hoofdstuk 2 vers 5:

*"Hebr. 2:5: Want Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomstige wereld, van welke wij spreken.*

Deze Hebreeuwse mensen zijn degenen met het door God gegeven vermogen om in Gods inzettingen te wandelen....., zie Ezechiël 36:27:

*"En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.*

.....omdat de wet van God in hun hart is geschreven....., zie Jeremia 31:31-34 en Hebr.8:8-10:

*"31 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de Heere; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.*

*"Hebr. 8:8-10: 8 Want hen berispande, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere:*

*Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

.....en zij hebben niet nodig dat iemand hen onderwijst, zie 1 Joh.2:27:

*“En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.*

Want de met de Heilige Geest gedoopte Hebreeuwse mensen, afvallende van hetgeen hun Messias hun had gegeven, zouden Christus openlijk te schande maken en dat zou godslastering zijn op het niveau van het lasteren van de Heilige Geest Zelf. Het is voor die mensen, de Kleine Kuddes van Israël, die volharden moeten tot het einde, zie Matth. 24:13 (\*), van hun leven of het einde van de Verdrukking, dat deze vermaningen zijn geschreven.

(\*)—*Matth. 24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

Deze verzen waren nimmer bedoeld voor leerstellige toepassing door hedendaagse Methodisten, Vrije Baptisten, Kerken van God of de één of andere Armeniaanse denominatie. Een manier om de waarheid te tonen van wat u zojuist heeft gelezen, is door op te merken dat elke denominatie die leert dat mensen kunnen afvallen dezelfde mensen ook weer terug nemen. Het vers zegt echter dat dit voor hen onmogelijk is.

#### **Hier heeft u de beste uitleg van Hebreeën 6:4-6 die u ooit heeft gelezen.**

De vier meest voorkomende, hedendaagse op ons toegepaste, misinterpretaties van de passage zijn:

- (1)- Het verlies van iemands redding.
- (2)- Dat iemand zijn verlossing niet kan verliezen.
- (3)- De passage is hypothetisch. (denkbeeldig).
- (4)- De passage gaat over de Rechterstoel van Christus.

De verwarring verdwijnt als we zien dat het boek is geschreven aan de Hebreeën, niet aan het Lichaam van Christus, en het gaat over de “toekomende eeuw” (Hebr. 6:5), niet over onze huidige bedeling.

We hoeven niet over te schakelen naar tekstkritiek om de passage te herschrijven om aan onze vooropgezette ideeën te voldoen; dankzij het feit dat we weten hoe we het woord der waarheid recht moeten snijden (2 Tim. 2:15) kunnen we de passage zonder veel moeite uitleggen.

Het is niet nodig om er werk van te maken dat deze passage hypothetisch is zodat we kunnen vermijden wat de verzen wel zeggen; wij geloven dat de verzen duidelijk zijn gesproken en precies betekenen wat ze zeggen zoals ze er staan: we weten ook dat de verzen zijn geschreven voor de Hebreeën in de Verdrukking en niet voor ons (Lichaam van Christus). Verder kan er niet zoiets bestaan als "Joodse Christenen", waarvan de meeste uitleggers zeggen dat deze verzen daar aan zijn gericht, omdat er in het Lichaam van Christus geen Jood of Griek (Heiden) is maar een nieuw schepsel (Galaten 3:28, 2 Kor 5:17)

Evenmin hoeven wij een systeem te bouwen (zoals Johannes Calvijn) om de hele passage op niets of niemand toe te passen.

We hoeven niets anders te doen dan onze Bijbel te geloven zoals het staat geschreven, volmaakt en zonder fouten in onze Statenvertaling met respect voor wie deze passage is geschreven. Hoewel de hele Bijbel voor onze lering is (\*) geschreven, is niet alles in de Bijbel voor ons om (leerstellig) toe te passen, anders zouden we nog steeds naakte vegetariërs zijn in de Hof van Eden, de dieren namen gevende.

*(\*) "2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;*

Degenen die deze passage gebruiken om te bewijzen dat geredde mensen verloren kunnen gaan zouden er goed aan doen om op te merken dat, wanneer ze eenmaal verloren zijn het opnieuw redden onmogelijk is, wat betekent dat degenen die deze onzekerheid leren uiteindelijk dankbaar zullen zijn om te leren dat ze verkeerd waren en dat wij, dispensationalisten, het goed hebben.