

## Predikte Paulus het Koninkrijk van God

Justin Johnson

*“Hand. 28:31: Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.*

Dit vers wordt gebruikt als populair bezwaar tegen het recht snijden in het midden van het boek Handelingen, maar het is niet een erg goed bezwaar.

Het gaat niet in op de belangrijkste bewering van de leer uit midden Handelingen: dat de verborgenheid van Christus voor het eerst aan de apostel Paulus werd geopenbaard.

De bezwaarmaker hoopt dat Paulus' prediking van het koninkrijk bewijst dat er nooit iets nieuws of anders met hem is begonnen. Een soortgelijke tegenwerping laat zien dat Paulus profetie gebruikte in de hoop te bewijzen dat Paulus niet als eerste de verborgenheid van Christus predikte.

### Dit is belachelijk!

Als je een nieuwe baan krijgt, betekent dat dan dat je alles bent vergeten wat je in je oude baan hebt geleerd?

Als je nieuwe baan bij hetzelfde bedrijf is en onder hetzelfde toezicht staat als je oude baan, betekent dat dan dat je nieuwe baan helemaal niet nieuw is?

Er werd een nieuwe bedeling (Ef. 3:2) aan Paulus gegeven, maar dat betekent niet dat alles wat Paulus sprak of onderwees nieuw was.

Hij gebruikt het woord "koninkrijk" in zijn brieven, zowel tijdens Handelingen als in zijn brieven na Handelingen (tot ongenoegen van de Handelingen 28ers). Hij noemt het woord "koninkrijk" vaker in zijn brieven dan Petrus, Jakobus en Johannes samen in hun brieven (13 versus 11, exclusief Handelingen).

Betekent dit dus dat Paulus dezelfde boodschap verkondigde als Petrus, Jakobus en Johannes? Nee natuurlijk niet.

Waarom sprak Paulus over het koninkrijk? Er zijn veel redenen. Hier zijn de belangrijkste.

### 1. Iedereen in de kerk, het lichaam van Christus, wordt opgenomen in het koninkrijk

Nee, dit betekent niet dat de kerk geestelijk Israël is, noch betekent het dat het lichaam van Christus zal regeren in het koninkrijk van Israël. Het betekent wel dat wij in de kerk onder het gezag van God staan.

Paulus noemde het koninkrijk van God, omdat hij een dienstknecht van God was en onder zijn gezag stond.

*“Kol.1:13: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;*

Als u verlost bent door het bloed van Christus en deel hebt aan de genade van God in deze bedeling, dan bent u niet langer onder de macht van de duisternis, maar bent u verplaatst naar een positie in de hemelse gewesten, zie Efeziërs 2:6-7:

*“6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

We zijn nog steeds aanwezig in deze duistere boze wereld, maar onze positie is niet langer hier. Wij staan onder het Hoofdschap van Christus in een hemelse heerschappij.

## 2. Het koninkrijk van God omvat zowel de hemel als de aarde

De Verborgenis van Gods wil openbaarde aan Paulus hoe alle dingen in Christus verenigd zouden worden, zie Ef 1:10:

*“Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;*

Dit was een verborgenheid vóór Paulus, maar beschrijft hoe God zal regeren in de volheid der tijden. God had zijn doel met de aarde geopenbaard, maar had nooit gesproken over de dingen of posities in de hemelse gewesten die tot de kerk behoren.

Onderdeel van de verborgenheid van Christus is het spreken over de onzichtbare heerschappij in de hemel, zie Kol. 1:16:

*“Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;*

## 3. Het koninkrijk van God omvat zowel Israël als de Kerk

Nee, ik bedoel niet het koninkrijk van God op aarde, dat toebehoort aan Israël en de aardse naties. Ik heb het over het koninkrijk van God universeel. Gods heerschappij is niet beperkt tot de jurisdictie van de aarde, maar omvat de rest van het universum, wat de Bijbel de hemel noemt.

De verborgenheid van Christus introduceert de schepping van een “nieuw schepsel” wiens wandel in de hemel is, zie Fil. 3:20:

*“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.*

Dit is een deel van het koninkrijk van God dat niet vóór Paulus bekend was gemaakt. Profetie sprak over het koninkrijk van God zoals het op aarde zal zijn, Christus regerend door Israël; de openbaring van de verborgenheid spreekt van het koninkrijk van God zoals het zal zijn in de hemelse gewesten, Christus regerend over de kerk.

#### 4. Het koninkrijk van God is nog niet op aarde

Wanneer Paulus het koninkrijk noemt, is dat altijd in de toekomstige tijd. Dit betekent dat het idee van een huidig koninkrijk van God, dat op aarde is, onjuist is. Het koninkrijk van God wacht op God om het te vestigen in hemel en op aarde.

Het evangelie van het koninkrijk is de verkondiging dat het koninkrijk van God nabij is. Paulus onderwees dit evangelie niet, wetende dat de openbaring van de verborgenheid de komst van dit koninkrijk vertraagd naar de toekomst. Hij onderwees het rijk van genade en het evangelie van de genade van God. Het evangelie van het koninkrijk en het prediken over het uitstel van het koninkrijk is anders.

Paulus legde uit dat deze vertraging een onderbreking veroorzaakte in het evangelie van het koninkrijk. Petrus erkent de uitleg van Paulus over het uitstel van het koninkrijk en dat Christus niet langer de twaalf stuurt om het evangelie van het koninkrijk te prediken, zie 2 Petr. 3:15:

*“En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;*

#### 5. Rechtvaardigheid zal heersen in het koninkrijk van God

Rechtvaardigheid (of: gerechtigheid) heeft de aarde nog niet verzwoegen. Het rechtschapen gedrag dat dat koninkrijk kenmerkt, is echter al bekend en is al lang bekend in de Schrift. Paulus predikt de leer van rechtvaardig gedrag onder Gods heerschappij aan de heiligen in de kerk.

Alleen omdat we gered zijn door genade betekent niet dat we vrij zijn om te zondigen in deze bedeling van genade. Wij zijn dienaren van God, leden van zijn lichaam, en behoren hem in gerechtigheid te dienen, zoals we dat voor eeuwig in zijn koninkrijk zullen doen.

Wisten de Korinthiërs niet dat zondaars het koninkrijk niet erven? Aangezien ze heiligen zijn, zouden ze zich niet zo moeten gedragen?, zie 1 Kor 6:9-10:

*“9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? 10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.*

*“Rom. 14:17: Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.*

Maar:

*“1 Kor.6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;*

#### 5. Dezelfde Koning van het koninkrijk is het Hoofd van de kerk

Jezus werd naar Israël gestuurd om te prediken, dat hij de beloofde Messias was, en predikte het komende koninkrijk. Paulus werd gezonden om Jezus Christus te prediken volgens de openbaring van de verborgenheid.

Dit betekent dat hij aan ongelovige Joden moest bewijzen dat Jezus de Christus en Koning van de profetie was, en dat deze zelfde Christus nu het hoofd is van een nieuw schepsel dat het lichaam van Christus wordt genoemd.

De Koning van het koninkrijk zal Christus zijn. Profetie bewijst dit, en de opstanding van Christus is hiervan het teken. Er is geen begrip van Christus als het hoofd van de kerk over alles, zonder Christus te identificeren als de beloofde Heilige en Koning van Israël, zie Romeinen 1:2-4:

*“2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften). 3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; 4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:*

Paulus noemt in sommige gevallen de prediking van het koninkrijk, omdat hij dezelfde Jezus Christus predikt die de toekomstige koning zal zijn. Eén Heer over hemel en aarde.

## 6. Het komende koninkrijk van God betekent een komend oordeel

Wanneer het koninkrijk van God komt en God zijn heerschappij in hemel en aarde instelt, zal het worden voorafgegaan door een tijd van oordeel en zal worden afgesloten met een tijd van oordeel.

*“2 Tim. 4:1: Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:*

Vaak wanneer Paulus het koninkrijk predikt, waarschuwt hij de ongelovigen voor de toorn die met dat koninkrijk zal komen, zie Handelingen 19:8; Handelingen 24:25 en Handelingen 28:23:

*“Hand. 19:8: En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoediglijk, drie maanden lang met hen handelende, en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods.*

*Hand. 24:25: En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomstige oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.*

*Hand. 28:23: En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.*

## 7. De Schriften voorspelden dat er een koninkrijk zou komen

Paulus zegt dat alle Schrift nuttig is (zie 2 Tim. 3:16), en de Schriften voorspelden een tijd waarin God over alles zou regeren. Hoe kon God regeren over een aarde vol zondaars? Het antwoord ligt in de openbaring van de verborgenheid, dat voor het eerst aan Paulus werd geopenbaard, aangaande redding.

*“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;*

De Schriften spreken over het koninkrijk van God dat op aarde zal komen. Ze spraken niet over de mensen die van de aarde worden opgenomen (zie 1Thess. 4:13-18 en 1 Kor. 15:51-54) om te regeren in een hemels koninkrijk. Zowel de hemel als de aarde maken deel uit van Gods toekomstige heerschappij.

*“1 Thess. 4:13-18: 13: Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. **Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.***

*“1 Kor. 15:54: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.*

### Conclusie

Geen van deze redenen doet afbreuk aan het feit dat de Heer Jezus Christus aan de apostel Paulus een verborgenheid over hemzelf heeft geopenbaard dat voorheen niet bekend was.

--Paulus onderwees het koninkrijk van God, maar hij onderwees niet dat het koninkrijk er nu was.

--Paulus onderwees het koninkrijk van God, maar hij leerde niet dat de kerk zich de verbonden en beloften van Israël toe mag eigenen.

--Paulus onderwees het koninkrijk van God, maar hij predikte niet het evangelie van het koninkrijk. Hij predikte het evangelie van de genade van God. Ze zijn verschillend.

--Paulus onderwees het koninkrijk van God, maar hij predikte niet dezelfde boodschap als Petrus en de twaalf. Het verschil wordt niet gevonden in wat hetzelfde is.

--Paulus onderwees het koninkrijk van God, maar hij bood Davids aardse koninkrijk niet aan Israël aan, noch aan de Heidenen. Het koninkrijk van God kan verwijzen naar heerschappijen in de hemelse gewesten, zie Kol 1:16:

*“Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;*

--Paulus onderwees het koninkrijk van God in de context van de openbaring van de verborgenheid van Jezus Christus, zie Rom. 16:25:

*“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

We weten dit omdat Paulus niet alleen schreef over het koninkrijk van God, maar ook over een verborgenheid van Christus, zie Ef. 3:2-6:

*“2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;*