

Verschillen tussen het Oude Verbond, het Nieuwe Verbond en de gemeenschap van de Verborgenheid

Justin Johnson

Het Oude Verbond, het Nieuwe Verbond (respectievelijk het Oude en het Nieuwe Testament) en de gemeenschap der verborgenheid beschrijven allemaal verschillende manieren waarop mensen Gods zegeningen ontvangen.

Het negeren van de verschillen zorgt ervoor dat mensen zegeningen of vloeken opeisen die aan iemand anders toebehoren, zegeningen die aan hen toebehoren missen en hun toevlucht nemen tot diverse religieuze gedragingen waarvan zij denken dat ze Gods zegen inroepen.

Wat zijn de verschillen tussen het Oude Verbond, het Nieuwe Verbond en de gemeenschap der verborgenheid?

Het Oude Verbond

De gemakkelijkste plaats om te beginnen is bij het Oude Verbond, of de Wet van Mozes. Deze wet was bedoeld als een zegen voor de wereld door de afscheiding en gehoorzaamheid van Israël.

De wet werd hun tot gerechtigheid verklaard als Israël alles deed wat God hen had opgedragen. Het zou een vloek zijn als ze ongehoorzaam zouden zijn, en het was deze laatste les die Israël zou leren.

Ze konden de wet niet houden en hadden een groot aantal offers nodig om hun zonde te bedekken.

Israël, als een kanaal van Gods zegen, werd niet weggenomen door hun falen om de wet te houden want God had beloften gedaan aan de vaders van Israël om van Israël de natie te maken waardoor de wereld gezegend zou worden. De beloften van God kunnen niet worden herroepen omdat Israël ze niet op eigen kracht heeft vervuld.

Oude Verbond

--Israël is een natie die gescheiden is van de Heidenen

--De wet werd gegeven om te gehoorzamen

--Verbond om van Israël het kanaal van zegen voor de wereld te maken

Nieuwe Testament

Israël kreeg beloften van God om de natie te zijn waardoor de wereld gezegend zou worden. Het oude en nieuwe verbond waren beide bedoeld om deze belofte na te komen. Dit is de reden waarom zowel het oude als het nieuwe verbond zijn gemaakt met het huis Israël en Juda, zie Jer. 31:31 en Heb 8: 10-11.

“Jer. 31:31: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

“Hebr. 8:10-11: 10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.

Zowel het oude verbond als het nieuwe verbond omvatten de wet, priesters, een koninkrijk en offers voor zonde. Beide verbonden waren bedoeld om de wereld zegeningen aan te bieden door Israël.

Beide zijn het onderwerp van profetie en maakten geen deel uit van Gods verborgenheid dat sinds het ontstaan van de wereld verborgen of geheim werd gehouden.

Het nieuwe verbond werd "beter" gemaakt voor Israël doordat God alles zou volbrengen wat ze niet alleen konden doen. Hij zou de betere priester zijn, hij zou de Geest geven om ervoor te zorgen dat ze de wet zouden houden, en hij zou Christus sturen om het koninkrijk te vestigen.

Het nieuwe verbond is eenvoudig de oude verbondszegening, de beloften aan de vaders, mogelijk gemaakt door de voorziening van God, zie Johannes 1:17:

"Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

Terwijl het oude verbond de nadruk legde op de prestaties van de mens, was het het nieuwe verbond wat God voor Israël deed wat zij niet konden. Het oude faalde om de beloften waar te maken, maar het nieuwe zou niet falen, zie Hebr. 8:7-10:

"7 Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest.

8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;

9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Het Oude Verbond	Het Nieuwe verbond
Israël moet alleen presteren	Gods genade voor Israël om te werken door de Geest
Israël is een natie die gescheiden is van de Heidenen	Israël is een natie die gescheiden is van de Heidenen
De wet gegeven om te gehoorzamen	De wet in hun hart geschreven om te gehoorzamen (Jeremia 31:33)
Verbond om van Israël het kanaal van zegen voor de wereld te maken	Verbond om van Israël het kanaal van zegen voor de wereld te maken

De gemeenschap der Verborgenheid

Aangezien het nieuwe verbond Gods optreden voor Israël beschrijft, zijn velen in de war door het verschil tussen het nieuwe verbond en de gemeenschap der verborgenheid, denkend dat ze allebei Gods genade nodig hebben en dus over hetzelfde moeten spreken.

Het verschil is hier cruciaal.

Het nieuwe verbond is Gods zegen van genade door Israël, hun verbonden en hun wet geschreven in hun harten. De gemeenschap der verborgenheid is Gods genade die vrijelijk aan allen wordt gegeven, zonder Israël, zonder hun aardse verbonden en zonder hun wet in hun hart geschreven.

Waar onder het oude verbond God de wetgever was, en onder het nieuwe verbond God in Christus de wethouder, is onder de gemeenschap van de verborgenheid God in Christus die de wet opheft, zie Rom. 6:14 en Kol 2:14:

“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

“Kol. 2:14: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

Terwijl het oude verbond aan Israël werd gegeven en het nieuwe verbond aan het gelovige Israël werd gegeven, is de gemeenschap der verborgenheid voor allen die in het evangelie van Christus geloven: Jood of Heiden, zie 2 Kor. 5:17; Ef. 2:15; Kol. 3:11. Er is geen plaats in het ene lichaam van de verborgenheid voor een scheiding tussen Israël en de Heidenen.

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

“Ef. 2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelve tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

Kol. 3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

Terwijl de oude en nieuwe verbonden het onderwerp zijn van profetie om Gods belofte van zegen, door Israël, te vervullen, werd de gemeenschap der verborgenheid verborgen sinds het begin van de wereld, en in geen enkele belofte van God geopenbaard, zie Rom. 16:25:

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

De gemeenschap der verborgenheid is niet de vervulling van enig verbond, profetie of belofte aan Israël. De bedeling van genade was in God verborgen totdat het aan de apostel Paulus werd geopenbaard voor de kerk van vandaag, zie Ef 3:1-2; Ef 3:9-11:

“Ef. 3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

“Ef. 3:9-11: 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

Het Nieuwe Verbond	Gemeenschap der Verborgenschap
Gods genade voor Israël te volbrengen door de Geest.	Gods genade voor allen zonder Israël
Israël is een natie die gescheiden is van de Heidenen	Israël is gevallen; geen Jood of Heiden in het lichaam van Christus
De wet in hun hart geschreven om te gehoorzamen, Zegen zonder wet	Niet onder de wet; wandelen door de Geest
Verbond om van Israël het kanaal van zegen voor de wereld te maken	Alle geestelijke zegeningen in Christus zonder verbonden met betrekking tot een koninkrijk, natie, besnijdenis of priesterschap.

Een woord over 2 Kor 3:6

Ondanks de duidelijke verschillen tussen de verbonden en de verborgenheid, wordt de uitspraak van Paulus in 2 Kor 3:6 vaak gebruikt om het nieuwe schepsel terug te plaatsen onder Israëls nieuwe verbond.

“2 Kor. 3:6: Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Er is geen reden om dit te doen, vooral omdat dit de kerk berooft van geestelijke zegeningen die niet in de verbonden van Israël te vinden zijn.

Wanneer Paulus zegt dat hij een bekwame dienaar van het Nieuwe Testament is, is dat vanwege wat het nieuwe testament en de gemeenschap van de verborgenheid gemeen hebben, namelijk dat ze beide betrekking hebben op Gods genadige voorziening (bekwaamheid, zie 2 Kor.3:5, is het woord dat in de context wordt gebruikt).

“2 Kor. 3:5: Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

Het oude en het nieuwe verbond zijn beide gesloten met Israël, maar in het nieuwe verbond voert God uit wat zij niet konden.

Het is dan volkomen logisch dat de apostel der genade een bekwame dienaar van het nieuwe verbond zou zijn, aangezien genade is wat het nieuwe verbond onderscheidt van het oude, en het is genade die de verborgenheid apart zet van alles (Israël, de wet, de verbonden – zie 2 Kor 5:17:

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Gevolgtrekking

Als de verschillen tussen het oude verbond, het nieuwe verbond en de gemeenschap der verborgenheid eenmaal zijn begrepen, zal de rijkdom van Gods genade volgens de openbaring van de verborgenheid beter worden gewaardeerd.

Genade en geloof waren altijd nodig om zegeningen van God te ontvangen, maar tegenwoordig bestaat genade alleen in de gemeenschap met de verborgenheid, zonder Israël, de wet of verbonden, als de manier waarop God de wereld zegent.

Genade kan op zichzelf staan vanwege de gemeenschap der verborgenheid van Christus die verschilt van het oude en het nieuwe verbond.