

De wet verkeerd begrepen

Cornelis R. Stam.

Er zijn drie misvattingen die de meeste mensen koesteren over de wet van God en de Tien Geboden:

De meeste mensen hebben een vaag idee dat de wet altijd heeft bestaan en dat deze moet zijn gegeven aan de eerste mens, Adam, of kort daarna. Echter gaf God de wet aan Mozes, voor Israël, rond 1500 v.Chr., nadat ongeveer 2500 jaar menselijke geschiedenis was verstreken, zie Johannes 1:17:

“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

De mensheid leefde dus ongeveer 2500 jaar op aarde zonder de wet of de Tien Geboden.

De meeste mensen veronderstellen dat de wet en de Tien Geboden aan de mensheid, in het algemeen, werden gegeven, terwijl ze in feite alleen aan Israël werden gegeven, zie Deuteronomium 5:2-3:

“2 De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb. 3 Met onze vaders heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij die hier heden allen levend zijn.

De meeste mensen denken dat de wet en de Tien Geboden zijn gegeven om ons te helpen het goede te doen. Zelfs sommige geestelijken leren dit, hoewel de Bijbel duidelijk leert dat ze zijn gegeven om ons te laten zien dat we schuldige zondaars zijn.

Het is waar dat de wet, hoewel gegeven aan Israël, ook de Heiden laat zien dat hij een zondaar is. Daarom zegt Romeinen 3:19:

“Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

Maar het belangrijkste van alles: weinig mensen realiseren zich dat de Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden om ons te verlossen van de rechtvaardige veroordeling van de wet. Dit wordt geleerd in de volgende Schriftgedeelten:

“Gal. 3:13: Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

“Rom. 6:14-15: 14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.