

Hebben wij de brief die Paulus aan de Hebreëen schreef?

Door Ricky Kurth

Petrus schrijft dat Paulus een brief schreef aan de Hebreëers waartegen Petrus zegt in 2 Petrus 3:15.

*"2 Petrus 3:15-16: 15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; **gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft**; 16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.*

Hebben wij die brief in de Bijbel?

De brief die Paulus aan de lezers van Petrus schreef, moet deel uitmaken van de Bijbel, want door erover te spreken, en over "alle" andere brieven van Paulus, waarschuwde Petrus verder dat "zij die ongeleerd en onvast zijn" die brieven verdraaien. , "zoals ze ook de andere Schriften doen", zie vers 16 boven. Dus welke brief Paulus ook aan de lezers van Petrus schreef, het moet deel uitmaken van de canon van de Schrift.

Wat betreft de brief die dat zou kunnen zijn, weten we dat Petrus zijn tweede brief schreef aan dezelfde mensen aan wie hij zijn eerste brief schreef, want in 2 Petrus 3:1 schreef hij:

"Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u,....."

Dat betekent dat 2 Petrus ook is geschreven: "aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie" (1 Petr. 1:1), dezelfde verstrooide Joden die hij in zijn eerste brief toesprak. Paulus schreef een brief aan mensen in Galatië, mensen die het dan naar die andere streken hebben verspreid.

Natuurlijk schreef Paulus zijn brief aan leden van het Lichaam van Christus die in Galatië woonden, gelovigen die uitkeken naar de opname in de hemel.....(*), zie 1 Thessalonicenzen 4:13-18 en Titus 2:13:

"1 Thess.4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

"Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

(*).....terwijl Petrus schreef aan het Hebreëuws heiligen van het koninkrijk die uitkeken naar het tot standkomen van "de ingang ... in het eeuwig koninkrijk van onze Heere" zie: 2 Petr.1:11:

"Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

D.w.z., het koninkrijk der hemelen op aarde. Maar God verwachtte dat de brieven van het Nieuwe Testament zouden worden verspreid nadat ze waren ontvangen, zie: Kol. 4:16:

Kol. 4:16: En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea geschreven is.

We weten dus dat de brief van Paulus aan de Galaten de brief is die Petrus in gedachten had in 2 Petrus 3:15:

"2 Petrus 3:15: En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

Als men vraagt welk belang de koninkrijks-heiligen, aan wie Petrus schreef, zouden kunnen hebben bij het lezen van de brief van Paulus aan de leden van het Lichaam van Christus, dan is het antwoord dat ze zouden weten dat "de gehele Schrift ... nuttig is".....(*), zie 2 Tim. 3:16:

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

(*).....als het recht gesneden wordt, zie 2Tim. 2:15:

"Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Daarom zouden die koninkrijks-heiligen de brieven van Paulus lezen met dezelfde interesse die wij tonen wanneer we de brieven van Petrus onderwijzen, of andere boeken van de Bijbel die betrekking hebben op Joodse koninkrijks-heiligen.

Van 2 Petrus 3:15 wordt soms gezegd dat het een verwijzing is naar het boek Hebr. 2:3, en dit vers wordt gepromoot als bewijs dat Paulus de brief aan de Hebr. 2:3 schreef. De "redding" die het onderwerp van het boek Hebr. 2:3 is, is echter een boek dat "bij het eerst door de Heer werd gesproken en werd bevestigd ... door hen die hem hoorden", zie: Hebr. 2:3:

"Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben;

De redding waarvan in de brieven van Paulus wordt gesproken, maakte deel uit van de Verborgenheid van het evangelie, zie: Ef. 6:19:

"En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

Dat is een Verborgenheid waarover door de Heer niet werd gesproken terwijl hij hier op aarde was, ook wordt dat niet bevestigd door de brief aan de Hebr. 2:3 die Hij diende, zie Matth. 15:24 en Rom. 15:8:

"Matth. 15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.

"Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;