

Het einde van de wereld

Cornelius R. Stam

Er is in het verleden veel gediscussieerd over enkele hindoeïstische astrologen die hebben voorspeld dat deze wereld spoedig ten einde zal komen. Feit is dat sommige oprechte Christenen vrezen dat deze profeten gelijk zouden kunnen hebben, aangezien onze Heer verschillende keren sprak over het komende "einde van de wereld".

Deze hindoeïstische astrologen hebben het echter bij het verkeerde eind. Dede wereld binnenkort niet eindigen, want volgens de Bijbel zal de wereld, of de aarde, nooit eindigen. Het woord "wereld", dat onze Heer in dit verband gebruikt, verwijst niet naar de aarde, of zelfs naar de mensen erop. Het is het oude Griekse woord aion, of "eeuw". Verschillende tijdperken in Gods programma zijn al tot een einde gekomen, en andere zullen dat ook komen, maar welke vernietigende wapens de mens ook mag bedenken, de aarde zal nooit vernietigd worden. In Jesaja 45:18 lezen we:

"Want alzo zegt de Heere, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de Heere, en niemand meer.

Maar voorzegt Openbaring 21:1 niet *"een nieuwen hemel en een nieuwe aarde"*?

"Op. 21:1: En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Ja, maar de context geeft duidelijk aan dat dit verwijst naar de toekomstige vernieuwing van de huidige hemel en aarde, niet naar het scheppen van een andere hemel en aarde. Vers 5 zegt:

"Op. 21:5: En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Opmerking: Hij zei niet: "Ik maak allemaal nieuwe dingen", maar *"Ik maak alle dingen nieuw"*. Aldus staat er als het ware: "ik vernieuw alle dingen", dat zijn dus bestaande dingen die vernieuwd worden. Er is dus een verschil.

We moeten ons geen zorgen maken over het einde van de wereld, maar veeleer over het einde van dit huidige tijdperk/bedeling (eeuw) waarin we leven in *"de bedeling der genade Gods"*, zie Hand. 20:24, want God heeft nimmer gezegd hoe lang deze bedeling zal duren. Elk uur dat Hij de terugkeer van Christus uitstelt om Zijn gezanten, zie 2 Kor. 5:20, terug te roepen, is een uur van wonderbaarlijke genade, waarin mensen gered kunnen worden uit genade, door geloof in Christus, zie Ef. 2:8-9, die stierf voor onze zonden, zie 1 Kor. 15:3-4.

"Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

"2 Kor. 5:20: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Daarom spoort Paulus ons aan:

“2 Kor.6:1-2: 1 En wij, als mede-arbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben.

*2 Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. **Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!***

En:

“Kol. 4:5: Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.