

Zijn al onze zonden vergeven?

Ricky Kurt

"Waar zegt de Bijbel dat onze zonden uit verleden, heden en toekomst vergeven zijn?"

Over de Heer Jezus Christus gesproken, Hebr. 9:25-26 zegt:

"25 Noch ook, opdat Hij Zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed;

26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij éénmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande.

Als u gered bent, zijn uw zonden vergeven door het offer van Christus. Als Hij alleen zou sterven voor uw zonden uit het verleden, zou Hij moeten sterven voor elke nieuwe zonde die u begaat. Hij zou moeten beginnen met de zonden van Adam vanaf "de grondlegging van de wereld" en nooit ophouden te lijden voor onze zonden. Echter offerde Hij zichzelf "om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande" (Hebr. 9:26), ".....want dat heeft Hij éénmaal gedaan, als Hij Zichzelf opgeofferd heeft" (Hebr. 7:27).

Natuurlijk ontvangt u 'vergeving van zonden' (Handelingen 26:18) als u in het evangelie gelooft. Maar u hoeft het evangelie niet elke keer dat u zondigt opnieuw te geloven. Als u gered bent en uw zonden vergeven zijn, dan maakt het niet uit welke zonde u vandaag begaat, u kunt morgen uw Bijbel openen en Kolossenzen 2:13 zegt nog steeds:

"En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; (verleden tijd).

King James Bible: *"And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses;*

De woorden veranderen niet, hoe vaak je Gods Geest ook bedroefd hebt met je zonde. Vervanging voor de gelovige is altijd een uitgemaakte zaak, een voldongen feit.

Maar, wetende dat u:

"vergeving van zonden hebt", zie Ef. 1:7:

"In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergiving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

En bent "verzegeld met die heilige Geest van belofte", zie Ef. 1:13:

"In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Zegt Paulus om "de heilige Geest van God, door wie u verzegeld bent, niet te bedroeven", zie Ef 4:30:

"En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

En wat een "heilige" Geest bedroeft, is de zonde. Dus als u "vergeving van zonden hebt, naar de rijkdom van Zijn genade", zie Efeziërs 1:7:

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

Blijf dan niet "doorgaan in de zonde, opdat de genade overvloedig zal zijn", zie Romeinen 6:1-2:

“1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?

2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?