

Wat is de gave van God

Justin Johnson

*“Ef. 2:8-9: 8 Want **uit genade** zijt gij zalig geworden **door het geloof**; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

Prijs God voor Zijn geweldige gave!

... maar wat is het?

Voor veel mensen blijft dit vers gesloten, ongeopend en verkeerd begrepen als gevolg van een verkeerde identificatie van de gave van God.

De gave van het geloof?

De meest gemaakte fout is het identificeren van Gods gave als het geloof zelf. De gave van God is tenslotte niet uit werken, en niemand kan zich erop beroemen.

“Rom. 3:27: Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

De fout begint door te denken dat geloof een werk is. Als geloof een werk is waarop we ons kunnen beroemen om onszelf te redden, dan moet geloof, zo redeneren ze, een gave van God zijn en niet “van onszelf”.

Vanuit dit perspectief is het tegenovergestelde van het werken voor redding en eigen roem, Gods gave van geloof.

Het tegenovergestelde van geloof

Het tegenovergestelde van geloof zijn echter geen werken. Het tegenovergestelde van geloof is twijfel.

Hoewel de leer in Markus niet bedoeld is voor de deelname van de kerk vandaag, definieert de Heer de gelovige als iemand die niet twijfelt.

“Markus 11:23: Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.

Overtuiging en geloof zijn het tegenovergestelde van twijfel. Hoe weten we of we twijfelen of geloven?

Vertrouw op God en luister naar Zijn woorden, recht gesneden, die u de waarheid van het evangelie vertellen.

“Rom. 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Het tegenovergestelde van werken

“Ef. 2:9: Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Het tegenovergestelde van werken is niet geloof; het is genade. Genade is als iemand iets voor je doet. Werken doe je voor jezelf. Het tegenovergestelde van ergens voor werken is iets krijgen.

“Rom.11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Is genade de gave van God in Efeziërs 2:8? Dit lijkt waarschijnlijker, vooral omdat genade in dezelfde brief wordt beschreven als een gave van God, zie Ef 3:7 en Ef 4:7:

“Ef. 3:7: Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.

“Ef. 4:7: Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.

De gave van God

Dus, wat is de gave? Paulus spreekt er vaak over. Redding is de gave van God: rechtvaardiging, heiliging, heerlijkheid en eeuwig leven.

Die redding die aan de apostel Paulus is geopenbaard, is uit genade, en door het geloof, gratis voor allen. Paulus beschrijft deze gave van redding in Romeinen.

“Rom. 5:15:en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

“Rom. 5:17:veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

“Rom. 6:23:maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Gered uit genade door het geloof

Genade is het middel dat God gebruikte om redding te bewerkstelligen; geloof is het middel waardoor God redding schenkt. Geloof is geen werk, het komt door het horen van het evangelie van uw redding, zie Efeziërs 1:13:

“In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Redding is niet van u zelf, het is van God. De Heer Jezus Christus is de enige die redt.

Redding is niet door werken, maar door genade. De Heer Jezus Christus heeft genadig al het werk gedaan dat nodig is voor uw redding, en Hij biedt het u aan.

Je kunt niet roemen over je verlossing, omdat je het niet hebt bewerkstelligd, er niet voor hebt gewerkt of dat je het hebt verdiend. Je hebt het slechts ontvangen en dat door het geloof in Hem die voor jou gestorven is, zie Rom 3:25-26:

“25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Hoe weet je of je de gave van God hebt ontvangen? Als de gave geloof is, is er geen manier om te weten of het van God kwam of zelfbedrog is. Als de gave redding is, weet u het door geloof in het evangelie van de genade van God.

Wanneer mensen de gave geloof maken, worden werken noodzakelijk om degenen met de gave te identificeren, zie Jakobus 2:18:

“Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.

Als mensen weten dat de gave redding is, wordt u alleen geïdentificeerd door geloof in het volbrachte werk van Christus.

“2 Kor. 9:15: Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.