

Zal God boos zijn als we bloed eten?

Door pastor Ricky Kurth

Alle teksten komen uit de Statenvertaling

Het eten van bloed was verboden onder de wet van Mozes, zie Lev. 7:26-27:

“26 Ook zult gij in uw woningen geen bloed eten, hetzij van het gevogelte, of van het vee.

27 Alle ziel, die enig bloed eten zal, die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden.

Maar *“wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade”* (Rom. 6:15). Het is waar dat de mensen werd verteld geen bloed te eten zoals de Wet zegt, maar daar was een reden voor. God zei tegen Noach:

“Gen. 9:4: Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.

Toen God Adams vegetarische dieet hier uitbreidde.....*, zie Gen. 1:29 vgl. 9:3:

“Gen. 1:29: En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijsze!

“Gen. 9:3: Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijsze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.

*.....waarschuwde Hij Noach om niet het vlees van een dier met zijn bloed te eten, want het bloed van een dier is "het leven daarvan", en God had een ander doel voor ogen met het leven van dieren:

*“Lev. 17:11-12: 11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; **daarom** heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.*

12 Daarom heb Ik tot de kinderen Israëls gezegd: Geen ziel van u zal bloed eten; noch de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert, zal bloed eten.

Het woord "**daarom**" laat hier duidelijk zien dat de reden waarom ze volgens de Wet geen bloed mochten eten, was omdat "het het bloed is dat verzoening doet voor de ziel". We weten dat dit ook gold vóór de wet, want dierenoffers moesten ook vóór de wet door God worden "aanvaard", zie Gen. 4:3-7:

“3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den Heere offer bracht.

4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan;

5 Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel.

6 En de Heere zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen?

7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.

Maar dit is niet het geval in de huidige bedeling der genade! Nu heeft Christus Zijn bloed heeft vergoten om ons met Zichzelf te verzoenen.....*, zie Kol. 1:20-21:

“20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend,

**.....moet iedereen die zegt dat we geen bloed mogen eten omdat het leven van het vlees in het bloed zit, geloven dat het bloed van dieren nog steeds boete doet voor mensenzielen, want dit is de enige reden waarom het eten van bloed verboden was.*

Dit is vergelijkbaar met Gods verbod op het eten van onreine dieren. De enige reden waarom God zei dat sommige dieren onrein waren, lees Lev. 11, was om Israël te leren dat sommige mensen onrein waren, d.w.z. de Heidenen, zie Lev. 20:24-26 vgl. Handelingen 10:9-16 en 28:

“Lev. 20:24-26: 24 En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat geven, opdat gij hetzelfde erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de Heere, uw God, Die u van de volken afgezonderd heb!

25 Daarom zult gij onderscheid maken tussen reine en onreine beesten, en tussen het onreine en reine gevogelte; en gij zult uw zielen niet verfoeilijk maken aan de beesten en aan het gevogelte, en aan al wat op den aardbodem kruipt, hetwelk Ik voor u afgezonderd heb, opdat gij het onrein houdt.

26 En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de Heere, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.

“Hand. 10:9-16 en 28:

“9 En des anderen daags, terwijl deze reisden, en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het dak, om te bidden, omtrent de zesde ure.

10 En hij werd hongerig, en begeerde te eten. En terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen.

11 En hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde;

12 In hetwelk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels.

13 En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet.

14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was.

15 En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigt heeft, zult gij niet gemeen maken.

16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.....

28 En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten.

Dat betekent dat iedereen die zegt dat bepaald voedsel vandaag de dag onrein is, moet geloven dat de Heidenen nog steeds onrein zijn. En iedereen die zegt dat we geen bloed moeten eten "omdat het leven van het vlees in het bloed zit", moet nog steeds geloven dat het bloed van dieren verzoening doet voor de zielen van de mensen.

Meer over het eten van bloed

Geplaatst door pastor Ricky Kurth.

En lezer vroeg het volgende naar aanleiding van het voorgaande:

“In een vorig artikel antwoordde u dat het oké is om bloed te eten. Hoe zit het met Handelingen 15:20 en 29?”

“Hand. 15:20 en 29: Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.....29 Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelfen wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.

Toen Paulus begon te prediken dat de Heidenen niet besneden hoefden te worden of de wet van Mozes hoefden te houden om gered te worden, waren de leiders van de Hebreeuwse koninkrijkskerk bezorgd en kwamen ze bijeen in Jeruzalem om de kwestie te overwegen, zie Handelingen 15:1-6:

“1 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broeders, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden.

2 Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag.

3 Zij dan, van de Gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicie en Samarie, verhalende de bekering der heidenen; en deden al den broeders grote blijdschap aan.

4 En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de Gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen; en zij verkondigden, wat grote dingen God met hen gedaan had.

5 Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.

6 En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen, om op deze zaak te letten.

Toen Paulus later schreef dat hij "naar Jeruzalem ging" om dit concilie "door openbaring" bij te wonen.....*, zie Gal. 2:1-2:

“1 Daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende.

2 En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achtung waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

.....betekende dat dat de Heer hem openbaarde dat hij eerbiedig de goedkeuring moest zoeken voor zijn nieuwe bediening bij de leiders van de Hebreeuwse koninkrijkskerk. Dankzij het getuigenis van Petrus, over zijn ervaring met de Heidenen....., zie Handelingen 15:7-11:

“7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.

8 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;

9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.

10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?

11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.

*gaf Jakobus deze goedkeuring door te zeggen:

“Hand. 15:19: Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere;

Maar hij voegde eraan toe:

“Hand. 15:20: Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoerelij, en van het verstikte, en van bloed.

Jacobus zag de genade die aan Paulus was gegeven.....* zie Gal. 2:9:

“En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

*en erkende zo dat de nieuwe bekeerlingen uit de Heidenen niet onder de wet waren. Maar hij wist niet zeker wat het zou inhouden om niet onder de wet te zijn! Zie je, de details van de openbaring van de verborgenheid werden niet aan hem gegeven, ze werden aan Paulus gegeven. En dus, hoewel Jakobus inzag dat hij deze nieuwe openbaring van God om de Heidenen te accepteren net zo min kon weerstaan als Petrus.....*, vgl. Handelingen 11:17:

“Indien dan God hun evangelijke gave gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde weren?

*gaf hij opdracht dat, hoewel de Heidenen niet onder de wet waren, ze zich op zijn minst moesten onthouden van dingen die leden van de Hebreeuwse koninkrijkskerk aanstootgevend zouden vinden.

Maar we weten dat Jakobus niet in de positie was om Gods beleid in het Lichaam van Christus te bepalen, omdat Paulus later de richtlijn van de raad van Jeruzalem terugdraaide dat de Heidenen "zich moesten onthouden van vlees dat aan afgoden is geofferd", zie Handelingen 15:29 vgl. 1 Kor. 8:1-6; 10:23-27:

“Hand. 15:29: Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoerelij; van welke dingen, indien gij uzelfen wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.

“1 Kor. 8:1-6: 1 Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij allen te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.

2 En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.

3 Maar zo iemand God liefheeft, die is van Hem gekend.

4 Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan een.

5 Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn),

6 Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.

“1 Kor. 10:23-27: 23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet.

24 Niemand zoek dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoek dat des anderen is.

25 Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil;

26 Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve.

27 En indien u iemand van de ongelovigen noodt, en gij daar gaan wilt, eet al wat ulieden voorgesteld wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil.

En toen Paulus ook leerde dat "elk scheepsel van God goed is en niets verwerpelijk is" als het ging om het onthouden van spijzen.....*, zie 1 Tim. 4:3-4:

“1 Tim. 4:3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.

4 Want alle scheepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;

*.....is het duidelijk dat de instructie van het concilie, dat de Heidenen zich zouden onthouden van het eten van "dingen die verstikt zijn en van bloed", evenmin bindend was voor de Heidenen.

Onthoud gewoon dat, terwijl u vrij bent om te genieten van bloedsoep of andere soortgelijke gerechten, Paulus duidelijk maakt dat u er niet van moet genieten in de aanwezigheid van iemand die zwak is in het geloof als het gaat om hun begrip van dit soort dingen, lees Rom. 14, zie verder:

“1 Kor.8:7-13: 7 Doch in allen is de kennis niet; maar sommigen, met een geweten des afgods tot nog toe, eten als iets dat den afgoden geofferd is; en hun geweten, zwak zijnde, wordt bevreemd.

8 De spijze nu maakt ons Gode niet aangenaam; want hetzij dat wij eten, wij hebben geen overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek.

9 Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worde dengenen, die zwak zijn.

10 Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten deszelfs, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd zijn?

11 En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is?

12 Doch gijlieden, alzo tegen de broeders zondigende, en hun zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus.

13 Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere.

“1 Kor. 10:28-33: 28 Maar zo iemand tot ulieden zegt: Dat is afgodenoffer; eet het niet, om desgenen wil, die u dat te kennen gegeven heeft, en om des gewetens wil. Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve.

29 Doch ik zeg: om het geweten, niet van uzelfen, maar des anderen; want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een ander geweten?

30 En indien ik door genade der spijsze deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg?

31 Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.

32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods.

33 Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden.