

Een voltooide redding

Pastor C.R. Stam

Geliefden, verlossing is duidelijk een kwestie van 'doen' of 'gedaan'. Een grote meerderheid van de religieuze geestelijken zegt dat je iets moet doen, doen, doen, doen om gered te worden. Maar Gods Woord zegt dat "het" al is gebeurd, en laat God waarachtig zijn en ieder mens een leugenaar. Hebreeën hoofdstuk 10 heeft veel te zeggen over deze waarheid:

“Hebr. 10:11-14: 11 En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;

12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;

13 Voorts verwachtede, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.

14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.

De tabernakel en de tempel hadden meubelstukken: een tafel met toonbroden, een gouden altaar, een gouden kandelaar en de ark van het verbond. **Er was geen stoel waarop de priester kon rusten.** *“En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen”.* Waarom? Omdat zijn werk nooit af was.

Mijn geliefde vriend, je kunt elke dag van je leven zo religieus zijn als je wilt, en je kunt zo hard werken als je wilt, maar je zult je taak om jezelf te redden nooit, nooit kunnen voltooien. Het was alleen Christus die het reddingswerk voor de mens voltooide. Het was de Schepper die stierf voor de zonde van het schepsel.

*“Joh. 19:30: Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: **Het is volbracht!.....”.***

“En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods..... Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden”. (Hebr. 10:11-14).

Opmerking van de vertaler

Eén ding moet u doen om gered te worden en dat is “geloven” dat Christus voor uw zonden is gestorven, begraven, en ter derde dage weer is opgestaan voor uw rechtvaardigmaking. (1 Kor. 15:3-4 en Rom. 4:25).

Want zonder “geloof” kan niemand Gode behagen. (Hebr. 11:6).