

Te gestrest om gezegend te zijn?

Ricky Kurth

Op het hoogtepunt van de pandemie keek mijn vrouw naar het nieuws, en toen ik door de kamer liep, hoorde ik dat een expert geïnterviewd werd over het coronavirus. Ze zei: "Als je door dit alles niet gestrest bent, **is er iets mis met je!**" Haar woorden lieten me koud, want ik herinner me dat ik dacht:

"Nee, als je niet gestrest bent door dit alles, is er iets goed met je!"

Zie je, de apostel Paulus zegt dat we ons "altijd in de Heer moeten verblijden" en "*Weest in geen ding bezorgd*" maar we moeten voor alles "*bidden en smeken*", (Fil. 4:4-6). Als u dat kunt doen, belooft hij dat "*...de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus'* (v. 7).

"Fil. 4:4-7: 4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

De reden waarom we ons altijd in Christus kunnen verheugen, is dat "God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten - in Christus".....*, zie Efeziërs 1:3:

"Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

*.....en die onveranderlijke zegeningen kunnen niet door omstandigheden worden aangetast. Ze staan ondoordringbaar tegenover alle verontrustende dingen die in ons leven kunnen gebeuren. Dat stelde Paulus in staat om ons "de vrede van God, die alle verstand te boven gaat" aan te bieden.

De truc om die vrede te ervaren, is echter te vinden in het onthouden hoe gezegend we zijn. Daarom herinnert Paulus ons aan onze zegeningen door al zijn brieven te openen met de woorden "genade" en "vrede". Als u alles wat God door Zijn genade voor u heeft gedaan in gedachten kunt houden, kunt u de vrede hebben die Hij u met Zijn genade heeft willen geven. En daarom moeten de woorden van Paulus tot de Filippenzen me altijd doen denken aan het interdispensationeel (door alle bedelingen heen) principe dat in Jesaja 26:3 wordt uiteengezet, waar de profeet bad:

*"Het is een bevestigd voornemen, Gij zult **allerlei vrede** bewaren, want men heeft op U vertrouwd.*

Van de vertaler:

De King James Bible zegt: "*perfect peace*" (volmaakte vrede).

"Thou wilt keep him in perfect peace (= volmaakte/perfecte vrede), whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

Als je de "perfecte/volmaakte" vrede wilt genieten die de profeet hier noemt, moet je leren om je geest "gericht" te houden op de God van wie Jesaja verder zei:

"Jes. 26:12: Heere! Gij zult ons vrede bestellen, want Gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht.

Van de vertaler:

De King James Bible zegt:

"LORD, thou wilt ordain peace for us: for thou also hast wrought all our works in us. Vertaald is dat:

“want Gij hebt ook al onze werken in ons gewrocht”.

God heeft ook "al onze werken" in ons verordineerd. Maar de enige manier waarop we de volmaakte vrede kunnen ervaren, waartoe Gods Woord ons kan bekrachtigen, is door ons aan Hem "vast te klampen".

Als uw geest op het Woord van God gericht is, kan God voorkomen dat beroering en onrust uw vrede verstoren, net zo goed als Hij ervoor zorgt dat de oceanen de continenten niet binnendringen. Zie Job 38 :8-11:

“8 Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam? 9 Toen ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar winddoek; 10 Toen ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak, en zette grendel en deuren; 11 En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven.

Ziet u, Zijn genade heeft ons "vrede met God" gegeven.....* , zie Romeinen 5:1:

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onzen Heere Jezus Christus;

*.....dat is dus onze positie bij Hem. En "wanneer Hij rust geeft, wie kan dan problemen veroorzaken?" zie Job 34:29:

“Als Hij stilt, wie zal dan beroeren? Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen, zowel voor een volk, als voor een mens alleen? “

Als je kunt leren "staan" in de onaantastbare rust die "genade" ons op die manier geeft.....* , zie Romeinen 5:2:

“Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

*.....kun je "de vrede van God" ervaren waarvan Paulus zegt dat die voor ons allemaal beschikbaar is in Filippenzen 4:5-7:

“5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Natuurlijk kunnen alleen gelovigen van zo'n vrede genieten. De vrede van ongelovigen is altijd afhankelijk van hun omstandigheden. Als hun omstandigheden kalm zijn, hebben ze vrede. Als hun omstandigheden in beroering zijn, persoonlijk of in de wereld om hen heen, kennen ze niets dan onrust. Geen wonder dat de Heer tegen zijn discipelen zei:

“Joh. 14:27: Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

Opmerking: “Versagen” betekent bang worden of sidderen.

Daarom zei Paulus tegen de Kolossenzen: "Laat de vrede van God in uw hart heersen", zie Kol. 3:15:

“En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.

Gods vrede wordt nooit afgeschrikt door Zijn omstandigheden, ook al zullen de huidige omstandigheden van de wereld die Hij schiep Zijn heiligheid zeker kwellen op manieren die we niet

eens kunnen doorgronden. Als je dat soort vrede je hart laat beheersen zoals het zijne, dan zullen pandemieën van je af rollen als water van de rug van een eend, samen met elke andere uitdaging voor het geloof die de wereld, het vlees of de duivel kan verzinnen.

Dus 'maak u nu vertrouwd met Hem en wees in vrede' en 'daardoor zal u het goede overkomen', zie Job 22:21:

"Gewen u toch aan Hem, en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen.

In tijden zoals we net hebben doorstaan met het Covid-19-virus, voelden zelfs veel gelovigen zich te gestrest om gezegend te zijn. Maar in werkelijkheid zijn we "te gezegend om gestrest te zijn", zoals een populair christelijk gezegde zo goed heeft uitgedrukt. "De Heer van de Vrede Zelf" is bereid om "u altijd met alle middelen vrede te geven".....* , zie 2 Thessalonicenzen 3:16:

"De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

*.....maar u moet bereid zijn om u altijd te "verheugen" in uw zegeningen om die vrede te behouden.

Denk er dus aan om in tijden van onrust Gods geruststellende woorden in gedachten te houden: "Wees stil en weet dat Ik God ben", zie Psalm 46:10:

"Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.

Dat is precies de definitie van "in geen ding bezorgd te zijn" zijn. Dit is precies de aard van geestelijk gezind zijn, en "geestelijk gezind zijn is leven en vrede", zie Romeinen 8:6:

"Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

Kortom: als je niet gestrest bent in tijden van onrust, dan is er iets goed met je, niet fout!