

De inwonende Geest

Pastor Ricky Kurth

“1 Kor.6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Het is de leer van dit Schriftvers dat het fysieke lichaam van elke individuele gelovige, in de Heer Jezus Christus, de tempel is van de Almachtige God, die in ons woont in de persoon van de Heilige Geest.

Sta eens even stil bij de omvang van deze leer! De God die verklaart: *"De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten"* (Handelingen 7:49a) woont in jou. Deze God van onvoorstelbare grootheid, deze God van oneindige proporties verblijft binnen de grenzen van jouw eindige wezen.

En Hij woont in elke gelovige, ongeacht zijn gedrag! Het is veelbetekenend dat God de vleselijke Korinthiërs uitkoos om de duidelijkste verklaring van de inwoning van Zijn Geest te ontvangen. Zo weten we dat de inwonende Geest geen beloning is voor goed gedrag, maar eerder een zegen waarvoor we altijd moeten proberen waardig te wandelen, zie 1 Kor. 6:20:

“Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Merk op dat Paulus niet zegt dat je lichaam de tabernakel van de Geest is, want de tabernakel was slechts de tijdelijke verblijfplaats van God. Hij bevestigt eerder dat je lichaam de tempel van de Geest is, waarmee Gods intentie wordt aangeduid om permanent in je te wonen.

Sommigen zouden tegenwerpen dat onze tekst niet verwijst naar de persoonlijke inwoning van elke individuele heilige, maar eerder naar de gezamenlijke inwoning in het Lichaam van Christus als geheel. De context hier, zowel ervoor als erna, gaat echter over onze individuele fysieke lichamen, zie 1 Korintiërs 6:15-18; 7:1-4:

“1 Kor.6:15-18:15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. 16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen. 17 Maar die den Heere aanhangt, is één geest met Hem. 18 Vliedt de hoerij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoerij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.

“1 Kor. 7:1-4: 1 Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt; het is een mens goed geen vrouw aan te raken. 2 Maar om der hoerijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. 3 De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw aan den man. 4 De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.

Dat gezegd hebbende, is het waar dat de Geest ook in het lichaam als geheel woont. 1 Korintiërs 3:16 zegt:

*“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods **in ulieden** woont?*

De King James Bible zegt:

*1 Kor. 3:16: Know **ye** not that **ye** are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in **you**?*

In de Engelse taal is: “ye” en “you” meervoud. En “thee” en “thou” enkelvoud.

Hier is de context het Lichaam van Christus in het algemeen. Paulus zegt dat "gij de tempel van God zijt", en het voorgaande "gij" in deze passage verwijst naar de Korinthiërs gezamenlijk (1 Kor. 3:6). Deze collectieve inwoning wordt duidelijker uiteengezet in Efeziërs 2:22:

“Op Welken (Christus) ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

God woont zowel collectief als individueel in ons om ons ervan te doordringen dat geen enkele gelovige een eiland op zichzelf is, en dat elke gelovige deel uitmaakt van een groter gebouw waarin de Geest ook woont. Dit grotere gebouw is “de gemeente die Zijn Lichaam is”, zie Efeziërs 1:22-23:

“22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

.....en manifesteert zich in de plaatselijke gemeente. Paulus vertelde Timotheüs dat het doel van zijn brief aan hem was...

“1 Tim. 3:15:opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods.....”.

Hier spreekt Paulus over het gedrag van Timotheüs in de plaatselijke kerk, die hij "het huis van God" noemt. Zo weten we dat de Geest van God in collectieve zin in elke plaatselijke gemeente woont. Dit is interessant, aangezien de eerste Bijbelverwijzing naar "het huis van God" wordt gevonden in Genesis 28, waar Jacob droomde en zag...

“Gen. 28:12:een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.

Toen hij beseftte dat deze engelen opstegen en afdaalden om bevelen van God te ontvangen en ze vervolgens uit te voeren, concludeerde Jakob dat die locatie de commandopost van God op aarde was, en hij riep uit: "Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels!" (vers 17). Tegenwoordig wordt Gods bevel op aarde echter niet gedaan door engelen maar door leden van het Lichaam, en de plaatselijke kerk is Gods commandopost. We komen samen om te horen hoe Gods Woord onderwezen wordt, waarbij we bevelen van Hem ontvangen, en dan vertrekken we om die bevelen uit te voeren.

Sprekend over deze collectieve woonplaats van God, zegt Paulus:

“Ef. 2:21: Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast (= groeit) tot een heiligen tempel in den Heere;

De tekst in de KJV luidt: *“In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:*

Paulus stelt duidelijk dat de gezamenlijke woonplaats van God groeit, en een blik op de Griekse tekst leert ons hoe. Het Griekse woord voor "bekwamelijk samengevoegd zijnde" is sunarmologeo, een samengesteld woord dat "met gezamenlijke spraak" betekent. Paulus zegt dus dat het Lichaam van Christus alleen "groeit" als we allemaal hetzelfde zeggen - en niet zomaar iets. Het Lichaam groeit alleen als onze spraak aansluit bij wat Paulus zei. Het groeit alleen numeriek als het zuivere evangelie van de genade van God wordt gepredikt, en we 'groeien in Hem op', (zie Efeziërs 4:15) alleen als de leer van Paulus wordt onderwezen.

“Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

Maar we moeten 1 Korinthiërs 3:16 niet verlaten zonder commentaar te geven op het volgende vers:

"1 Kor. 3:17: Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

Hier zien we dat het mogelijk is om de gezamenlijke woonplaats van God te verontreinigen. Als men vraagt hoe, hoeven we alleen maar te kijken hoe de Korinthiërs het verontreinigden. 1 Korintiërs 1:10 zegt:

"Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

De Korinthiërs beoefenden geen sunarmologieo. Ze zeiden niet allemaal wat Paulus zei. Sommigen zeiden wat Apollos, Kefas en Christus zeiden, zie:

"1 Kor. 1:11-12: 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. 12 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.

En hoewel het evangelie van het koninkrijk, dat door deze leiders werd verkondigd, in die tijd, opbouwend was, is het verontreinigend wanneer het wordt toegepast op het lichaam van Christus. En zo is het ook vandaag. De "gezondheid en rijkdom"-boodschap die tegenwoordig door zovelen wordt onderwezen, was opbouwend toen het deel uitmaakte van Gods boodschap voor Israël betreffende het koninkrijk, maar het is absoluut verontreinigend wanneer het wordt toegepast op het Lichaam van Christus vandaag.

God zweert mannen te "schenden" die de tempel op deze manier verontreinigen, zie 1 Korintiërs 3:17:

"Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

De tekst in de KJV luidt: *"If any man defile the temple of God, him shall God **destroy** (= verderven); for the temple of God is holy, which temple ye are.*

Maar wanneer? Zeker niet in dit leven, anders zou er regelmatig vuur en zwavel vallen op niet-Paulinische predikanten. Nee, de context hier is de Rechterstoel van Christus. Het is dan dat het "vuur" van Gods Woord, recht gesneden, zie 1 Kor. 3:13:

"Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

Paulinische bouwers zullen zien dat hun werk "blijft" , zie vers 14:

"Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

.....maar van de niet-Paulinische bouwer lezen we dat God zal vernietigen *"hetgeen door het lichaam geschiedt"*, zie 2 Kor. 5:10:

"Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Maar het is ook mogelijk om de individuele tempel van God te verontreinigen. De context in 1 Korintiërs 6 leert duidelijk dat zonde de tempel van ons individuele lichaam verontreinigt, en in het bijzonder de zonde van hoererij. Vers 13 zegt:

“De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.

Het lijkt erop dat sommige Korinthiërs zeiden dat, net zoals het onnatuurlijk is om de eetlust van het lichaam naar voedsel te onderdrukken, het ook onnatuurlijk is om de eetlust van het lichaam naar hoererij te onderdrukken! Paulus is het er natuurlijk mee eens dat het lichaam voor vlees is en vlees voor het lichaam, maar is het sterk oneens met de conclusie dat het lichaam voor hoererij is en hoererij voor het lichaam, en voegt eraan toe:

“1 Kor. 6:14: En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.

Sommige Korinthiërs geloofden niet langer in de opstanding (1 Kor. 15:12-19). Dit bracht hen tot de conclusie dat het niet uitmaakt wat een gelovige met zijn lichaam doet, want het zal op een dag sterven en begraven worden. Paulus benadrukt dat het wel uitmaakt wat we met ons fysieke lichaam doen, want God eert de tempel waarin Hij woont en is van plan deze uit de dood op te wekken. Geen wonder dat hij dondert:

“1 Kor. 6:15: Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.

Wij zijn leden van Christus. Als we hoererij bedrijven, betrekken we Christus bij hoererij. We betreuren de misdaad van verkrachting, wanneer een man zichzelf opdringt aan een vrouw; maar als we hoererij bedrijven, dringen we de Heer een hoer op.

Jaren geleden maakte Hollywood een film die suggereerde dat de Heer Jezus een overspelige affaire had met Maria Magdalena. Het Christelijke publiek was verontwaardigd, en terecht. **Maar ik vraag me af hoeveel van degenen die het uitschreeuwden zelf schuldig waren aan het betrekken van Hem bij hoererij door hun eigen ongeoorloofde zaken.**

Op Golgotha legde God de Vader al onze zonden op de Heer Jezus Christus, en Hij droeg ze in Zijn eigen lichaam aan het hout. Toen Hij het kruis verliet, had de Heer alle recht om te verwachten dat Hij nooit meer in aanraking zou hoeven komen met zonde. Maar dan redt Hij ons, en woont in ons, en we durven Hem bij onze zonde te betrekken!

“1 Kor.6:16-17: 16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen. 17 Maar die den Heere aanhangt, is één geest met Hem.

Televisie verbindt zich met films, hedendaagse romans en alle andere aspecten van de moderne samenleving om te suggereren dat hoererij slechts een fysiek iets is, maar God zegt dat het dat niet is! God zegt hier in deze verzen dat het iets diep geestelijks is. Het is dus absoluut essentieel dat we gehoor geven aan het advies van Paulus:

“1 Kor. 6:18: Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.

Dronkenschap en drugsmisbruik zijn zonden die zonden blijken te zijn tegen het eigen lichaam van iemand, maar dit vers bevestigt dat hoererij in dit opzicht een klasse apart is. Zo waarschuwt Paulus ons hier om te doen zoals Jozef deed en hoererij te "ontvluchten", zie Gen. 39:12:

“En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: Lig bij mij! En hij liet zijn kleed in haar hand, en vluchtte, en ging uit naar buiten.

Het is onze enige verdediging. God rust al zijn schepselen uit om zichzelf op verschillende manieren te verdedigen. De beer heeft scherpe tanden en klauwen, het stekelvarken heeft zijn stekels, de schildpad zijn schild, het stinkdier heeft... nou ja, je weet wat het stinkdier heeft! Maar de enige verdediging van het konijn is vluchten. Niemand neemt hem dit kwalijk. Niemand denkt: "Waarom staat dat konijn niet op en vecht hij niet?" God heeft hem hiervoor niet toegerust. Noch heeft God je toegerust om hoererij te weerstaan, en het is geen schande om te vluchten voor datgene waartoe God ons niet heeft ontworpen om weerstand te bieden.

Mijn jonge zoon Jesse weegt 49 pond en volgt karatelessen. Als ik hem waarschuw om weg te rennen voor een vreemde, pocht hij: "Papa, ik zal hem gewoon schoppen!" Je zou kunnen lachen, maar ik krimp ineen bij de gedachte! Evenzo, als we denken dat we hoererij kunnen weerstaan, lacht Satan, maar God krimpt ineen.

Paulus gaat verder:

"1 Kor. 6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?"

Je bent niet van jezelf! Je leeft in een geleend lichaam en verantwoordelijke mensen voelen zich altijd meer verantwoordelijk voor dingen die geleend zijn, zie 2 Kon. 6:5:

"En het geschiedde, als één het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel; en hij riep, en zeide: Ach, mijn heer, want het was geleend.

Helaas zijn veel Christenen niet beter dan het oude Israël:

"Jesaja 1:3: Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.

Mensen praten over "zo stom als een os", maar zelfs een os kent zijn eigenaar! Het is de Amerikaanse droom om je eigen baas te zijn, maar geestelijk gezien ben je niet je eigen baas. Ze zeggen dat de advocaat die zichzelf vertegenwoordigt een dwaas als cliënt heeft, maar de Christen die denkt dat hij geestelijk zijn eigen baas is, heeft een dwaas als meester.

"1 Kor. 6:20: Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

De Heer kocht je met Zijn eigen bloed. De enige vraag is: krijgt hij waar voor zijn geld?

Als we dit artikel afsluiten, als deze pagina's worden gelezen door iemand die de tempel van zijn lichaam heeft verontreinigd, is de Geest in jou in staat om een uiterst praktische functie uit te voeren waarvan je je bewust moet zijn:

"Rom. 8:11: En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Paulus spreekt hier niet over de opstanding van je dode lichaam, maar over je "sterfelijke" lichaam. Paulus zegt tegen de Christen:

"Rom. 8:6: Want het bedenken des vleses is de dood;....."

Tegen de Christen zegt hij:

“Rom. 8:13: Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

De gelovige van vandaag kan zijn redding niet verliezen, maar als hij doorgaat met het ontkennen van zijn Eigenaar, is er een virtuele dood die hij kan binnengaan, een comateuze christelijke toestand waarin al zijn geestelijke vitale functies vlak zijn. Hij hoeft niet opnieuw gered te worden, maar alleen gewekt te worden. En zo zegt Paulus tegen de christen:

“Ef. 5:14:.....Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

Zelfs als zonde heeft geleid tot de geestelijke dood van uw Christelijke ervaring, kan de inwonende Geest, in u, u verheffen tot geestelijk leven en vitaliteit. Het argument van Paulus is duidelijk. "Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont", dan zal die Geest, die in staat was om Christus op te wekken uit de zonden van de wereld, zonder moeite u opwekken uit uw zonden. Hoe? Efeziërs 5:14 zegt tegen degenen die aldus uit de zonde worden gewekt: "*Christus zal over u lichten*". Uitgerust met het licht van Gods Woord, dat recht gesneden is, kan de Geest zelfs de meest teruggelaten Christen terugbrengen naar een sterke geestelijke gezondheid.

En moge God ons dan allemaal helpen om altijd een leven te leiden dat van ons lichaam een gastvrije tempel maakt voor de Koninklijke Gast in ons.