

Oudere vrouwelijke leraressen

Ricky Kurth

“Titus 2:2: Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.

*“Titus 2:3: De oude vrouwen **insgelijks** (evenals de oude mannen van vers 2), dat zij in haar dracht (zich gedragen) zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;*

De King James Bible zegt: The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;

Vertaald geeft dat: “Evenzo de bejaarde vrouwen, dat ze zich gedragen zoals het heiligheid betaamt, geen valse beschuldigers, niet verslaafd aan veel wijn, leraren van goede dingen”.

Toen ik een jongen was, herinner ik me dat ik las over een moeder die haar dochter leerde om het uiteinde van een braadstuk af te snijden voordat ze het in de oven legde, en het deel dat ze afsneed in de pan naast het braadstuk te leggen. Ze legde uit dat haar moeder haar zo had geleerd een braadstuk te bereiden. Toen haar dochter vroeg waarom, wist haar moeder het niet zeker, dus belde het meisje haar grootmoeder om erachter te komen. Oma legde uit dat het was omdat ze nooit een grotere pan had gehad om te braden!

Dat klinkt als iets dat oude vrouwen niemand hoeven te leren. En het leven zit vol met dat soort dingen! Misschien is dat de reden waarom de apostel Paulus, nadat hij tegen 'oude vrouwen' had gezegd dat ze *“leraresen van het goede”* moesten zijn (Titus 2:3), verder ging met praten over het soort dingen wat hij ze wilde laten onderwijzen - en aan wie hij wilde dat ze dat zouden doen. Over oude vrouwen gesproken, schreef hij:

*“Titus 2:4: Opdat zij de jonge vrouwen leren **voorzichtig** te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;*

*“Titus 2:4: That they may teach the young women to be **sober** (= nuchter), to love their husbands, to love their children,*

Oude Christelijke vrouwen moeten jonge Christelijke vrouwen onderwijzen. En het eerste wat Paulus zegt om ze te leren, is nuchter (*sober*) te zijn. Dat woord heeft verschillende betekenissen in de Schrift, maar als Paulus het gebruikt direct nadat hij bejaarde vrouwen had verteld "niet te veel wijn te drinken" (v. 3), moet ik geloven dat hij wilde dat jonge vrouwen leerden niet te veel wijn te drinken. Als je niet zeker weet waarom jonge vrouwen dit zouden moeten leren, komt dat misschien omdat Paulus ook zegt dat jonge vrouwen moeten worden geleerd 'hun man lief te hebben'. Als een vrouw getrouwd is met een man die moeilijk is om lief te hebben, is het veel gemakkelijker om zichzelf aan de wijn te geven dan om te leren van hem te houden.

Een andere manier waarop oude vrouwen jongere vrouwen kunnen leren om van een echtgenoot te houden die niet geliefd is, is door ze eraan te herinneren dat het liefhebben van de niet geliefde echtgenoot is wat de Heer deed toen Hij voor ons stierf. "Christus stierf voor de goddelozen...toen wij vijanden waren", zie Romeinen 5:6 en 10:

“Rom. 5:6 en 10: 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.....10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

Spreeken over het liefhebben van de niet geliefde! Als onze zondeloze Heiland zondaars zoals wij zou kunnen liefhebben, kan geen enkele vrouw ooit zeggen dat ze niet van haar niet-beminnelijke echtgenoot kan houden - en geen enkele echtgenoot kan zeggen dat hij niet van zijn niet-beminnelijke vrouw kan houden, zoals Paulus ook beveelt, zie Efeziërs 5:25:

“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

Bij huwelijks therapie heb ik mannen en vrouwen vaak horen klagen: "Ik hou gewoon niet meer van mijn partner". Mijn reactie is altijd hetzelfde geweest. Ik herinner man en vrouw eraan dat ze kunnen leren van hun partner te houden. Als Paulus zegt dat oude vrouwen jonge vrouwen moeten leren om van hun man te houden, dan betekent dat dat liefde kan worden aangeleerd. En als liefde kan worden onderwezen, dan kan het worden geleerd.

Veel echtgenoten zijn moeilijk om lief te hebben, maar ergens op de planeet is de beste echtgenoot ter wereld. Je zou denken dat het niet moeilijk zou zijn voor zijn vrouw om van hem te houden, maar de beste echtgenoot op aarde is nog steeds een man met een gevallen zondige natuur die hij van Adam heeft geërfd. Dat betekent dat hij misschien niet de gebreken heeft van veel van de andere mannen op aarde, maar hij is niet perfect. Als je me niet gelooft, vraag het dan maar aan zijn vrouw!

Maar laat me je iets vertellen over haar zondige natuur. In plaats van dankbaar te zijn dat hij niet alle gebreken van andere mannen heeft, concentreert ze zich op de weinige gebreken die hij wel heeft. Het is gewoon de menselijke natuur. Zijn tekortkomingen lijken misschien klein voor jou, maar ik garandeer je dat ze groot lijken voor haar. Dat is ook de menselijke natuur. Maar de vrouw met 's werelds beste echtgenoot moet ook leren van haar man te houden.

Houden van het onbeminnelijke is een goed advies voor ons allemaal. Dus als je het "hoe" weet, waarom leer je dan niet iemand anders het "hoe"? En als u nog niet hebt geleerd om "in liefde te wandelen, zoals ook Christus ons heeft liefgehad" (Efeziërs 5:2), waarom besluit u dan niet om vandaag te beginnen met het leren van het "hoe", door meer te leren over hoe Christus ons heeft liefgehad.