

De beperking van een grenzeloze God

Pastor Ricky Kurth

Hoe vaak heb je het volgende gehoord? Je vertelt iemand dat God mensen niet langer de macht geeft om in tongen te spreken of zieken te genezen, en je het antwoord krijgt: "Je beperkt God; God kan doen wat Hij wil". Als u niet zeker weet hoe u op deze beschuldiging moet reageren, is hier een aanpak die u misschien nuttig vindt:

God beperkt Zichzelf. Hij beperkt Zichzelf op een aantal manieren. Ten eerste wordt Hij beperkt door Zijn heiligheid. God kan doen wat Hij wil, maar Hij kan niet zondigen, zie Tit. 1:2:

"In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;

De gerechtigheid van Zijn heilige natuur verhindert Hem iets te doen dat ook maar in de verste verte de ongerechtigheid benadert. Zo wordt onze grenzeloze God beperkt door Zijn eigen heilige natuur.

Maar God beperkt Zich ook door Zijn Woord. Hoewel Hij alles kan doen wat Hij wil, kan Hij de wereld niet opnieuw overspoelen omdat Hij Zijn Woord heeft gegeven dat Hij dat niet zal doen. Denk aan de belofte die Hij aan Noach deed:

"Gen. 9:11: En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloedts zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verdueren.

Nadat er drieduizend jaar voorbij waren gegaan zonder extra wereldwijde vloed, vergeleek God Zijn trouw met deze belofte, met betrekking tot Zijn trouw, aan Israël:

"Jes. 54:9-10: 9 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; also heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. 10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer.

Allen die onderwijzen dat God Zijn handen van Israël aftrok, nadat zij Zijn Zoon hadden vermoord, en nooit meer iets met haar te maken wil hebben, en al haar (voor Israël) beloften afnam en aan ons gaf, zijn schuldig aan het beschuldigen van Hem van het breken van deze zeer plechtige gelofte, vergelijk met:

"Jes. 49:15: Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten.

En:

“Jer. 31:35-37: 35 Zo zegt de Heere, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere der heerscharen is Zijn Naam: 36 Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen. 37 Zo zegt de Heere: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamente der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere.

God kan alles doen wat Hij wil, maar Hij kan Israël niet verlaten, want Hij heeft Zijn Woord gegeven dat Hij dat niet zal doen, en op een dag zullen zij weer Zijn volk zijn, zie Hosea 1:9-11:

“9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn. 10 Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods. 11 En de kinderen van Juda, en de kinderen Israels zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreel zal groot zijn.

Vergelijk dat met:

“Rom. 9:25-26: 25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde. 26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.

En Hij kan niemand geestelijke gaven geven, zoals profetie en tongentaal, nadat Hij heeft gezworen dat deze gaven in de huidige bedeling zouden "ophouden" en "verdwijnen" zodra de Bijbel compleet was, zie I Kor. 13:8-10:

“8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

Laat dus niemand u vertellen dat u God beperkt als u erop staat dat deze gaven, die toch al opvallend afwezig zijn in deze bedeling, verdwenen zijn. Door dit te zeggen, erkennen we eenvoudigweg een dispensatiegrens (bedelingengrens) die God zichzelf heeft opgelegd.