

Levensredders

Door C. R. Stam

1 Johannes 2:17 zegt:

“En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

"De hele wereld is in goddeloosheid, zie 1 Johannes 5:19:

“.....de gehele wereld ligt in het boze.

Christenen die hun tijd en energie besteden aan sociale dienstbaarheid, burgerlijke hervorming, programma's voor het verbeteren van de gemeenschap, enz., vergeten dat deze wereld als een zinkend schip is. **Ze verspillen hun tijd en energie om het wrak te redden in plaats van de opvarenden uit het wrak te redden.**

Paulus leefde in een tijd waarin de politiek corrupt was, toen de macht de rechtvaardigheid met voeten trad, de maatschappij gedegradeerde, de zuiverheid werd uitgelachen en immoraliteit werd verheerlijkt. Hij zag wat 'kunst en cultuur' werd genoemd duizenden naar beneden slepen omdat het hen verleidde van standbeelden die bijna leefden, en van geschriften en foto's die zo verachtelijk waren dat ze alleen werden overtroffen door de immoraliteit van Nero's hof.

Toch zie je hem nooit deelnemen aan politieke campagnes, noch aandringen op sociale hervormingen. Zijn grote doel was om de Heer Jezus Christus voor te stellen als Degene naar wie mensen moeten vluchten voor verlossing.

Van de vertaler

Na het lezen van het bovenstaande dacht ik aan onderstaande tekst:

“Prediker 1:9: Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.

Wij, als leden van het lichaam van Christus, zijn gezanten van Christus (*) om opvarenden uit het wrak te redden door het evangelie (**) uit te dragen.

()--“2 Kor. 5:19-21: 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

Een gezant is hetzelfde als een ambassadeur, wij vertegenwoordigen het hemels koninkrijk. We bevinden ons nu dus in een “vreemd land”, het “zinkende schip”. Waar besteed u uw energie aan?

*(**)—1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl