

Een verkeerd soort dienaar

Pastor Don

“Rom. 6:16-17: 16 Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;

De Bijbel spreekt veel over het dienen van God; Romeinen 6:17 voegt echter het aspect toe om dit **“van harte”** te doen. Een uitstekend voorbeeld van iemand die God diende, maar niet vanuit het hart, is Jehu, koning van Israël.

Als je Jehu zou opzoeken, zou je hem waarschijnlijk aantreffen als de enige koning van Israël, tijdens het verdeelde koninkrijk, die niet als een slechte koning wordt vermeld. Jehu staat vooral bekend vanwege het bevel aan de eunuchen om Izebel uit het raam te gooien om haar te doden. Jehu was Gods instrument om een oordeel uit te voeren over het huis van Achab. Zie 2 Koningen 9:7 vgl. 1 Koningen 21:17-24:

“2 Kon. 9:7: En gij zult het huis van Achab, uw heer, slaan, opdat Ik het bloed van Mijn knechten, de profeten, en het bloed van alle knechten des Heeren, wreke van de hand van Izebel.

Vergelijk met:

“1 Kon. 21:17-24: 17 Doch het woord des Heeren geschiedde tot Elia, den Thisbiet, zeggende:

18 Maak u op, ga henen af, Achab, den koning van Israel, tegemoet, die in Samaria is; zie hij is in den wijngaard van Naboth, waarhenen hij afgestaan is, om dien erfelijk te bezitten.

19 En gij zult tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de Heere: Hebt gij doodgeslagen, en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de Heere: In plaats dat de honden het bloed van Naboth gelect hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja het uwe!

20 En Achab zeide tot Elia: Hebt gij mij gevonden, o, mijn vijand? En hij zeide: Ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt, om te doen dat kwaad is in de ogen des Heeren.

21 Zie, Ik zal kwaad over u brengen, en uw nakomelingen wegdoen; en Ik zal van Achab uitroeien wat mannelijk is, mitsgaders den beslotene en verlatene in Israel.

22 En Ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, den zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baesa, den zoon van Ahia; om de terging, waarmede gij Mij getergd hebt, en dat gij Israel hebt doen zondigen.

23 Verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende: De honden zullen Izebel eten, aan den voorwal van Jizreel.

24 Die van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten; en die in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten.

Maar Jehu zou ook de volgende zijn, in de lijn van de koningen van Israël, die zou proberen zichzelf boven de God van Israël te stellen.

Het noordelijke koninkrijk, Israël, was in de negentig jaar sinds de splitsing van het koninkrijk gestaag in verval geraakt, en Jerobeam I begon in 931 v.Chr. te regeren. Jerobeam en degenen na hem kozen voor afgoderij in plaats van het dienen van God en wilden afstand nemen van een houding van gehoorzaamheid aan God. Ze realiseerden zich niet dat ze, door vrij te willen zijn van de beperkingen van het dienen van God en er de voorkeur aan gaven een vals gevoel van vrijheid na te streven, alleen maar een nieuw soort slavernij voor zichzelf teweegbrachten. Degenen die iets op de plek zetten wat alleen God toe behoort, zullen merken dat ze niet vrij zijn, maar verslaafd aan dat ding.

Jehu handelde snel nadat hij door God tot Koning was gezalfd en kreeg de opdracht het hele huis van Achab te vernietigen, zie 2 Koningen 9:6-8:

“6 Toen stond hij op, en ging in huis; hij dan goot de olie op zijn hoofd, en hij zeide tot hem: Zo zegt de Heere, de God Israels: Ik heb u gezalfd tot koning over het volk des Heeren, over Israel.

7 En gij zult het huis van Achab, uw heer, slaan, opdat Ik het bloed van Mijn knechten, de profeten, en het bloed van alle knechten des Heeren, wreke van de hand van Izebel.

8 En het ganse huis van Achab zal omkomen; en Ik zal van Achab uitroeien, wat mannelijk is, ook den beslotene en verlatene in Israël.

In zijn ijver doodde hij de koningen van zowel Israël als Juda (Joram en Ahazia), Izebel, zeventig zonen van Achab, tweeënveertig familieleden van koning Ahazia van Juda, en alle profeten, priesters en aanbidders van Baäl. Hij haalde ook “de beelden uit het huis van Baäl tevoorschijn en verbrandde ze”, zie 2 Koningen 10:26:

“En zij brachten de opgerichte beelden uit het huis van Baal, en verbrandden ze.

Sommigen vragen zich af of hij verder ging dan zijn mandaat vereiste, maar God prees Jehu, zie 2 Koningen 10:30:

“De Heere dan zeide tot Jehu: Daarom dat gij welgedaan hebt, doende wat recht is in Mijn ogen, en hebt aan het huis van Achab gedaan, naar alles, wat in Mijn hart was, zullen uw zonen tot het vierde gelid op den troon van Israël zitten.

Helaas lijkt het erop dat Jehu dit meer voor zijn eigen gewin deed dan uit dienst van God. Want het volgende vers.....zie vers 31:

“Maar Jehu nam niet waar te wandelen in de wet des Heeren, des Gods van Israel, met zijn ganse hart; hij week niet van de zonden van Jerobeam, die Israel zondigen deed.

.....vertelt ons dat Jehu “er geen acht op sloeg om met heel zijn hart naar de wet van de Heer, de God van Israël, te wandelen; want hij week niet af van de zonden van Jerobeam, die Israël ertoe bracht te zondigen”.

Jehu was er snel bij om God te dienen als het hemzelf diende, maar net als vele anderen weigerde hij snel om God te dienen als dat niet paste bij zijn plannen en verlangens – waarmee hij aantoonde dat zijn dienst aan God nooit uit het hart kwam, maar uit eigenbelang. Het resultaat van Jehu 's weigering om God te dienen betekende dat zijn koninkrijk zou worden ingekort.....zie 2 Koningen 10:32 vgl. Hos. 1:4:

“2 Kon. 10:32: In die dagen begon de Heere Israël af te korten, want Hazael sloeg ze in alle landpalen van Israël:

Vergelijk met:

“Hosea 1:4: En de Heere zeide tot hem: Noem zijn naam Jizreel, want nog een weinig tijds, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden.

.....en dat hij de mens zou dienen in plaats van God.

Gods plan voor Israël was dat zij Hem zouden dienen, en dat zij nooit de dienaren van de Heidenen hoefden te worden. Maar door te weigeren God te dienen, moest Israël voortdurend de Heidenen en hun koningen dienen. Voor Jehu betekende dit het dienen van Salmaneser III van Assyrië, waarvan we het eerste beeld hebben van een Heidense natie van een koning van Israël. En wat doet deze koning van Israël? Het beeld is van Jehu die buigt in dienst van Salmaneser.

De Zwarte Obelisk, ontdekt in 1846, beschrijft de onderwerping van Jehu en het sturen van eerbetoon van zilver, goud, tin en zelfs een koninklijke scepter om de dominantie van Assyrië over het koninkrijk Israël te symboliseren. Omdat hij niet bereid was zijn rechtmatige eerbetoon aan de Heer te brengen en Hem te dienen, was hij bereid te buigen in onderwerping aan een Heidense koning.

Koning Jehu diende God op zijn voorwaarden en niet vanuit zijn hart, wat betekent dat hij nooit echt God diende, maar zichzelf. Het is dan ook geen verrassing dat Paulus zegt dat onze dienst moet zijn “als dienstknechten van Christus, die de wil van God vanuit het hart doen; Met goede wil dienen, als voor de Heer, en niet voor mensen”, zie Ef. 6:6-7:

“6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;

7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;

Het is niet genoeg om God te dienen wanneer het ons uitkomt; God zoekt degenen die Hem willen dienen wanneer het gemakkelijk is en wanneer het moeilijk is, wanneer hij in de schijnwerpers of in de schaduw staat, wanneer hij wordt erkend als de leider of vergeten onder de mensen. Maar we kunnen er zeker van zijn: ‘Broeders, wees standvastig en onwankelbaar, en zet u altijd volop in voor het werk van de Heer, omdat u weet dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Heer’, zie 1 Kor. 15:58:

“Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.