

Er komt een tegenstander aan

Pastor Don Hosfeld

Soms is de waarheid het meest uitdagende in het leven, maar dat zal niet het enige obstakel zijn dat we zullen tegenkomen. Eén van die moeilijk te onderkennen waarheden is dat aan Gods kant staan betekent dat je tegengewerkt wordt door de wereld en, meer ter zake, door de god van deze wereld: Satan. Lid zijn van het Lichaam van Christus betekent dat je een tegenstander hebt.

De theoloog James Packer zei: "Oppositie is een feit: de Christen die zich niet bewust is van tegenstand kan beter op zijn hoede zijn, want hij is in gevaar".

Onze tegenstander is altijd tegen het volk van God en elk goed werk van God geweest. Een voorbeeld hiervan deed zich meer dan 2500 jaar geleden voor toen de Joden uit de Babylonische ballingschap terugkeerden naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen.

"Ezra 4:1-2: 1 Toen nu de wederpartijders (tegenstanders) van Juda en Benjamin hoorden, dat de kinderen der gevangenis den Heere, den God Israëls, den tempel bouwden; 2 Zo kwamen zij aan tot Zerubbabel, en tot de hoofden der vadersen,....."

In 538 voor Christus stond Kores, de koning van Perzië, na het verslaan van de Babyloniërs in het jaar ervoor, de Joden toe naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen, zie Ezra 1:1-2:

"Ezra 1:1-2: 1 In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzie, opdat volbracht wierd het woord des Heeren, uit den mond van Jeremia, verwekte de Heere den geest van Kores, koning van Perzie, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende: 2 Zo zegt Kores, koning van Perzië: De Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is."

In één van de opmerkelijkste gebeurtenissen in de Bijbel voorspelde God dit alles lang voordat het gebeurde. Hoewel het voorspellen van de toekomst niet ongebruikelijk is in de Bijbel, onderscheidt deze gebeurtenis zich doordat God Kores bijna tweehonderd jaar voor zijn geboorte bij naam noemde (een van de acht mensen die God vóór hun geboorte noemde) en voorspelde dat hij degene zou zijn die ervoor zou zorgen dat de tempel herbouwd zou worden vgl. Jes. 44:28; 45:1:

"Jes.44:28: Die van Cores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welgevallen volbrengen; zeggende ook tot Jeruzalem: Word gebouwd; en tot den tempel: Word gegrond."

"Jes. 45:1: Alzo zegt de Heere tot Zijn gezalfde, tot Cores, wiens rechterhand Ik vat, om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen; en Ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden:"

Houd in gedachten dat deze profetie werd uitgesproken voordat de tempel werd verwoest en Juda in ballingschap werd gevoerd. Een profetie over de herbouw van de nog niet verwoeste tempel moet voor Jesaja's toehoorders een moeilijke waarheid zijn geweest om te aanvaarden.

En nu, met Gods volk terug in Jeruzalem en aan het werk om de tempel te herbouwen, doende wat God wil en verwacht, wat gebeurt er dan? Er komt een tegenstander aan. De timing zou niemand moeten verbazen en zou vandaag een les voor ons moeten zijn! Satan komt altijd als God en Zijn volk aan het werk zijn. Net zoals we hier zien in Ezra 4:1-2:

"1 Toen nu de wederpartijdershoorden, dat de kinderen der gevangenisbouwden; 2 Zo kwamen zij"

Dit patroon van Satan is ongetwijfeld de reden waarom demonische bezetenheid nimmer zo vaak voorkwam als tijdens de aardse bediening van Christus. Met de Zoon van God op aarde en aan het werk in het leven van mensen, zou Zijn tegenstander hetzelfde doen.

Het mag worden verwacht dat, wanneer iemand vandaag tot de reddende kennis van Jezus Christus komt, die persoon snel tegenstand zal ondervinden. We moeten constant bidden voor nieuwe gelovigen, net zoals Paulus en Timotheüs tegen de Kolossenzen zeiden dat ze:

*“Kol. 1:3-4:**altijd voor u biddende; 4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben,.....**”.*

Wie is de echte tegenstander?

De leiders van deze terugkeer waren Zerubbabel, de politieke leider uit de lijn van David, en Jesua, de Hogepriester, vgl. Ezra 2:2; 5:2:

“Ezra 2:2: Dewelken kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mizpar, Bigvai, Rehum en Baena. Dit is het getal der mannen des volks van Israël.

“Ezra 5:2: Toen maakten zich op Zerubbabel, de zoon van Sealthiel, en Jesua, de zoon van Jozadak, en begonnen te bouwen het huis Gods, Die te Jeruzalem woont; en met hen de profeten Gods, die hen ondersteunden.

Zij en de rest van degenen die naar Jeruzalem terugkeerden, ontdekten al snel dat, ondanks een opdracht van God, het werk niet zonder tegenstand zou plaats vinden. In deze situatie gebruikte Satan de lokale bevolking rond Jeruzalem om hun tegenstander te zijn. Klinkt dat als een bekende tactiek?

“Ezra 4:4: Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap, en verstoorde hen in het bouwen;

Ondanks wat onze emoties of zelfs onze ogen en oren ons kunnen vertellen, is het duidelijk uit de Schrift dat de ware tegenstander niet andere mensen zijn, zelfs niet ongelovigen, maar Satan en de rest van het gevallen hemelse leger, zie Ef. 6:12:

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

De naam Satan betekent tegenstander. Het is wie hij is en wat hij is. Denk eens aan het visioen van de profeet Zacharia over Josua, de hogepriester, en Satan, de tegenstander van Juda.

“Zach. 3:1: Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des Heeren; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.

Zacharia beschrijft een visioen van Josua..... (ook Jozua genoemd vgl. Hag. 1:12,14:

“12 Toen hoorde Zerubbabel, de zoon van Sealthiel, en Josua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem van den Heere, hun God, en naar de woorden van den profeet Haggai, gelijk als hem de Heere, hun God, gezonden had; en het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren.....14 En de Heere verwekte den geest van Zerubbabel, den zoon van Sealthiel, den vorst van Juda, en den geest van Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, en den geest van het ganse overblijfsel des volks; en zij kwamen en maakten het werk in het huis van den Heere der heirscharen, hun God.

.....in een hemelse rechtszaal die voor de Engel des Heren staat en het volk van Juda vertegenwoordigt. Satan stond tegenover hen en beschuldigde hen.

Zie Mattheüs 5:25, Lukas 12:58 en Lukas 18:3:

“Matth. 5:25: Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt.

“Lukas 12:58: Want als gij heengaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naarstigheid op den weg, om van hem verlost te worden; opdat hij misschien u niet voor den rechter trekke, en de rechter u den gerechtsdienaar overlevere, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpe.

“Lukas 18:3: En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.

Ze gebruiken allemaal het woord “wederpartij” in relatie tot rechters of magistraten. Dit is precies hoe het "volk van het land" het volk van Juda lastig viel bij de herbouw van de tempel. Zij 'huurden raadgevers tegen hen in om hun doel te dwarsbomen...en... schreven zij hem [de koning] een aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem', zie Ezra 4:5-6:

“5 En zij huurden tegen hen raadslieden, om hun raad te vernietigen, al de dagen van Kores, koning van Perzie, tot aan het koninkrijk van Darius, den koning van Perzie. 6 En onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin zijns koninkrijks, schreven zij een aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem.

Deze mensen zullen op een dag Samaritanen worden genoemd, en hun daden hier zijn één van de redenen waarom er zoveel vijandigheid jegens hen was in de tijd van Christus.

Net zoals de vijandigheid van Israël jegens de Samaritanen, die in de evangeliën wordt beschreven, zou het voor ons gemakkelijk zijn om gefrustreerd te raken door "de mensen van het land" om ons heen en verbittering te ontwikkelen jegens degenen die zich verzetten tegen wat goed is. Ook wij zouden onze slechte acties als gerechtvaardigd kunnen rationaliseren. Nog één van die zeer uitdagende waarheden waarmee we worden geconfronteerd, is dat ons wordt verteld:

"Rom. 12:14: Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet".

"Rom. 12:17: Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.

en

“Rom. 12:21: Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

De waarheid kan soms moeilijk te accepteren zijn, en het kan ook pijn doen als we ontdekken dat we er niet in geslaagd zijn om ernaar te leven. Of we kunnen accepteren wat waar is, de nodige veranderingen aanbrengen en er beter van worden. Dit is dezelfde situatie waarmee de terugkerende ballingen mee te maken hadden.

Een tactische aanpak

We moeten er goed op letten dat de mensen van het land niet gewoon probeerden de handen van de terugkerende ballingen te verzwakken, maar vers vier is duidelijk dat ze hen wel degelijk verzwakten. Vers 24 bevestigt de situatie:

“Ezra 4:24: Toen hield het werk op van het huis Gods, Die te Jeruzalem woont,.....”.

Het was om meerdere redenen een probleem om hen ertoe te brengen het werk aan de tempel stop te zetten. In die tijd was de tempel de plaats waar de mens tot God kon naderen en Hem kon aanbidden. Het niet laten herbouwen van de tempel was niet alleen een kwestie van trots voor de Joodse natie, maar een noodzaak voor hen om aan veel van de vereisten van de wet te voldoen, vgl. Deut. 12:11,14; 16:16:

“Deut. 12:11 en 14: 11 Dan zal er een plaats zijn, die de Heere, uw God, verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen; daarheen zult gij brengen alles, wat ik u gebiede: uw brandofferen, en uw slachtofferen, uw tienden, en het hefoffer uwer hand, en alle keur uwer geloften, die gij den Heere beloven zult.....14 Maar in de plaats, die de Heere in een uwer stammen zal verkiezen, daar zult gij uw brandofferen offeren, en daar zult gij doen al wat ik u gebiede.

“Deut. 16:16: Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des Heeren, uws Gods, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen:

Het werk van de Heer belemmeren door angst, verwarring, wanhoop en frustratie te creëren, is tegenwoordig net zo gewoon en net zo succesvol. De apostel Paulus schreef vaak over zijn tegenstanders (wederpartijders), degenen die zich inzetten om het werk dat hem was opgedragen te voorkomen. Hij waarschuwde ook degenen die na hem komen om te verwachten dat onze tegenstanders zullen komen, en wat we moeten doen.

*“Fil. 1:27-29: 27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in één geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies; 28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God. 29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, **niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;***

Misschien wel het grootste voorbeeld van Paulus, voor ons vandaag de dag, is dat hij zich nooit door Satans tegenstand liet weerhouden van zijn bediening. En zo kon hij zeggen, zie 2 Tim. 4:7-8 vgl. Handelingen 20:24; 1 Kor. 9:24-27; Fil. 1:20:

“2 Tim. 4:7-8: 7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; 8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

Vergelijk met:

“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

“1 Kor. 9:24-27: 24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. 25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. 26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande; 27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.

“Fil. 1:20: Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.

Bediening is werk, en de bediening moet doorgaan!

Een andere reden waarom dit werk van de herbouw van de tempel moest worden voortgezet, is dat Jeremia en Jesaja profeteerden dat zowel Jeruzalem als de tempel herbouwd zouden worden, vgl. Jes. 44:28; Jer. 30:18; 31:38:

“Jes. 44:28: Die van Cores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welgevallen volbrengen; zeggende ook tot Jeruzalem: Word gebouwd; en tot den tempel: Word gegrond.

“Jer. 30:18: Zo zegt de Heere: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden, en Mij over hun woningen ontfermen; en de stad zal herbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze.

“Jer. 31:38: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad den Heere zal herbouwd worden, van den toren Hananeel af tot aan de Hoekpoort.

Niet doorgaan was geen optie; het werk moest doorgaan.

Iets anders voor ons om te overwegen van de acties van deze tegenstanders is dat "Zo kwamen zij aan tot Zerubbabel, en tot de hoofden der vaderen", Ezra 4:2. Ze kwamen bij de leiders. Het is gemakkelijk voor mensen om de acties van leiders te veroordelen, maar we moeten ook erkennen dat zij vaak degenen zijn die direct in de vuurlinie zitten van de tegenstanders. **Leiders, politiek en binnen de kerk, hebben onze gebeden meer nodig dan onze spot.**

De onderdrukten worden versterkt

“Ezra 5:1: Haggai nu, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden tot de Joden, die in Juda en te Jeruzalem waren; in den naam Gods van Israël profeteerden zij tot hen.

Toen het bouwproces werd stopgezet, stond God op en stuurde twee profeten om hen te berispen omdat ze stopten, en ze moedigen hen aan om weer te beginnen met bouwen.

“Haggai 1:2-7: 2 Alzo spreekt de Heere der heirscharen zeggende: Dit volk zegt: De tijd is niet gekomen, de tijd, dat des Heeren huis gebouwd worde. 3 En het woord des Heeren geschiedde door den dienst van den profeet Haggai, zeggende: 4 Is het voor ulieden wel de tijd, dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? 5 Nu dan, alzo zegt de Heere der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen. 6 Gij zaait veel, en gij brengt weinig in; gij eet, maar niet tot verzadiging; gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe; gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming, en wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorden buidel. 7 Alzo zegt de Heere der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen.

De mensen waren niet alleen gestopt met het bouwen van Gods huis en de stad Jeruzalem, wat precies de reden was dat ze werden teruggestuurd....., vgl. Ezra 1:3:

“Wie is onder ulieden van al Zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekke op naar Jeruzalem, dat in Juda is, en hij bouwe het huis des Heeren, des Gods van Israël; Hij is de God, Die te Jeruzalem woont.

.....ze hadden in plaats daarvan hun eigen huizen gebouwd met extravagante kenmerken zoals daken met houten panelen (gewelfde huizen Hag 1:4).

“Haggai 1:4: Is het voor ulieden wel de tijd, dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn?”

Maar God zond Zijn berisping niet alleen; Hij stuurde ook de aanmoediging die deze mensen zo hard nodig hadden.

“Haggai 2:4: Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de Heere; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de Heere; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de Heere der heirscharen;

Wat een plaatje: als we ons slecht toegerust voelen voor het werk dat voor ons ligt, of als we ons door angst en frustratie hebben laten tegenhouden, zelfs zo ver zijn afgedwaald dat we ons meer zorgen maken over ons comfort dan over Zijn glorie, dan is het Woord van God dat ons kan sterken en aanmoedigen om weer op koers te komen - alsof het ervoor zorgde dat twaalf bange ondergedoken apostelen uit de schaduw tevoorschijn kwamen en stoutmoedig verkondigden dat ze niet zouden worden tegengehouden van het werk waartoe de Heer hen riep, vgl. Handelingen 5:29:

“Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen.

Net zoals in de tijd dat er "een grote tweedracht ontstond" tegen Paulus, zodat:

“Hand. 23:10:de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebod, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hem uit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.

Had Paulus het hierdoor moeilijk? We weten het niet; maar we weten wel wat Christus deed: Hij sprak tot hem en moedigde hem aan.

“Hand. 23:11: En den volgenden nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigt hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen.

Geen wonder dat hij aan het einde van zijn laatste brief kon zeggen:

“2 Tim. 4:17: Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zouden horen. En ik ben uit den muil des leeuws verlost.

Zijn we tegenwoordig minder toegerust omdat we geen profeet hebben die Gods Woord verkondigt? Moet de Heer naast ons staan om ons Zijn Woorden te geven om ons te sterken? De Schrift kan ons in deze tijd net zo goed bemoedigen zoals Gods Woord op elk ander moment deed.

En de Heer zal zegevierend staan

Door Evagrius van Ponticus:

"Hoe verder de ziel vordert, des te groter zijn de tegenstanders waartegen ze moet strijden".

Het probleem met Gods tegenstanders is dat ze niet geïnteresseerd zijn in wat waar is of niet. Het “volk van het land” gebruikte oneerlijke beschuldigingen tegen de Joden in de brief die ze aan de koning schreven om het werk stop te zetten, vgl. Ezra 4:16:

“Wij maken dan de koning bekend, dat, zo dezelve stad zal worden opgebouwd, en haar muren voltrokken, gij daardoor geen deel zult hebben aan deze zijde der rivier.

Iets anders wat zeker is, is dat ze niet zullen stoppen - in ieder geval niet voordat Christus Zelf komt om er een einde aan te maken, wat Hij, prijs God, zal doen. Ezra en Nehemia zullen twee opeenvolgende terugkeer naar Jeruzalem leiden, waarbij Nehemia veel tegenstand ondervindt. Of het nu de 6e eeuw voor Christus is of vandaag, het volk van God moet bereid zijn standvastig te blijven gedurende de oorlog en niet slechts een kortdurende strijd. Zerubbabel, Jesua en de andere 50.000 terugkerende Joden herbouwden met succes de tempel.

Noem me rebels, maar naar mijn mening zou de tweede tempel de tempel van Zerubbabel moeten worden genoemd, niet die van Herodes. De Bijbel noemt het nooit de tempel van Herodes, maar God geeft wel de eer aan een soms gebrekkige maar trouwe dienaar genaamd Zerubbabel.

“Zach. 4:6-9: 6Dit is het woord des Heeren tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen. 7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven! 8 Het woord des Heeren geschiedde verder tot mij, zeggende: 9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de Heere der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.

“Het moet worden verwacht dat wanneer iemand tot de reddende kennis van Jezus Christus komt, die persoon snel tegenstand zal ondervinden”.

Vertaald door: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl