

Hebben de twee beren kleine kinderen gedood?

Pastor Ricky Kurth

Pastor Kurth: "U heeft gezegd dat de twee beren de kinderen doodden, in 2 Koningen 2:22-24, vanwege de zonde van Israël, zie Lev. 26:14 en 22:

"2 Kon. 2:22-24: 22 Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had. 23 En hij ging van daar op naar Bethel. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! 24 En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des Heeren. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.

"Lev. 26: 14 en 22: 14 Maar indien gij Mij niet zult horen, en al deze geboden niet zult doen;.....22 Want Ik zal onder u zenden het gedierte des velds, hetwelk u beroven, en uw vee uitroeien, en u verminderen zal; en uw wegen zullen woest worden.

Anderen leggen die moeilijke verzen uit door de Hebreeuwse woorden voor 'kleine kinderen' en te zeggen dat die verwijzen naar oudere kinderen, die misschien niet allemaal zijn gestorven. Zou dit in plaats daarvan zo kunnen zijn?

Als dit geen kleine kinderen waren, dan waren ze boven de leeftijd van verantwoordelijkheid. En aangezien de meeste oudere kinderen niet gered zijn, zou dat betekenen dat de meeste van deze kinderen naar de hel gingen vanwege de zonden van hun volk. Het is veel rechtvaardiger te geloven dat het kleine kinderen waren die naar de Heer gingen toen ze stierven.

En ik denk niet dat er een manier is om dat woord "beroven" (Lev. 26:22) te lezen en te concluderen dat die kinderen niet stierven. Wilde beesten beroven ouders niet van hun kinderen door ze te verwonden. Ze beroven ze door ze te doden.

De wet was een verbond, wat een oud woord is voor contract. Als het volk Israël de voorwaarden van het contract brak, was God gebonden door de wetten van gerechtigheid om Zijn deel van het contract na te komen en hen te straffen op de manier die in het verbond is gespecificeerd. Als Hij dat niet deed, zou Hij terecht kunnen worden beschuldigd van het breken van Zijn Woord en het ontrouw zijn aan Zijn eigen verbond.

Vertaald door: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl