

Hoeveel hemelen zijn er?

Pastor Paul M. Sadler

“Hoeveel hemelen zijn er precies en wat is het doel van elk rijk?”

Wij (Berean Bible Society) geloven dat de Schrift leert dat er drie hemelen zijn.

De eerste hemel is onze atmosfeer waar we leven en de Heer dienen. Het is waar de Psalmist zegt: “De vogels van de hemel hebben hun woonplaats, die zingen tussen de takken”, zie Ps. 104:12:

“Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stem gevende van tussen de takken.

De tweede hemel is het zonnestelsel dat bestaat uit de zon, de maan, de sterren en de planeten, zie Gen. 1:14-18:

“14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.

16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.

17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.

18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.

Vóór de schriftelijke openbaring van God gebruikte de Heer dit rijk als leermiddel. Nogmaals, in de woorden van de psalmist:

“Psalm 19:1-2: 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

2 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.

Terwijl Satan momenteel in de tweede hemel verblijft, zal hij midden in de verdrukkingperiode uit de hemel op de aarde worden geworpen, zie Openb. 12:7-12:

“7 En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

Gedurende de eeuwigheid zullen de leden van het Lichaam van Christus dit rijk en de verschillende zetels van gezag daarin bezetten, zie Ef. 2:6:

“En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

De derde hemel is de verblijfplaats van God, waarnaar in de Schrift vaak wordt verwezen als de hemel der hemelen. Het is ook de plek waar een ontelbare schare engelen de Heer aanbidt en dient. Dit wordt bevestigd door Nehemia:

“Neh. 9:6a: Gij zijt die Heere alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is,.....”.

Paulus onthult dat hij werd opgenomen naar de “derde hemel” waar hij een verdere openbaring van de Heer ontving met betrekking tot de Verborgenheid, zie 2 Kor. 12:1-4; Ef. 3:2-3:

“2 Kor. 12:1-4: 1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren.

2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;

3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),

*4 Dat hij opgetrokken is geweest in het **paradijs**, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.*

“Ef. 3:2-3: 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

De apostel noemt dit rijk ook het **Paradijs**. Tegenwoordig hebben we een hemelse hoop volgens Kolossenzen 1:5:

“Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;

Daarom kijken we, wanneer we oog in oog komen te staan met de dood, vooruit met de grote verwachting dat we afwezig zullen zijn uit het lichaam “en bij den Heere in te wonen”, zie 2 Kor. 5:6-9:.

“6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;

7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.

9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.