

Verlichting

Pastor Kevin Sadler

“Mensen memoriseren de Schriften op maat, maar dat is geen garantie dat we de waarheid kennen. De waarheid is geen tekst. De waarheid zit in de tekst, maar er is de tekst plus de Heilige Geest voor nodig om de waarheid naar een menselijke ziel te brengen.” -A. W. Tozer

De overleden krantenuitgever, William Randolph Hearst... investeerde een fortuin in het verzamelen van kunstschaten van over de hele wereld. Op een dag vond meneer Hearst een beschrijving van enkele waardevolle spullen waarvan hij vond dat hij ze moest bezitten, dus stuurde hij zijn agent naar het buitenland om ze te zoeken. Na maanden zoeken meldde de agent dat hij eindelijk de schatten had gevonden. Ze bevonden zich in het magazijn van meneer Hearst. Hearst was verwoed op zoek naar schatten die hij al bezat!”

In Zijn werk van “het verlichten” openbaart de Heilige Geest ons de grote rijkdommen die we in Christus hebben en die we alreeds bezitten. Ons probleem is niet het gebrek aan zegeningen in Christus, zie Efeziërs 1:3:

*“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met **alle** geestelijke zegening in den hemel in Christus.*

Ons probleem is een gebrek aan inzicht en wijsheid om hun betekenis, waarde en geestelijke, eeuwige betekenis, te begrijpen. De Geest helpt ons hierbij door Zijn werk van verlichting. En wanneer, door de Geest, een volledig begrip en waardering van deze zegeningen ons bereiken, kan het ons voortstuwten om voor de glorie van God te leven.

ONZE LICHTBRON

“1 Kor.2:12: Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

Net zoals God zichtbaar licht schiep bij het aanbreken van de schepping.....zie Gen. 1:3:

“En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

.....zo wordt geestelijk licht gegeven aan iemand die in Christus tot een nieuwe schepping is gemaakt. Zoals 2 Korintiërs 4:6 ons vertelt:

“Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

Op het moment van verlossing ontvangen we ‘de Geest die van God is’. Hij neemt zijn intrek en komt in ons wonen, zie 1 Kor. 6:19:

“Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Hij is onze lichtbron, aan ons gegeven ‘opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn’. Psalm 36:9 luidt: “...in Uw licht zien wij het licht”. Door het licht van de Geest worden we verlicht om de waarheid van Zijn Woord te zien en te kennen. Verlichting is niet slechts het informeren van de

geest of een intellectuele oefening; het gaat eerder om een blijvend begrip van de aard en betekenis van geestelijke waarheid, en wat het voor ons persoonlijk betekent.

Nogmaals: A.W. Tozer schreef: 'Mensen memoriseren de Schriften op maat, maar dat is geen garantie dat ze de waarheid kennen. De waarheid is geen tekst. De waarheid zit in de tekst, maar er is de tekst plus de Heilige Geest voor nodig om de waarheid aan een menselijke ziel over te brengen'.

De verlichting van de Geest is een transformerend werk. Terwijl de waarheid van het Woord wordt opgenomen, maakt het een indruk op de ziel. Het drukt het beeld van Christus op het hart en vormt het naar Zijn gelijkenis. Zoals 2 Korintiërs 3:18 zegt:

"En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

Dit verlichtende werk van de Geest vloeit voort uit de genade van God. Het is een geschenk van God dat we een goddelijke Leraar in ons hebben die ons leidt en helpt onze Verlosser beter te leren kennen en te groeien in ons geestelijk begrip van Gods Woord.

Het is belangrijk om te onthouden dat de verlichting van de Geest nederigheid van onze kant vereist. Het is belangrijk om het Woord te benaderen met een houding die de Geest in staat stelt door een hart te werken dat zich laat onderwijzen. We moeten op de Geest vertrouwen en nederig toegeven dat we Hem nodig hebben, en ons dan aan Hem overgeven als onze Leraar, zie Ps. 119:12:

"Heere! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen.

Vanwege de grote diepgang weten we niet alles wat er in Gods Woord te weten valt. Zoals onze dierbare vriend, wijlen predikant Jim Kirkwood (1930-2022), altijd zei: "Gods Woord bestaat niet uit acht kleurpotloden in een doos". Eén van de dingen die de Geest ons leert, in zijn werk van verlichting, is hoeveel we nog moeten leren en hoe ver we nog moeten gaan.

HET DOEL

"Ef. 1:17: Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;

In iedere gelovige woont de Heilige Geest..... zie Rom. 8:9 en 11:

"9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.....11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

.....dus toen Paulus bad dat "de Vader der heerlijkheid u de geest van wijsheid en openbaring moge geven", bidt hij niet dat de Efeziërs de Persoon van de Heilige Geest mochten ontvangen. In plaats daarvan was zijn gebed dat zij een bijzondere mate van verlichting van de Geest mochten ontvangen, of groter, helderder licht van Hem.

De Heilige Geest geeft ons geen directe openbaring zoals Hij deed aan de apostelen en profeten aan het begin van deze bedeling, zie Ef. 3:5:

"Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

Integendeel, Hij verlicht ons voor Gods voltooide openbaring in Zijn Woord. Hij is Degene die Gods openbaring heeft gegeven, en Hij openbaart ons wat het zegt en betekent.

Ik heb het volgende citaat altijd mooi gevonden: “De Bijbel is het enige boek waarvan de Auteur altijd aanwezig is als je het leest”. De Geest is altijd bij/in ons, en als we de Bijbel openen, is Hij de Onthuller van de waarheid dat Hij geïnspireerd heeft om geschreven te worden. En Hij heeft er behagen in ons de dingen van God te leren.

Alle werken van God zijn belangrijk, en één van de belangrijke bedieningen van de Heilige Geest in deze bedeling van genade is het openbaren van de waarheden van God aan leden van de Kerk, het Lichaam van Christus, die tijd doorbrengen met Zijn Woord en onder zijn leer zitten.

Het doel van de verlichting van de Geest is ‘de kennis van Hem’. Het woord ‘kennis’ is het Griekse woord epignosis, wat precieze, correcte, volledige kennis, met onderscheidingsvermogen, betekent. Paulus bad dat gelovigen een diepe, volledige kennis van God zouden krijgen – een kennis die wordt verkregen door de genadige bediening van de Heilige Geest in Zijn werk van verlichting. Deze volledige kennis van God komt als gevolg van de verlichting door de Geest van de boodschap die aan de apostel Paulus werd geopenbaard, zie Ef. 3:3 en 5:

“3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;.....5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

Deze boodschap vervulde en voltooide het Woord van God, zie Kol. 1:25-26:

“25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

En wanneer we door de Geest worden verlicht tot ‘de verborgenheid’, verkrijgen we de volledige kennis van God, omdat de verborgenheid het volledige beeld compleet maakt van Gods tweevoudige doel voor zowel de hemel als de aarde. Gods plan is dat de verlostten uit Zijn profetisch programma eeuwig in Christus op aarde zullen regeren, terwijl de verlostten uit Zijn programma der verborgenheid eeuwig in Christus in de hemelse gewesten zullen regeren, zie Ef. 1:10:

“Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

De verborgenheid onthult verder de huidige bediening van Gods Zoon aan de Kerk als Hoofd van het Lichaam van Christus tijdens de bedeling van de genade van God. Velen kennen Christus volgens Zijn aardse bediening voor Israël in de vier evangelierverslagen. En dat is belangrijk. Ieder van ons moet Christus kennen overeenkomstig Zijn profetische bediening, maar om de VOLLEDIGE kennis van God en Zijn Zoon te hebben, moet ieder van ons Christus ook kennen overeenkomstig wat Hij vandaag doet in Zijn hemelse bediening, in Zijn verhoging aan de rechterhand van God, zie Ef. 1:20-23:

“20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

En deze kennis van Christus wordt alleen bekend gemaakt door de boodschap die aan Paulus werd geopenbaard. (In Romeinen tot en met Filemon).

GEESTELIJKE OGEN

“Ef. 1:18a: Namelijk verlichte ogen uws verstands.....”.

Nadat God vanuit de wervelwind tot Job had gesproken en hem een levendige openbaring had gegeven van Gods wijsheid, majesteit en soevereiniteit, was Jobs antwoord:

“Job 42:5-6: 5 Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. 6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.

In Zijn licht gevend werk opent de Geest onze ogen om, geestelijk gesproken, te zien en te begrijpen. Door het horen, lezen en bestuderen van het Woord onderwijst en opent de Geest de betekenis ervan voor ons, zodat onze geestelijke ogen God en Zijn waarheid duidelijker zien en begrijpen. Job verklaarde dat *“maar nu ziet mijn oog U”* (zo is het duidelijker), en liet zien dat Job God werkelijk geestelijk zag en zich bekeerde in stof en as. Dat is het soort nederige reactie dat ontstaat naarmate je dichter bij God komt door Hem te zien en te begrijpen door de verlichting van de Geest.

Geestelijke ogen kunnen ook koppig gesloten zijn voor de waarheid. In Mattheüs 13:13 zei Christus over de menigte die naar Hem kwam luisteren:

“.....omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.

Ze konden fysiek zien, maar niet geestelijk. De vleesgeworden waarheid stond vlak voor hen. Ze konden Hem zien, maar ze wilden Hem niet zien. Vanwege hun ongelof en afwijzing van Hem weigerden ze de Heer te zien of te horen, en daardoor begrepen ze Hem en Zijn woorden niet.

En net als degenen in Israël in de tijd van de Evangeliën, willen velen nog steeds vasthouden aan hun oude religieuze tradities in plaats van toe te staan dat de Geest hun ogen opent voor het licht van de waarheid.

Paulus bad voor de Efeziërs dat de geestelijke ogen van hun verstand ‘verlicht’ mochten worden. Het woord ‘verlicht’ betekent schijnen, aan het licht brengen, duidelijk maken en zichtbaar maken. Het verlichten van de ogen van ons verstand betekent dat de geestelijke waarheid in Gods Woord volledig wordt gezien als gevolg van het feit dat de Geest er Zijn licht op laat schijnen, waardoor het duidelijk en tot in de kleinste details wordt geopenbaard, zodat het zo duidelijk wordt dat je niet anders kunt dan het zien.

Een paar hoofdstukken later, in Efeziërs 3:9, krijgt het Lichaam van Christus de opdracht:

*“Ef. 3:9: En **allen** te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

Omdat God wil dat niemand hierover in het ongewisse blijft, moet de Kerk dus alle mensen op de hoogte stellen van de verborgenheid. Wij moeten er een vloed van licht op laten schijnen en de verbondenheid met verborgenheid duidelijk maken.

Om alle mensen deze geweldige waarheid te laten zien, is de oproep aan ons om de waarheid van de verborgenheid, vanuit het Woord van God, te delen en de Geest Zijn werk van verlichting te laten doen.

Hij is Degene Die, door Zijn licht, elke gelovige de waarheid van Zijn Woord kan laten zien en begrijpen, en wat God vandaag de dag onder genade doet.