

Behoort het aan Israël, of aan het lichaam van Christus

Mike McGlathery

“Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen 1, en de heerlijkheid 2, en de verbonden 3, en de wetgeving 4, en de dienst van God 5, en de beloftenissen 6; (Rom. 9:4).

(De nummering, 1 t/m 6, is door de vertaler ingevoegd omdat de auteur van het artikel ze behandeld vanaf nummer 6 naar nummer 1).

Elk punt, in Romeinen 9:4, is voor Israël anders dan voor het lichaam van Christus. Namelijk:

“de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen”.

Je kunt OFWEL proberen te zeggen dat God deze zes woorden gebruikte, in relatie tot Israël, en dus ook in relatie tot het lichaam van Christus, maar dan moet het lichaam van Christus Israël zijn. OF je kunt studeren om een onbeschaamde werkman te zijn (2 Tim. 2:15), door in de Schriften te onderzoeken of deze dingen zo zijn (Hand. 17:11), en geestelijke woorden te vergelijken met geestelijke woorden in de Schrift.

Wij kiezen ervoor om de Schriften te bestuderen, te onderzoeken, te vergelijken en te contrasteren.

Laten we eens kijken naar elk van de zes punten die Paulus aan Israël toeschrijft, waarna we gemakkelijk het verschil kunnen zien tussen Israëls aanneming en onze aanneming.

6--DE BELOFTEN:

Beginnend bij het zesde punt in de lijst van Paulus: is er een verschil tussen de beloften aan Israël en de belofte aan het lichaam van Christus?

We ontdekken dat Israëls beloften zijn begonnen in Genesis 12:1-3:

“Gen. 12:1-3: 1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Omgekeerd wordt de belofte, in het enkelvoud, waarvan het lichaam van Christus profiteert, gevonden in Titus 1:2-3 en 2 Timotheüs 1:1:

“2 Tim. 1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is,

“Titus 1:2-3: 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof:

Ziet u de duidelijke verschillen?

Israëls beloften waren MEERVOUDIG en gingen over eeuwig leven in een LAND, op aarde.

Eénmaal ontvangen zijnde is de belofte, die het lichaam van Christus ten goede komt, ENKELVOUDIG, niet meervoudig, en ONVOORWAARDELIJK, en gaat over eeuwig leven in de HEMEL, niet op aarde.

5--DE DIENST VAN GOD

Israëls dienst aan God zal plaatsvinden wanneer zij EEN HEILIGE NATIE zijn, een KONINKRIJK VAN PRIESTERS.

Op dat moment in de toekomst zal Israël niet langer “NIET GODS VOLK” zijn. DAN ZAL Israël door God getransformeerd worden, zoals in:

“Ezechiël 36: 24-28: 24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vleses hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaders gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

“Rom. 9:25-26: 25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde. 26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.

Wat een transformatie ZAL dat ZIJN.

Maar het is een toekomstige transformatie.

Voor het lichaam van Christus is dat heel anders. Het lichaam van Christus is nu in staat om te dienen in:

“Rom. 12:1-2: 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

4-- HET GEVEN VAN DE WET

Voordat God de Wet aan Mozes gaf om aan het volk te geven, zei God:

“Ex. 19:9: En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had den HEERE de woorden des volks verkondigd.

Aan het einde van Gods 10 Geboden vertelt God Mozes voor wie de 10 Geboden zijn:

“Ex. 20:22: Toen zeide de HEERE tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: Gij hebt gezien, dat Ik met ulieden van den hemel gesproken heb.

God gaf dus de Wet aan Israël, zoals we ook zien in:

“Mal. 4:4: Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten.

“Rom. 3:1-2: 1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.

Paulus bevestigt dus dat de Wet AAN ISRAËL werd gegeven, en niet aan alle mensen:

“Rom. 2:14: Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet;

3-- DE VERBONDEN

Israëls verbond met God was VOORWAARDELIJK en had betrekking op Israëls KONINKRIJK op aarde, in het LAND.

“Ex. 19:5-8: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.

Het voorwaardelijke verbond van Israël omvatte ook rechtvaardigheid.

“Deut. 6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.

De gerechtigheid van Israël hing dus af van de vraag of zij “al deze geboden zouden naleven” en niet slechts meer goed dan kwaad zouden doen.

Het verschil tussen Israël en het lichaam van Christus, wat betreft de verbonden, is gemakkelijk te zien.

God sloot een verbond met Israël.

God heeft GEEN verbond gesloten met het lichaam van Christus.

Wij zijn ALLEEN AFHANKELIJK VAN GODS GENADE om ons te redden.

2-- DE HEERLIJKHEID

Om te bepalen of Israël en het lichaam van Christus dezelfde heerlijkheid delen, moeten we bepalen of dezelfde gebeurtenis verband houdt met de heerlijkheid van zowel Israël als het lichaam van Christus.

Eerst zullen we zien wat de Schrift zegt over de heerlijkheid van Israël

“Jes. 60:13: 1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.

Hier zien we dat Israëls HEERLIJKHEID zal zijn wanneer zij hun Messias ontvangen, in hun Duizendjarige koninkrijk.

“Jes. 62:2-4: 2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal. 3 En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods. 4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.

Om te bepalen of de heerlijkheid van die gebeurtenis dezelfde is als de heerlijkheid die betrekking heeft op het lichaam van Christus, gaan we ontdekken welke gebeurtenis geassocieerd is met de heerlijkheid van het lichaam van Christus.

We kunnen de heerlijkheid van het lichaam van Christus in tenminste deze verssecties zien: Efeziërs 3:10-13, en vers 21 en Kolossenzen 1:27.

“Ef. 3:10-13 en vers 21: 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem. 13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid.....21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

nogmaals, *“Efeziërs 3:10 OPDAT NU, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;*

De heerlijkheid van de kerk, het lichaam van Christus, is het BEKEND MAKEN VAN GODS VEELVOUDIGE WIJSHEID aan de overheden en machten in de hemelse gewesten, en dat “NU”, in deze huidige tijd.

“Efeziërs 3:10: OPDAT NU, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

*“Kol. 1:27: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus **onder** (moet zijn: in) **u**, de Hoop der heerlijkheid;*

Van de vertaler: Zie hier onder de King James vertaling:

*“Colossians 1:27 To whom God would make known what is the riches of THE GLORY OF THIS MYSTERY among the Gentiles; which IS Christ **in you**, the hope of glory:*

Dat is geen verwijzing naar de toekomst, maar naar het heden.

“dat Christus IN u IS, de hoop op heerlijkheid”.

De glorie van Israël ligt dus in de TOEKOMST, in hun KONINKRIJK.

Terwijl de heerlijkheid van het lichaam van Christus NU is.

Het zijn, en moeten, verschillende ‘heerlijkheden’ zijn.

1-- DE AANNEMING

Tenslotte komen we terug op de vraag die voorligt: "In Romeinen 9:4...heeft de AANNEMING betrekking op Israël?"

"Rom. 9:4: Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;

De kinderen van Israël werden Gods zoon genoemd in:

"Ex. 4:22: Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.

Maar Israël is sindsdien "niet Gods volk" geworden.

"Hosea 1:9: En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

Israël zal opnieuw worden aangenomen als de zoen van God.

"Hosea 2:23: En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

Israël kreeg toen de macht om opnieuw als zonen van God te worden aangenomen.

"Joh. 1:11-13: 11 Hij is gekomen tot het Zijne (Israël), en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen (KJV zegt: zonen) Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam (zijn identiteit) geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Hoewel Israël "de macht krijgt om zonen van God te worden", moeten ze "tot het einde toe volharden" om gered te worden.

"Matth. 10:22: En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

Het koninkrijk van Israël komt niet eerder dan in de laatste dagen. (na de grote Verdrukking).

"Jes. 2:2: En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelfen zullen alle heidenen toevloeien.

Nogmaals, als de Bijbel verwijst naar de aanneming van Israël, dan heeft dit betrekking op Israël, NIET op het lichaam van Christus.

Van Israël wordt nooit gezegd dat het OPGENOMEN wordt om voor altijd bij de Heer te zijn.

Paulus openbaart echter dat het lichaam van Christus zal worden OPGENOMEN.

Paulus zegt ook dat voor het lichaam van Christus de verlossing van ons lichaam de aanneming voor ons IS.

"Rom. 8:23: En niet alleen dit (KJV: they=zij), maar ook wij zelve, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, (dit staat niet in de KJV) namelijk de verlossing onzes lichaams.

Opmerking van de vertaler: Zie de verschillen met de King James Bible:

*“Romans 8:23 And not only **they**, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.*

De aanneming van Israël en onze aanneming zijn verschillend, en kunnen dus niet hetzelfde zijn.

Laat u niet misleiden door de trucs van BEDRIEGERS die van plan zijn uw vertrouwen in Gods woord, de Statenvertaling/King James Bijbel, te laten ontsporen.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl