

De Bijbel is voor jou

Pastor Cornelius R. Stam

Als we de Bijbel onderzoeken, valt één feit met bijzondere nadruk en duidelijkheid op:

De Bijbel is geschreven aan het volk, aan de bevolking in het algemeen, NIET aan een speciale klasse onder hen.

Paulus richtte zijn brieven aan zowel “leken” als “geestelijken”:

*“Rom. 1:7: **Allen**, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.*

*“1 Kor. 1:2: Aan **de Gemeente Gods**, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;*

*“Gal. 1:2: En **al de broeders**, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie:*

*“Fil. 1:1: Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, **al den heiligen** in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:*

Enz.

Toen Paulus in Berea het evangelie verkondigde, namen zijn toehoorders zelfs het woord van deze grote apostel niet als vanzelfsprekend aan, maar ‘onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren’, en daarom noemde God hen ‘edel’, zie Handelingen 17:11:

“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Zij waren de ware geestelijke aristocratie van hun tijd. Toen onze Heer op aarde was, moedigde Hij Zijn toehoorders aan en daagde ze zelfs uit om zelf “de Schriften te onderzoeken”, zie Johannes 5:39:

“ Onderzoek de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Omdat God Zichzelf en Zijn verlossingsplan in het geschreven Woord heeft geopenbaard, zijn wij inderdaad verantwoordelijk, ieder voor zich, om de Schriften te bestuderen. Toen “de rijke man” Abraham smeekte om Lazarus toe te staan zijn vijf broers te gaan waarschuwen voor de verschrikkingen van Hades, antwoordde Abraham: ‘Ze hebben Mozes en de profeten, laat ze naar hen luisteren’, en toen “de rijke man” erop aandrong dat een woord van Lazarus effectiever zou zijn, antwoordde Abraham: “Als zij Mozes en de profeten niet horen, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, ook al stond er iemand uit de dood op”, zie Lukas 16:29-31:

“29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. 30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. 31 Doch

Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

Vertrouw niet op uw predikant om de Schriften voor u te interpreteren, maar kijk zelf wat ze zeggen, want “een ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap afleggen aan God”, zie Romeinen 14:12:

“Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.

Het zal niet voldoende zijn in die dag om te zeggen: ‘Maar mijn predikant vertelde mij.....’.

Het is uw (onze) verantwoordelijkheid om zelf ‘de Schriften te onderzoeken’ om ‘te zien of die dingen zo zijn’.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl