

Het recht snijden van het Woord der Waarheid

Mike McGlathery

Het kan goed zijn om de Bijbel te bestuderen, tenzij we onszelf voor de gek houden door te denken dat we de Bijbel geloven, terwijl we in werkelijkheid ons eigen begrip geloven van wat we dachten dat de Bijbel zegt, en dan op zoek gaan naar passages die dat begrip ondersteunen, en van die passages terugdeinzen die in tegenspraak lijken te zijn met de passages die we leuk vinden, zie 2 Kor. 10:12:

“Want wij durven onszelven niet rekenen of vergelijken met sommigen, die zichzelf prijzen; maar deze verstaan niet, dat zij zichzelf met zichzelf meten, en zichzelf met zichzelf vergelijken.

--Eén van de geïnspireerde schrijvers van de Bijbel vertelt ons dat we het woord der waarheid recht moeten snijden, en hij vertelt ons wat dat woord der waarheid is, “*het Evangelie uwer zaligheid*”, zie 2 Tim.2:15 en Ef.1:13:

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

--Die schrijver van deze teksten, Paulus, was de enige apostel die door Christus werd aangesteld als "DE apostel der HEIDENEN", zie Romeinen 11:13 en 2 Tim. 2:7:

“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

“2 Tim. 2:7: Merk, hetgeen ik (Paulus) zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.

--Paulus ontving de laatste instructies van Christus aan de mensheid, en de eerste instructies van Christus om de mensheid door het evangelie tot Hem te laten komen, in plaats van door Israël. Christus heeft dit evangelie voor alle mensen geïnitieerd, nadat Israël niet langer Zijn volk was (Lo-Ammi) waardoor de Heidenen, niet door Israël, tot Hem konden komen, zie Hosea 1:9 en Romeinen 11:11:

“Hosea 1:9: En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

“Rom. 11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen (de Joden) tot jaloersheid te verwekken.

--Gods beloften en verbonden met Israël zullen opnieuw van kracht worden wanneer Israël zijn zonden aan God belijdt en God hen vergeeft en hen reinigt van alle ongerechtigheid, maar God heeft dat uitgesteld totdat de volheid van de Heidenen is gekomen in datgene waar zij ingaan, het lichaam van Christus, zie Romeinen 11:29 - 1 Johannes 1:9 - Romeinen 11:25 en 1 Kor. 12:13:

“Rom. 11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

“1 Joh. 1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.

“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

--De verschillen tussen de twee entiteiten, namelijk Israël, en de kerk die het lichaam van Christus is, kunnen worden gezien in Handelingen en in verschillende brieven. Je kunt deze twee entiteiten ook met elkaar zien interageren gedurende die korte periode van jaren in Handelingen, toen beide entiteiten nog bestonden. We kunnen de twee verschillende manieren zien waarop we gerechtvaardigd kunnen worden, door de twee verschillende evangeliën die OP DAT MOMENT beschikbaar waren. Slechts één van deze twee evangeliën werkt echter nog steeds om ons vandaag de dag te redden, zie Handelingen 13:39 - Gal.2:7-9 - Gal. 2:2 en 2 Petrus 3:15-16:

“Hand. 13:39: En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

“Gal. 2:7-9: 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

“Gal. 2:2: En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

“2 Petr. 3:15-16: 15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

--We kunnen dus zien dat er werkelijk twee kernen van waarheid zijn waartoe Paulus ons waarschuwt om recht te snijden tussen die beiden. Eén kern van waarheid werd door God tot Israël gesproken, voor Israël, in de specifieke situatie van Israël. Israëls woord van waarheid wordt door Jakobus genoemd in Jakobus 1:18 * en beschreven in Jakobus 2:24 **:

**--“Jak. 1:18: Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.*

***--“Jak. 2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?*

--Israëls woord van waarheid werd ook door Jezus Christus gepredikt toen Hij kwam als dienaar van de besnijdenis voor de waarheid van God, om de beloften die aan de vaders van Israël waren gedaan te vervullen, zie 2 Tim. 2:15 - Jakobus 1:18 en 2:24 - Markus 16:16 en Rom.15:8:

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

“Jak. 1:18: Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.

“Jak. 2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?

“Markus 16:16: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vadersen;

--Israëls evangelie van de besnijdenis kwam tot stand door Gods openbaringen aan Abram (Abraham), Mozes, Jezus Christus (in Zijn aardse bediening, vóór Zijn hemelvaart), Jakobus, Johannes en Petrus. Het werd opgeschort omdat Israël het Koninkrijk verwierp en hun Koning, Jezus Christus, kruisigde en de Heilige Geest lasterde door de met Heilige Geest vervulde Stefanus te stenigen. Zie Gen.12:1-3 en 15:7 en 18 en 17:1-14; Exodus 19:5-8 - Rom.15:8 - Jakobus 2:24 - Gal.2:9 - Handelingen 10:35 - Rom.11:11-12 en Matth.12:31-32:

“Gen.12:1-3: 1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

“Gen. 15: 7 en 18: 7 Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.....18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:

“Gen. 17:1-14: 1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! 2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. 3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden! 5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. 7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. 10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; 13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. 14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken.

“Ex. 19:5-8: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE

gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

“Jak. 2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?

“Gal. 2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

“Hand. 10:35: Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.

“Rom. 11:11-12: 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

“Matth. 12: 31--32: 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. 32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomstige.

--Toen Israël uit de gratie raakte bij God door hun Messias af te wijzen en de Heilige Geest te lasteren (onvergeeflijke zonde), openbaarde God aan Paulus een nieuw evangelie, het woord der waarheid voor alle mensen, niet alleen voor Israël. Het geloof in het evangelie van Paulus redt iedereen, door Paulus zijn evangelie, niet door Israël. Dat evangelie is Gods kracht om iedereen te redden die in Hem geloofd. Op wie u ook vertrouwd, nadat u het woord der waarheid had gehoord, het evangelie uwer zaligheid:

Zie Handelingen 22:21 en Ef. 1:13:

“Hand. 22:21: En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.

“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

--Omdat Israël aan het einde van het boek Handelingen verblind en verworpen werd (Hand. 28:25-29), is Paulus' evangelie van de onbesnedenen, ook wel het evangelie van Christus genoemd, het enige dat vandaag de dag overblijft, een geloof waardoor gelovigen vandaag de dag worden gered. Zie 1 Kor. 15: 1-4 - Gal.2:16 - Rom. 5:11 en Ef. 2:5-13:

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“Gal. 2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

“Rom. 5:11: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

“Ef.2:5-13: 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

--Als je studeert, door het woord der waarheid recht te snijden, is het opwindend om de verschillen te zien als je het evangelie van Paulus, voor alle mensen, het evangelie van Christus, scheidt van Israëls evangelie van het koninkrijk, en de verzen vindt die het evangelie van het koninkrijk definiëren en beschrijven. Zoek dan de verzen die Paulus' evangelie van Christus definiëren en beschrijven, en zie hoe enorm, onmiskenbaar, totaal verschillend deze twee evangeliën zijn. Zie Markus 1:14-15 - Romeinen 1:16 - 1 Kor.15:1-4 en 2 Tim.2:15:

“Mark. 1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en geloof het Evangelie.

“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“2 Tim. 2:15: Benaarstig (= bejiveren) u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Van de vertaler: Alleen de King James Bible spreekt over het bestuderen van de Bijbel:

*“2 Tim. 2:15: **Study** to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.*

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl