

Jezus volgen

Justin Johnson

Het is zo gebruikelijk om de Schrift te vergeestelijken dat veel dingen, die Christenen tegenwoordig zeggen, geen echte Bijbelse betekenis meer hebben. Een populair voorbeeld van betekenisloze Christelijke taal is wanneer iemand zegt dat hij 'Jezus volgt'.

Waarheen volgen we hem precies? En hoe?

Een variatie hierop is de trend om jezelf een "volgeling van Jezus" te noemen in plaats van een Christen. Ik veronderstel dat hun gedachtegang is dat het "Christen zijn" te veel verankerd is in de dogmatische traditie, terwijl 'Jezus volgen' meer lijkt op het abonneren op de Facebook-pagina van de Heer.

Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over het volgen van Jezus.

Hoe mensen Jezus volgden:

Toen mensen Jezus volgden in Mattheüs-Johannes, gebruikten ze hun voeten, zie Matth. 14:13:

"En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar te scheep, naar een woeste plaats alleen; en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden.

Meestal was het een letterlijk fysiek volgen, geen geestelijk volgen door geloof. Toen Jezus de woorden 'volg mij' uitsprak, bedoelde hij letterlijk: laat je netten vallen, verlaat je families en reis met mij mee.

De bekendste van deze 'volg mij'-opdrachten worden tegen potentiële discipelen uitgesproken.

"Matth. 4:19: En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Er is een oppervlakkig commentaar nodig om dit om te zetten in een geestelijk gebod om de Heer in geloof te volgen. Ik ben er zeker van dat, als Jezus vandaag van kerk naar kerk zou reizen en zou zeggen: "Volg mij", de vergeestelijkte "volgeling" zou reageren met nog een liefdesgeschenk van twintig dollar in plaats van zijn koffers te pakken en Hem letterlijk te volgen.

Petrus en Andreas waren zo verstandig om Hem met hun voeten te volgen:

"Matth. 4:20: Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

Jakobus en Johannes deden hetzelfde.

"Matth. 4:22: Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd.

Soms volgden grote menigten hem.

"Matth. 8:1: Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd.

Dit is niet het volgen van een geestelijk geloof, maar mensen die letterlijk achter een beroemdheid uit de eerste eeuw aanlopen. We weten dit omdat de Heer een paar verzen later dezelfde menigte toespreekt.

*"Matth. 8:10: Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot degenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, **Ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden.***

De discipelen volgden Jezus, zelfs toen de Heer andere mensen volgde!

“Matth. 9:19: En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem, en Zijn discipelen.

Alles verkopen

Dit letterlijk volgen zou één van de redenen zijn waarom Jezus zijn volgelingen opdroeg al hun bezittingen te verkopen, zie Lukas 12:33:

“Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelfen buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft.

Ze zouden hun huizen, hun kameel en hun land niet nodig hebben als ze letterlijk de Zoon van God zouden volgen naar een letterlijk koninkrijk.

Dit werd een voorwaarde om Jezus te volgen en schatten in de hemel te vergaren:

“Matth. 19:21: Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.

Het kruis opnemen

Het waren niet alleen hun fysieke bezittingen die ze moesten verkopen, ze kregen ook te horen dat ze hun families en carrières moesten achterlaten.

Jezus gaf zijn carrière als timmerman op toen hij begon te dienen. Hij verliet ook zijn moeder en broers. Hij verwachtte hetzelfde van zijn volgelingen. We ontdekken dat toen Jezus sprak over “het opnemen van zijn kruis”, hij doelde op het verlaten van hun vaders en moeders en het verloochenen van zichzelf ter wille van het volgen van de Heer, zie resp. Matth. 10:37-39, Matth. 16:24-26 en Matth. 19:29:

“Matth. 10:37-39: Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.

“Matth. 16:24-26: 24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij. 25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. 26 Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

“Matth. 19:29: En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.

“Markus 8:36: Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?

Waar geen mens kon volgen

Er kwam een tijd in de bediening van de Heer dat niemand Hem kon volgen.

“Joh. 13:36: Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen.

Tot die tijd volgden zij letterlijk Jezus terwijl hij alleen Israël diende, zie Matth. 10:5:

“Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

Zij identificeerden andere ware discipelen die met hen mee reisden, zie Markus 9:38-39:

“En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. 39 Doch Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken.

Plotseling kon niemand Jezus volgen. Hij ging weg; hij was stervende en ging toen naar de hemel.

Het was onmogelijk om Jezus te volgen toen hij die dag naar de hemel opsteeg. Ze konden niet met hem wandelen, noch konden ze met hem naar de hemel opstijgen. Ze konden hem alleen gehoorzamen door in Jeruzalem te blijven, zie Lukas 24:49:

“En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.

De Heer in de hemel

Tegenwoordig is het merkwaardig dat mensen denken dat ze Jezus kunnen volgen terwijl de Bijbel zegt dat Hij in hemel zit:

“Ef. 1:20: Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;

In de Bijbel volgden mensen hem letterlijk door het hele land Israël. Tegenwoordig ‘volgen’ mensen hem door in kerkbanken te zitten. Gezeten in hemelse gewesten gaat de Heer, op dit moment, nergens heen, en dat geldt ook voor degenen die beweren Hem te volgen.

Hij heeft echter apostelen gestuurd om in zijn plaats instructies te geven. De apostel van de Heer voor de Heidenen draagt ons op om hem na te volgen zoals hij (Paulus) Christus volgt.

“1 Kor. 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkewijs ook ik van Christus.

Toch is zelfs de apostel Paulus vandaag de dag dood. Het is maar goed dat hij zijn instructies in de Bijbel heeft vastgelegd en dat er getrouwe mannen zijn die zijn door God gegeven patroon volgen, zie 2 Tim. 2:2 en 2 Tim. 3:16:

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

De Bijbel bevat Gods instructies. De correct “recht gesneden” Bijbel bevat Gods instructies voor ons.

Houd op een “volgeling van Jezus” te zijn en begin de Bijbel op een juiste manier, recht gesneden, te bestuderen, en je geestelijk leven zal in beweging komen.

“Fil. 3:17: Weest mede mijn (Paulus) navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl