

Weet jij Gods wil voor jouw leven

Justin Johnson

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1991.

De Bijbel zegt dat, als we Gods wil niet begrijpen, we onverstandig zijn.

“Ef. 5:17: Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.

Blijkbaar hebben we veel zoekers naar wijsheid in het Christendom, omdat iedereen om “Gods wil” voor zijn leven vraagt.

Toen ik jonger was, bad ik ook voor Gods wil en ‘het perfecte plan voor mijn leven’. Toen ik geen duidelijk teken per post kreeg, deed ik toch wat ik dacht dat het beste was.

Tegenwoordig ken ik Gods wil en als gevolg daarvan twijfel ik minder, heb ik meer zelfvertrouwen en heb ik een duidelijk beeld van wat God van mij wil.

Niet Gods wil, maar de mijne

Wat ik leerde was dat Gods wil recht voor ons ligt als we de Bijbel lezen, maar dat dit niet het antwoord is dat de meeste mensen willen.

“Ef. 1:9: Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelve.

Gods wil is in Jezus Christus, en de mensen zijn in Hem, zie Kol. 1:27-28:

“27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

Als Christenen vragen om Gods wil te kennen, vragen ze eigenlijk om Gods mening over hun omstandigheden, alsof hij hun persoonlijke loopbaanadviseur is.

“Lieve God, ik heb het gevoel dat ik nergens heen ga in het leven, en ik zou heel graag iets willen doen wat ik leuk vind. Kunt u mij een geweldige kans bieden?”

Eigenlijk heeft God al een doel: zijn eigen doel.

De wil van God

!!!!--Gods wil verandert in de Bijbel naarmate zijn handelen met de mensheid verandert. Toen de Heer aan Paulus openbaarde dat hij de hele wereld in ongeloof had besloten, kwam zijn wil neer op **twee** dingen:

“! Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

Als je op het evangelie hebt vertrouwd....., zie 1 Kor.15:1-4:

“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

.....heb je al de helft van Gods wil gedaan. De andere helft omvat een levenslang proces waarin je tot kennis van de waarheid komt. Dit vereist voortdurende studie, gebed en gemeenschap.

Bij die studie in eerste instantie gebruik makend van 2 Tim. 2:15:

“Benaarstig (= bejiveren) u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. (Statenvertaling 1991).

Opmerking van de vertaler:

Zie de verschillende vertalingen van 2 Tim. 2:15:.

“Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. (Statenvertaling 1991).

“2 Tim. 2:15: Study (studeren) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing (betekent: recht snijden) the word of truth. (King James Bible 1611).

“2 Tim. 2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. (N.B.G. vertaling).

Ik voeg dit bij omdat velen de N.B.G. vertaling gebruiken en daardoor niet duidelijk krijgen wat het recht snijden in de Statenvertaling wil zeggen. Het “trekken van rechte voren” is niet hetzelfde als het “recht snijden” en daardoor ontstaat er verwarring. Het “recht snijden” betekent dat de Bijbel wordt verdeeld in zogenaamde “bedelingen”.

Zie de eerdere opmerking in dit artikel:

“Gods wil verandert in de Bijbel naarmate zijn handelen met de mensheid verandert”.

Zie, als u dat wil, op mijn website, www.bedelingdergenade.nl onder “artikelen”:

--Is het recht snijden echt zo belangrijk.

--Bedeling en allegorische interpretatie.

Einde opmerking

Wanneer het woord der waarheid deel gaat uitmaken van je innerlijke mens, verwerf je wijsheid. Je leert vaardigheden om andere mensen iets te leren. Je bent toegerust om volgens Gods doel te leven in een tijd waarin de tijden “zwaar” zijn, zie 2 Tim. 3:1-5:

“1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatlund, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Makkelijker gezegd dan gedaan

“1 Thess. 5:18: Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

Het is soms moeilijk om Gods wil te doen, maar we kunnen het tenminste begrijpen.

Ware dankzegging komt voort uit een dankbaar hart voor wat God namens ons heeft bereikt. Wij zijn hem ons leven verschuldigd, een leven van dankzegging onder alle omstandigheden.

“2 Kor. 5:15b:Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

De Bijbel zegt dat we niet voor onszelf moeten leven. Toch lijkt dit het motief te zijn waarom mensen voortdurend om Gods wil vragen.

De verwachting is dat je een persoonlijke levensbeoordeling of routekaart ontvangt van Gods goddelijke banenbank. De klacht is dat Gods woord geen specifieke antwoorden geeft over onze omstandigheden. Het gaat niet over de manier waarop we onszelf graag zien gaan.

Welnu, misschien vertelt God ons iets over de manier waarop we zijn wil zoeken:

“Fil. 2:21: Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.

We kunnen Gods wil kennen, nu het moeilijkste deel: het doen. (de praktijk).

Jezus zond Paulus

In het openingsvers van alle brieven van Paulus, behalve de Thessalonicenzen, is het duidelijk dat Paulus een apostel of dienaar van Jezus Christus was. Zelfs in Thessalonicenzen vind je verzen zoals 1 Thess. 2:4 en 13 (*), waarin zijn door de Heer toegekende positie wordt verklaard.

()—4 Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft.....13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.*

Als ik, ondanks deze dienende relatie met Jezus, de boodschappen van Paulus en Petrus (Gal. 2:8-9 *) vergelijk, is het onvermijdelijk dat ik nadenk over wat de apostel van Jezus Christus zegt (2 Tim. 2:7 **), of zijn ambt, als apostel van Jezus Christus, groot maak (Romeinen 11:13 ***), is het antwoord altijd dat ik Paulus te hoog acht.

()—“Gal. 2:8-9: 8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht*

waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

*(**)—“2 Tim. 2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.*

*(***)—“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;*

Ze zeggen: “Wij moeten Jezus verheerlijken en niet Paulus.”

Paulus roemt in de Heer Jezus

Weten zij niet dat Paulus van alle schrijvers van de Schrift meer roemt in Jezus Christus dan zij allen (Gal. 6:14 *)? Dit komt omdat hij meer over Jezus Christus wist dan zij allemaal! Hij wist meer, niet vanwege zijn intellectuele genialiteit, maar vanwege de verborgen informatie die de Heer hem had geopenbaard (Gal. 1:11-12 **, Rom. 16:25 ***).

**--“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.*

***--“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.*

****--“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

Het was zijn voorrecht om “het woord van God te vervullen” met een boodschap die niemand vóór hem kende, zie Kol 1:25-26:

“25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

Jezus heeft Paulus tot apostel gemaakt en tot voorbeeld van verlossing voor ons die “hierna geloven”, zie 1 Tim. 1:16:

“Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

Paulus verheft zichzelf niet boven Jezus Christus als hij voor hem buigt en hem “in allen de Eerste” noemt, zie Ef 3:14 en Kol 1:18:

“Ef. 3:14: Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,

“Kol. 1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Het volgen van het voorbeeld en de instructies van Paulus vereist het verheerlijken van God door Jezus Christus, zie Romeinen 16:27 en Fil 2:11:

“Rom. 16:27: Den zelve alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

“Fil. 2:11: En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Zeg slechts vier woorden

“Te veel van Paulus maken” is een veel voorkomende reactie die je kunt verwachten. Het zal worden gebruikt op het punt in het gesprek waarop de ander niet weet hoe hij op de leerstelling moet reageren. Ze voelen zich bedreigd en putten troost uit de woorden van Jezus in de rode letters.

Opmerking van de vertaler: Er zijn (voor zover mij bekend Engelse Bijbels) Bijbels waar de zogenaamde woorden van Jezus in het rood staan geschreven. Daardoor ontleend men daaraan, onterecht, meer gezag.

Wat ze niet begrijpen is dat Jezus die rode letters niet heeft geschreven. God inspireerde deze woorden in dezelfde zin als de auteur van Mozes of Paulus. Wat ze willen zeggen is: “Ik volg Jezus in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes) en niet Paulus”.

Ze zijn ten einde raad en raken gefrustreerd. Dit is het moment waarop ze van je verwachten dat je je verontschuldigt omdat je Jezus niet volgt. Niet terugkrabbelen; Maak geen ruzie. Zeg in plaats daarvan, met de bedoeling om te onderwijzen, nog maar vier woorden. Zet het gesprek hierna niet voort. Laat ze over deze woorden nadenken.

Als ze zeggen: ‘Ik volg Jezus’, antwoorden ze kalm: **‘Jezus heeft Paulus gestuurd.’**

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl