

Spreuken onder de wet

Justin Johnson

Wanneer de meeste mensen hun Bijbel openslaan, zijn ze op zoek naar goddelijk advies, niet om regel voor regel te bestuderen. Om deze reden maken velen Spreuken tot hun favoriete Bijbelboek.

Omdat Spreuken een boek van wijsheid is, staat het boordevol goddelijke stelregels in lijstvorm. De 31 hoofdstukken hebben het altijd modieuze: "Eén Spreuk per dag om de duivel weg te houden", leesplan gecreëerd.

Ondanks de waarheid en de geestelijke winst die uit dit boek kan worden gehaald, moet de onbeschaamde werkmans erkennen dat het boek Spreuken de wijsheid is die aan Salomo werd gegeven onder de wetsbedeling van Israël.

Salomo beschikte niet over de verborgen wijsheid van God volgens de verborgenheid van Christus, zie 1 Kor. 2:7:

"Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

Dit betekent dat Spreuken het verkeerde voorbeeld zou zijn voor de kerk van vandaag.

De Wet in Spreuken

Wijsheid voor Israël werd gevonden in het gehoorzamen van de wet van God, zie Spr. 28:7:

"Die de wet bewaart, is een verstandig zoon; maar die der vraten metgezel is, beschaamt zijn vader.

Spreuken leren ons de wet te gehoorzamen en de geboden te onderhouden die aan de vaderen van Israël zijn gegeven.

"Spreuken 3:1-2: 1 Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. 2 Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.

Net als Leviticus 18:5 * legt Spreuken uit dat het houden van Gods geboden de plaats is waar leven gevonden wordt, zie Spr. 4:4 **. Net als in Deuteronomium 6:8 *** instrueert Spreuken om de wet aan je handen en ogen te binden,. Zie Spr. 7:2-4 ****.

* *"Lev. 18:5: Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de Heere!*

** *"Spr. 4:4: Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef.*

*** *"Deut. 6:8: Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspannelsen zijn tussen uw ogen.*

**** *"Spr. 7:2-4: 2 Bewaar mijn geboden, en leef, en mijn wet als den appel uwer ogen. 3 Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafels uws harten. 4 Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster; en heet het verstand uw bloedvriend;*

In een populair vers dat door predikers, aangaande visie, wordt gebruikt, eindigt het vers met het beschrijven van het houden van de wet als de inhoud van hun visie.

“Spr. 29:18: Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.

Het land in Spreuken

Elke studie van Israëls beloften en profetieën zal het belang van hun land onderkennen. Spreuken is niet anders en vermeldt vele malen hoe de rechtvaardigen het land zullen erven.

“Spr. 2:21-22: 21 Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten zullen daarin overblijven; 22 Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden, en de trouwelozen zullen er van uitgerukt worden.

Dat dit land spreekt over het koninkrijk van Israël zou duidelijk moeten zijn uit de uitspraken die beschrijven dat de goddelozen de aarde niet beërven.

“Spr. 10:30: De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet bewogen worden; maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.

Het land van Israël was belangrijk, en wandelen in wijsheid was belangrijk om hun land voor altijd te behouden, zie Spr. 22:28 - Spr. 23:10 en Spr. 29:14:

“Spr. 22:28: Zet de oude palen niet terug, die uw vaders gemaakt hebben.

“Spr. 23:10: Zet de oude palen niet terug; en kom op de akkers der wezen niet;

“Spr. 29:14: Een koning, die de armen in trouw recht doet, diens troon zal in eeuwigheid bevestigd worden.

Verbondszege en vloek in Spreuken

God sloot met geen enkel ander volk een verbond zoals Hij dat met Israël deed. Ze hadden speciale voorrechten en voorzieningen op basis van hun verbond met God. Natuurlijk waren deze verbondszege en vloek, onder de wet, afhankelijk van hun gedrag.

Er werd hen bijvoorbeeld bescherming beloofd (Spr. 2:7-8 *), lengte van dagen (Spr. 3:16-17 **), beloning (Spr. 13:13 ***), gezondheid (Spr. 4:22 ****), rijkdom (Spr. 10:22; Spreuken 22:4 *****), en het verhoren van gebeden (Spr. 10:24; Spr. 15:29*****).

--“Spr. 2:7-8: 7 Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen, die oprechtelijk wandelen; 8 Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner gunstgenoten bewaren.*

**--*“Spr. 3:16-17: 16 Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. 17 Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden vrede.*

***--*“Spr. 13:13: Die het woord veracht, die zal verdorven worden; maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden.*

****--*“Spr. 4:22: Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.*

*****--*“Spr. 10:22: De zege des Heeren, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.*

*****--*“Spr. 22:4: Het loon der nederigheid, met de vreze des Heeren, is rijkdom, en eer, en leven.*

*****--*“Spr. 10:24: De vreze des goddelozen, die zal hem overkomen; maar de begeerte der rechtvaardigen zal God geven.*

*****--*“Spr. 15:29: De Heere is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren.*

Natuurlijk waren al deze voorzieningen, voor fysieke voorspoed en bescherming, afhankelijk van hun oprechtheid, rechtvaardigheid en gehoorzaamheid, anders zouden vloeken en toorn op hen neerkomen.

“Spr. 13:13: Die het woord veracht, die zal verdorven worden; maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden.

“Spr. 3:33: De vloek des Heeren is in het huis des goddelozen; maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen.

Oordeel in Spreuken

Net als de wet is Spreuken heilig, rechtvaardig en goed, maar net als de wet is er in Spreuken geen rechtvaardiging voor de goddeloze of zondaar, zie Spr. 11:5-6:

“5 De gerechtigheid des oprechten maakt zijn weg recht; maar de goddeloze valt door zijn goddeloosheid. 6 De gerechtigheid der vromen zal hen redden; maar de trouwelozen worden gevangen in hun verkeerdheid.

Herhaaldelijk is het oordeel dat in Spreuken wordt gegeven gebaseerd op de werken, en niet op de genade van God volgens het evangelie van Paulus.

“Spr. 19:16: Die het gebod bewaart, bewaart zijn ziel; die zijn wegen veracht, zal sterven.

“Spr. 24:12: Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn werk.

De wijze mannen in Spreuken moesten hun zonden belijden (Spr. 28:13 *), afstand nemen van het kwaad (Spr. 16:17 **), rechtvaardig zijn voor God om hun gebeden te horen (Spr. 15:29 ***), en nederig zijn en de Heer vrezen om leven te ontvangen (Spr. 22:4 ****).

* *“Spr. 28:13: Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.*

** *“Spr. 16:17: De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken; hij behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.*

*** *“Spr. 15:29: De Heere is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren.*

**** *“Spr. 22:4: Het loon der nederigheid, met de vreze des Heeren, is rijkdom, en eer, en leven.*

Al deze omstandigheden zijn wat we zouden verwachten aan te treffen in een boek dat opereert onder de wet die aan mensen is geschreven onder Gods **voorwaardelijk** verbond.

De Spreuken en Paulus

Er is veel nuttige geestelijke wijsheid te vinden in Spreuken, net als wat er in de wet of in de aardse bediening van de Heer wordt onderwezen. Het is nuttig voor onze lering, (lees 2 Tim. 3:16) maar moet recht gesneden (lees 2 Tim. 2:15) worden als we vandaag de dag in de rijkdom van Gods genade willen blijven staan.

Toen de Heer de verborgenheid van Christus aan de apostel Paulus openbaarde, werd hij overvloedig geconfronteerd, naar ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid (Ef. 1:8-9 *). De schatten van wijsheid en kennis worden nu gevonden in de Heer Jezus Christus, die wijzer is dan Salomo (Kol 2:2 **).

* *“Ef. 1:8-9: 8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf.*

** *“Kol. 2:2: Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;*

Wij beschikken over een meer uitmuntende wijsheid die nergens in Spreuken te vinden is, noch bekend was bij Salomo, maar die in de verborgenheid wordt geopenbaard.

“1 Kor. 2:7: Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

“Ef. 3:10: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

Terwijl de wijsheid in Spreuken degenen liefheeft die haar liefhebben (Spr. 8:17 *; Johannes 14:23 **), prijst hij, volgens de wijsheid van God vandaag zijn liefde aan door de goddelozen te rechtvaardigen door zijn genade (Rom. 4:5 ***; Rom. 5:8 ****).

* *“Spr. 8:17: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.*

** *“Joh. 14:23: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.*

*** *“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.*

**** *“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.*

De verborgenheid van Christus bleef in God verborgen toen Spreuken werd geschreven (Ef. 3:9 *). Spreuken geeft wijze instructies aan zonen in Israël onder een verbond. Het is geen leerplan om de kerk van vandaag in wijsheid te laten groeien.

* *“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

Teruggaan naar Spreuken om instructies voor de kerk te vinden, staat gelijk aan teruggaan onder de wet. Ons voorbeeld wordt alleen in de brieven van Paulus gevonden, als apostel en verspreider van de verborgen wijsheid van God voor de kerk van vandaag, zie Ef. 3:7 - 1 Kor. 9:17 en Kol. 1:25:

“Ef. 3:7: Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.

“1 Kor. 9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.

“Kol. 1:25: Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;

“Merk, hetgeen ik ^(Paulus) zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. – 2 Tim. 2:7.