

Twee belangrijke vragen

Pastor Paul M. Sadler

Er zijn twee vragen die vaak worden gesteld door degenen die nadenken over de geldigheid van de boodschap van Genade.

Ten eerste: als ons standpunt waar is, waarom heeft de Kerk dit dan grotendeels niet ingezien?

Ten tweede: waarom heeft de Genade Beweging geen grote aantallen, als dit werkelijk Gods boodschap voor vandaag is?

Dit zijn inderdaad legitieme vragen die een zorgvuldige overweging verdienen. Er zijn talloze redenen waarom gelovigen zo terughoudend zijn geweest om het evangelie van Paulus te erkennen. Traditie staat hoog op de lijst. Velen zijn er tevreden mee om gewoon elke zondag naar de kerk te gaan en te aanvaarden wat er wordt onderwezen, zonder ooit zelf de Schriften te onderzoeken. Ter verdediging van hun kerkelijke traditie horen we vaak: "Als het goed genoeg was voor mijn grootvader en mijn vader, dan is het goed genoeg voor mij!"

Angst komt op de tweede plaats na traditie. Enige tijd geleden hoorden we van een godvrezende vader, die een set van onze boeken aan zijn zoon had gegeven, die predikant was van een grote kerkgenootschap in het westen. De zoon verheugde zich in de Verborgenheid! Toen de vader vroeg wanneer hij het ging prediken, antwoordde de zoon: 'Dat kan ik niet, papa, de kerk zou het nooit accepteren'. Wanneer posities, salarissen en pensioenplannen op het spel staan, wordt de waarheid vaak terzijde geschoven.

Zelfs veel van de bekende fundamentalistische leiders uit het verleden, van wie we van sommigen goede redenen hebben om aan te nemen dat ze op de hoogte waren van de Verborgenheid, zwegen vanwege de angst voor mensen. Als je hun geschriften leest, is het zelfs verbazingwekkend hoe ze elkaar volgden door het labirint van Gods, nu sluimerende, profetische programma, waarbij ze hun toehoorders zowel in het verleden als in het heden verstoken lieten van de ondoorgrondelijke rijkdommen van Christus. Maar ze vergaten één ding in hun haast om geaccepteerd te blijven door de hoofdstroom van het Christendom: de rechterstoel van Christus, waar ieder mens rekenschap zal afleggen van zichzelf. Zie 2 Kor. 5:10 en Rom. 14:10b:

"2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

"Rom. 14:10b: Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

In de tussentijd zijn er velen die nog nooit van de Verborgenheid hebben gehoord. En het trieste hieraan is dat veel van deze dierbare heiligen het gevoel hebben dat er iets ontbreekt in hun begrip van de Schrift. Ze zijn ijverig op zoek naar de sleutel die het Woord ontsluit, dat recht gesneden is. Zie 2Tim.15:

"Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl