

## Voor de ongehuwde gelovige in Christus

Door Mike Schroeder

*“1 Kor. 7:8-9: 8 Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik.*

*9 Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden.*

Laat ik eerst zeggen dat ik bij het bespreken van de kwestie van seks en het huwelijk, waar deze twee verzen inderdaad op ingaan, niet alleen spreek tot degenen onder u die zich in een ongehuwde staat bevinden, maar ook tegen mezelf, aangezien ik weduwnaar werd in januari van dit jaar. Dus geloof me, het feit dat ik het ambt van predikant/leraar bekleed, betekent op geen enkele manier dat ik immuun ben voor de emoties en gevoelens waarmee elke Christen te maken krijgt met betrekking tot dit onderwerp. Zoals Paulus tegen de mensen in Lystre zei, die hem en Barnabas tot de status van goden wilden verheffen, ik ben een man met dezelfde passies als andere mannen (en, ik durf te zeggen, aangaande vrouwen). Laten we dus doorgaan met het behandelen van deze kwestie, en begrijp goed dat ik mezelf hier aanspreek samen met ieder ander die het leest.

Ten eerste richt Paulus zich in deze verzen specifiek tot een specifieke groep mensen: de ‘ongehuwden’. Als u nooit getrouwd bent geweest, kunt u niet ‘ongehuwd’ zijn. De enige mensen die voor deze benaming in aanmerking komen zijn weduwen (en weduwnaars) en gescheiden vrouwen. Maar laat me ook zeggen dat de principes die hier voor gelovigen zijn vastgelegd, van toepassing zouden zijn op alle categorieën van het ongehuwd zijn.

Ik zou iedereen – getrouwd, ongehuwd of nooit getrouwd – sterk willen aanraden dit hele hoofdstuk, 1 Korinthiërs 7, te lezen, aangezien het de wezenlijke instructie is over de kwesties van seks, huwelijk en echtscheiding voor leden van het lichaam van Christus.

Paulus biedt twee opties voor degenen onder ons in deze categorie:

1. Als je in je staat van ongehuwd kunt blijven (een staat waarin hij duidelijk verkeerde), doe dat dan zeker, maar:

2. Als je dat niet kunt, dat wil zeggen, je brandt (met verlangen, lust voor het andere geslacht) ga dan trouwen.

Het is duidelijk, en ondubbelzinnig, dat het huwelijksverbond de plaats is die God voor gelovigen heeft bestemd om het seksuele verlangen te bevredigen. Sta mij toe hier duidelijk in te zijn: dit door God ingestelde verbond geldt uitsluitend tussen mannen en vrouwen. Zie Romeinen 1:26-27:

*“26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;*

*27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende.*

Natuurlijk zegt de wereldse filosofie hierover dat het onnatuurlijk en schadelijk is om niet regelmatig geslachtsgemeenschap te hebben met een gewillige partner, zolang je maar ‘bescherming’ gebruikt wanneer je dat doet. En bovendien is het enige waar je volgens ‘hen’ zeker van moet zijn voordat je met iemand trouwt, dat je seksueel compatibel (\*) bent. Je zou toch ook geen paar schoenen kopen

zonder ze eerst te passen? En je zult zeker veel schoenen moeten passen voordat je de juiste pasvorm vindt!

(\*)—Compatibel betekent o.a.: Onderling verenigbaar.

Helaas hebben veel Christelijke mannen en vrouwen deze wereldse filosofie overgenomen en zagen de daaropvolgende huwelijken, die het resultaat ervan waren, op de klippen gelopen. Eigenlijk is het op deze manier hetzelfde als proberen een tweewielige aanhangwagen achteruit over een lange, smalle oprit te rijden. Iedereen die dit ooit heeft geprobeerd, weet dat het vrijwel onmogelijk is: zodra je iets te snel gaat rijden, gaan de aanhanger “scharen” (of: “knikken”. Een echte, duurzame liefdesrelatie tussen een man en een vrouw moet, als het ooit zover komt, altijd beginnen met een vriendschap die gebaseerd is op wederzijdse overtuigingen en levensdoelen en op vertrouwen, bewondering en respect voor elkaar.

### Het vinden van je zielsverwant

Oké, hoe doen we dat? Hoe vinden we een echtgenoot? Laten we eens naar een Bijbeltekst kijken als leidraad. Eerst en vooral wil je iemand met wie je op gelijke voet een ‘span’ kunt vormen. Het huwelijksverbond is het ultieme ‘juk’, en de Schrift zegt duidelijk dat we niet ‘onder een ongelijk juk moeten vallen met ongelovigen’. Zie 2 Kor. 6:14:

*“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?”*

Zorg er daarom voor dat je, voordat je enige vorm van romantische, intieme relatie aangaat met iemand van het andere geslacht tot wie je je aangetrokken voelt, zorg er dan voor dat u weet waar zij geestelijk gesproken staan. Zijn ze gered? Hebben zij een getuigenis van verlossing? Hebben zij een “even dierbaar geloof”, zie 2 Petrus 1:1, als u?

*“Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, **die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben**, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;*

En voor vrouwen – en dit is van het allergrootste belang – zou u bereid zijn dat de man die u als uw echtgenoot beschouwt, uw geestelijke ‘hoofd’ is? Is hij een man die je kunt ‘vereren’? Zie Ef. 5:23, 33:

*“23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.....33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelf; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.*

En mannen, u bent belast met het liefhebben van uw vrouw, “zoals Christus ook de Gemeente heeft liefgehad.” Zie Ef. 5:25:

*“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven;*

Met andere woorden, zou jij bereid zijn voor haar te sterven?

Natuurlijk zijn er nog andere overwegingen, bijvoorbeeld: wat is zijn/haar wereldbeeld; wil hij/zij kinderen; als jullie beiden eerder getrouwd zijn geweest en beiden kinderen hebben – vooral als het jonge kinderen zijn – hoe zal dat dan moeten worden geregeld. Welke complicaties zijn er bij echtgenoten; hoe worden financiële zaken afgehandeld. Als je uit verschillende delen van het land

komt (of uit verschillende landen/culturen!) waar ga je dan wonen, etc., etc. Met andere woorden, de praktische overwegingen waar iedereen in het leven mee te maken krijgt.

Ik weet dat er in de wereld een geloof bestaat dat zegt: 'Liefde overwint alles', maar aanvankelijke liefdesgevoelens voor iemand kunnen snel worden uitgeblust, niet alleen door ongunstige en ongeplande omstandigheden, maar ook door dingen te ontdekken over de persoon met wie je nu getrouwd bent, dingen die je tijdens de verkering 'over het hoofd hebt gezien', die een wig tussen jullie kunnen drijven.

Oké, laten we zeggen dat je tot de tweede categorie behoort, en dat je het eens bent met dit proces van het vinden van een zielsverwant voor het leven. De volgende vraag is: Waar vind ik deze persoon? De eerste orde van zaken is beginnen te bidden dat God u in contact zal brengen met een persoon die in deze behoefte zal voorzien.

"Jullie hebben elkaar niet gekozen, maar ik heb jullie voor elkaar gekozen." C.S. Lewis, "De vier liefdes".

Dit betekent niet dat u alleen maar op uw handen moet blijven zitten en wachten tot er iemand komt opdagen. Ga erop uit en ontmoet mensen. Als u geen lid bent van een kerkgenootschap, sluit u dan aan.

Dit betekent niet dat u zich moet aansluiten bij een religieuze sekte of organisatie.

Laat uw voorganger weten dat u op de markt bent, zodat hij voor u kan bidden. Als je iemand vindt tot wie je je aangetrokken voelt, word dan vrienden met hem/haar, en als er sprake is van een sterke seksuele aantrekkingskracht, zorg er dan voor dat je niet in kwetsbare situaties met die persoon terechtkomt. Met andere woorden: zet de kar niet voor het paard!

Tijdens mijn eigen persoonlijke zoektocht naar een vrouw, toen ze op een avond opdook bij een Bijbelstudie in de kerkgenootschap die ik bijwoonde, zei een stem in mij: "hier is ze, de bal ligt nu bij jou" was dat ze aanvankelijk niet hetzelfde over mij dacht als ik over haar. Het kostte me anderhalf jaar en een enorme hoeveelheid geduld van mijn kant om haar ervan te overtuigen dat ik haar zielsverwant was.

Wat het ontmoeten van mensen van het andere geslacht betreft zijn sociale media zoals Facebook hier uitstekend geschikt voor omdat ze veel over mensen onthullen zonder ooit fysiek contact met hen te hoeven maken. Je kunt vrij goed weten hoe iemand eruit ziet, wat zijn achtergrond is, en wat hij of zij gelooft en denkt over een groot aantal dingen, zonder ooit een privégesprek met hem of haar aan te gaan of een fysieke ontmoeting met hem of haar te hebben.

Tenslotte moet je, in je zoektocht naar je zielsverwant, vooral het volgende onthouden:

*"Spreuken 3:5-6: 5 Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.*

## Nawoord

Ben je gered? Jezus Christus – 'die geen zonde gekend heeft' – en zijn offerdood aan het kruis, hebben de weg vrijgemaakt voor 'een ieder die gelooft...om met God verzoend te worden. De geschiedenis heeft aangetoond dat de vrede die de mens in de wereld heeft bereikt slechts tijdelijk kan zijn. De Bijbel zegt dat individuele mannen en vrouwen zonder enige twijfel kunnen weten dat ze gered zijn en op

weg zijn naar de hemel, en daarom absolute en permanente vrede kunnen hebben, ongeacht wat er in de wereld gebeurt, door te vertrouwen op Jezus Christus en zijn dood op het kruis voor hun eeuwige verlossing. Zie 1 Kor. 15:1-4; Ef. 1:12-14:

*“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 **Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor **ONZE** zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;***

Opmerking van de vertaler:

Een, aanbevolen, diepgaande studie, over 1 Korinthiërs 15:1-4, vindt u op mijn website [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) onder “Artikelen”. Een citaat uit genoemd artikel luidt:

“Als iemand alleen zegt dat hij gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor **ONZE** zonden, begraven is, en is opgestaan, betekent niet dat ze het evangelie van Paulus geloven en gered zijn. De meeste Katholieken, Pinkster mensen, Baptisten, Jehova’s, Mormonen, enz. zeggen dat ze dat geloven. Zijn ze gered? Het is droevig, maar velen zijn niet gered! Wat geloven ze over wat het kruiswerk van Jezus Christus heeft volbracht, wanneer het gaat om hun eigen zonden?! Dat is de kwestie!”.

Einde citaat

*“Ef. 1:12-14: 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.*

*“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”. (Hand. 16:31).*

Heb je dat gedaan? Zo nee, waarom niet nu?

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) Website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)