

## Als iemand zelfmoord pleegt, wordt dit dan beschouwd als moord?

[www.rightlydividing.org](http://www.rightlydividing.org)

Mijn nichtje stelde deze vraag: Als iemand zelfmoord pleegt, wordt dit dan beschouwd als moord?, ze verwees naar één van de geboden die zegt: “Gij zult niet doden”. Ik heb me vaak afgevraagd als iemand zelfmoord pleegt, of er dan geen vergeving is. Ik ben geen tekst(en) tegengekomen die licht op dit onderwerp kan werpen. Kunt u mij helpen het onderwerp “zelfmoord”, en de Schrift te begrijpen?

Het antwoord op uw vraag over zelfmoord is hetzelfde antwoord als voor alle zonden. Ja, zelfmoord is moord, het is een zonde, en het is geen optie die God ons heeft gegeven.

Zie ten eerst Openbaring 21:8 waar staat:

*“Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.*

Merk op dat moord en liegen beide zonden zijn, die even verdoemelijk zijn. Het enige dat iemand van ons van onze zonden kan redden is het Kruis van Christus, waar ons in 1 Korintiërs 15:1-4 (\*) wordt verteld dat “Christus stierf voor onze zonden” en dat we gered zijn als we dat geloven; als we alleen op die betaling vertrouwen voor onze redding.

(\*)—“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Ten tweede: als we eenmaal gered zijn, omdat we verlost zijn door het bloed van Jezus Christus en al onze overtredingen vergeven zijn.....volgens Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14 en 2:13:

*“Ef. 1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,*

*“Kol. 1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;*

*“Kol. 2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;*

.....behoren we Hem toe. Ons leven is niet het onze. 1 Korintiërs 6:19-20 zegt:

*“19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?*

*20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.*

Maar bovenal is de gelovige verzegeld met de Heilige Geest der belofte:

*“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, **zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;***

Dus hoewel zelfmoord door het Kruis vergeven kan worden, verklaart hetzelfde Kruis dat het geen optie is. Ik hoop dat dit de vraag van jou en je nichtje beantwoordt.