

## De tempel van de levende God

Door C. R. Stam

Wat een passende aansporing voor hedendaagse gelovigen is het resterende deel van dit zesde hoofdstuk van 2 Korinthiërs de verzen 14-18! De kerk van vandaag is meer de Korinthische kerk uit de tijd van Paulus dan enige andere gemeente aan wie Paulus schreef.

Ze waren vleeselijk en werelds en handelden beslist niet zoals gelovigen zouden moeten handelen. En dit geldt ook voor de kerk vandaag. Terwijl de leer van Paulus over Christelijke afscheiding zegt: *“raak het onreine niet aan”*, leert het nieuwe evangelicalisme dat we ons moeten betrekken bij de levens van ongelovigen om hen voor Christus te winnen; we moeten ons betrekken bij hun wereldsgezindheid en hun wereldse praktijken, om onszelf meer één met hen te maken.

Aldus is de Kerk zo werelds geworden, en de wereld zo religieus, dat de afstand tussen hen zo goed als uitgewist is. In veel gevallen kunnen we nauwelijks het verschil zien tussen een Christen en een ongelovige. Een acteur of cabaretier, diep verdiept in de dingen van de wereld – dit wereldsysteem dat God veroordeelt – zal getuigen hoe blij hij is dat hij op Christus is gaan vertrouwen. En misschien zijn sommigen van hen op Christus gaan vertrouwen. Ook zij blijven gewoon onderdeel van ‘de wereld’.

Tegen zulke mensen en tegen ons allemaal zegt de apostel:

*“2 Korinthiërs 6:14-16: 14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?*

*15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?*

*16 Of wat samenvoeging (= overeenkomst) heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.*

Geliefde Christelijke lezer, sla acht op de aansporing. “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen”, zowel in het huwelijk, als in het zakenleven, of in uw sociale leven. Zoals C. I. Scofield ooit zei:

**“Een ongelijk juk is alles wat een kind van God met een ongelovige in een gemeenschappelijk doel verenigt”. De ‘afscheiding’ waarover in vers 17 (\*) gesproken wordt, is dus ‘geen afscheiding van contact met het kwaad in de wereld of in de kerk, maar afscheiding van medeplichtigheid of conformiteit daaraan, zie bijvoorbeeld 1 Kor. 5:10 (\*\*)**

(\*)—*“2 Kor. 6:17: Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.*

(\*\*)--*1 Korinthiërs 5:10: Doch niet geheellijk met de hoereerders dezer wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars; want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan.*

Let goed op, hij spreekt over afscheiding van het kwaad in de wereld of in de kerk. Hoe belangrijk is dit, want er is veel kwaad in de kerk waarvan consistente gelovigen zich moeten afscheiden.

Midden in deze Korinthische gemeente was een man die openlijk in grove immoraliteit leefde, en Paulus zegt als volgt: “Je kunt geen “maatje” zijn met die man. Excommuniceer hem! De apostel heeft inderdaad veel te zeggen over het verbreken van de gemeenschap met gelovigen die zijn afgedwaald in leerstellingen of gedrag. Als ze niet veranderen, zegt hij: trek je ervan terug. Heb geen gemeenschap met hen.

Dit is precies waar het nieuwe evangelicalisme van onze tijd heeft gefaald en veel geestelijke schade heeft aangericht. Het leert dat we gemeenschap moeten hebben met de wereld – om de verlorenen in Christus te winnen! Ah, maar als je dit doet, beste vriend, kunnen de verlorenen je niet echt respecteren, want ze zullen geen verschil zien tussen jou en henzelf.

Let goed, op 2 Kor. 6:16 zegt niet: Welke overeenkomst heeft de tempel van God met de tempel van Satan? Er staat: Welke overeenkomst heeft de tempel van God met de afgoden?”. Je kunt niet consequent een heidense afgod in de tempel van God hebben! Hoe kan God zijn tempel – “welks tempel u bent (zie \*) – delen met een afgod?

*(\*)--: 1 Kor.6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?*

*20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.*

Maar over degenen die consequent leven, gescheiden als heilig voor God, zegt Hij:

*“2 Kor. 6:16:..... Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.*

Als God de aanwezigheid van afgoden in het land, dat Hij aan Israël gaf, niet kon verdragen, hoe kunnen we dan verwachten dat Hij de aanwezigheid van afgoden in het hart en de geest van de gelovige tolereert? Vandaar het slotpleidooi van de apostel in:

*“2 Kor. 6:17-18: 17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.*

*18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.*

Wordt gesterkt in de genade!

Vertaler: [l.h.meyer@ziggo.nl](mailto:l.h.meyer@ziggo.nl) website: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)