

Hadden de bekeerlingen, tot het Evangelie van het Koninkrijk, eeuwige zekerheid?

Door: John Fredericksen

“Mattheüs. 10:22: En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

Wanneer we deze vraag overwegen, moeten we bedenken dat we het over een andere bedeling hebben. Wij hebben vandaag, in de bedeling van genade, absolute eeuwige zekerheid. Wij zijn “verzegeld tot de dag van de verlossing” (Ef. 4:30 *; 1:13 **), door de inwonende Heilige Geest. Wij zijn gered door genade, onderwezen door genade, verzegeld en voor eeuwig veilig gehouden door genade. Er is niets dat we hoeven doen om onze verlossing te behouden, en er is niets dat we kunnen doen om onze verlossing te verliezen. Maar het is een geheel andere zaak voor degenen die onder de bedeling van de Wet vallen.

***--"Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

()--"Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.*

0 De Heer Jezus Christus leerde dat er een vereiste was, voor degenen die onder de bedeling van de Wet leven, voor eeuwige zekerheid, en vooral voor degenen die door de Verdrukking zullen gaan.

0 De Heiland vertelde zijn apostelen in Matth. 10:22b:

“.....die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

Zoals eerder gezegd verwijst “het einde” naar het einde van de Verdrukking. Zij moeten trouw volharden tot het einde van de Verdrukking, of tot het einde van hun leven in martelaarschap, afhankelijk van wat zich het eerst voordeed.

0 Nogmaals, in Matth. 24:13, terwijl hij de gebeurtenissen van de Verdrukking beschreef, zei de Heer:

“Maar wie volharden zal tot het einde, die zalig worden.

0 Op dezelfde wijze schreef de apostel Johannes, toen hij over de details van de komende zeven jaar van de Verdrukking schreef:

“Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. (Op. 3:5).

0 In elk van deze gevallen is onze Heiland duidelijk dat koninkrijks-heiligen de beproevingen van de dagen van de Verdrukking moeten doorstaan, en toch trouw moeten blijven aan de Heer, als ze eeuwig leven willen verkrijgen.

Met welke druk zullen degenen die Christus belijden te maken krijgen tijdens deze dagen van Verdrukking?

0 Zoals u kunt lezen in Mattheüs hoofdstuk drie, zullen velen door familieleden worden verraden aan de autoriteiten die op hun beurt degenen zullen slaan die Christus belijden. Uiteindelijk zullen velen worden gemarteld en “ter dood” worden gebracht, zie Matth. 10:21:

“En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.

0 Mattheüs 24:12 vertelt ons:

“En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

En velen zullen, zoals we dat vandaag de dag ook zien gebeuren, God de rug toekeren. De samenleving zal zo onzedelijk, gewelddadig, anti-God, anti-Bijbel en flagrant zondig worden, dat voor sommigen, die Christus belijden, in die tijd hun liefde voor de Heer ondermijnd zal worden. Nog belangrijker is dat tijdens de Verdrukking de vervolging en marteling over de gelovigen zal komen. Deze zullen zo intens zijn dat hun wil om trouw te blijven aan Christus erodeert.

Hoewel we weten dat deze profetie specifiek van toepassing is op het tijdperk van de Verdrukking, zien we nu al dat deze beschrijvingen veel gelovigen grotendeels karakteriseren, zelfs in onze huidige bedeling van genade. Dit geldt tenminste in de zin dat geloof en trouw worden uitgehold door de wereldsgezindheid in onze huidige boze dagen. Hoe zorgvuldig moeten we ons hart bewaken en voortdurend onze geest vullen met Gods Woord, zodat we trouw aan de Heer kunnen blijven totdat Hij voor ons komt in de Opname. We moeten vurig van geest blijven, niet om het eeuwige leven te verdienen, maar eenvoudigweg uit liefde voor de Verlosser die voor ons stierf.

0 Uit Openbaring Hoofdstuk Dertien leren we dat er verschillende verbluffende gebeurtenissen zullen plaatsvinden. De Antichrist en zijn strijdkrachten zullen “oorlog voeren tegen de heiligen” (vers 7 *), en eisen dat “de aarde en zij die daarop wonen, het beeld van de Antichrist zullen aanbidden (vers 12 **), en de handel zal zo worden gecontroleerd dat alleen degenen die “het merkteken in hun rechterhand of op hun voorhoofd” hebben kunnen kopen of verkopen. Deze druk zal zo hevig zijn dat velen, om hun gezin te voeden, of om vervolging te vermijden of hun eigen leven te sparen, de Heiland verloochenen en zich bij de Antichrist aansluiten. Toch weten we ook dat veel heiligen trouw zullen blijven aan de Heer. Velen zullen “onthoofd worden vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God” (Openb. 20:4 ***).

*--“Op. 13:7: En hetzelfde werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

**--“Op. 13:12: En hetzelfde werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

***--“Op. 20:4: En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het

beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Zullen degenen die Christus beleden in de evangelieverlagen..... (en zullen degenen die Christus tijdens de Verdrukking belijden als Messias),eeuwig leven krijgen op het moment dat zij publiekelijk hun geloof in Hem belijden?

0 Het eenvoudige antwoord op deze vraag is: "Nee".

0 Tijdens het tijdperk van de evangelieverlagen, en in de komende Verdrukking, zal aan degenen die oprecht de Heer Jezus Christus belijden, een status van voorwaardelijke of tijdelijke rechtvaardigheid worden gegeven.

0 Uit 1 Petrus 1:3-5 * leren we dat deze koninkrijks-heiligen 'verwekt werden'..... (of geboren, in de Oud Testamentische zin dat een vader een zoon verwekte).

**--".....tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.*

0 Er staan verschillende sleutelwoorden in deze verzen. Wij bevestigen dat Petrus schreef aan degenen die geestelijk 'verwekt' of herboren waren door het geloof in Christus. Maar merk op dat het de eeuwige "erfenis" was die onvergankelijk en gereserveerd was in de hemel. Petrus zegt niet dat deze mensen veilig waren, maar dat hun eeuwige beloning zeker was. We moeten niet vergeten dat de eeuwige erfenis, die de heiligen van het koninkrijk werd beloofd, ook het letterlijk beërven van de aarde inhield, zie Mattheüs 5:5:

"Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

0 Merk ook op dat, wanneer Petrus naar deze heiligen verwijst, hij hen vertelt dat ze "bewaard werden door de kracht van God, door het geloof". Het woord geloof betekent 'geloof of getrouwheid'. Dit komt overeen met de woorden van onze Heer dat degenen die volharden tot het einde, en de intense vervolgingen overwinnen, en weigeren Christus te verloochenen, gered zullen worden.

In 1 Petrus 1:9 verwijst de apostel er naar als:

"Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen".

0 Het einde van hun geloof was de zekerheid dat hun naam niet uit het boek des levens zou worden uitgewist. Toen zij de Heer Jezus beleden als de Christus, en mogelijk automatisch als één van Gods uitverkoren mensen, werden hun namen opgenomen in het boek des levens. Maar het is veelbetekenend dat hun namen uit het boek kunnen worden geschrapt.

0 Hoe of waarom zou dit kunnen gebeuren? Zeker als iemand de Heer Jezus Christus verwerpt, of weigert Christus in het openbaar te belijden, of het merkteken van het beest aanneemt, zal zijn naam worden uitgewist. Bedenk dat dit een ander volk en programma is met andere beloften en eisen dan in onze huidige bedeling van genade.

0 In al deze verzen, en in de woorden van onze Heer zelf, wordt het eeuwige leven gezien als een onzekerheid voor Joden die de jaren van Verdrukking tegemoet gaan. Degenen die de Heer belijden krijgen een status van gerechtigheid die tijdelijk is, net zoals de verzoening door het bloed van dieren in het Oude Testament. Als zij trouw bleven en tot het einde toe volhardden, zal het eeuwige leven in het duizendjarige koninkrijk, als erfgenaam hun beloning zijn. Zo niet, dan zal hun naam uit het boek des levens worden uitgewist.

0 Op basis hiervan moedigde Petrus zijn lezers aan in 1 Petrus 1:13:

“Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

WETEN WE VAN IEMAND DIE DAADWERKELIJK RECHTVAARDIGHEID WERD GEGEVEN EN DIE DIE RECHTVAARDIGHEID WEER VERLOREN HEEFT?

0 We geven fragmenten uit een aantal passages die precies dit onderwerp heel duidelijk beschrijven. Wij moedigen degenen die met ons studeren aan om deze gedeelten in hun bijbel in hun geheel te lezen.

0 Tweede Petrus 2:14-22 beschrijft degenen die “de rechte weg hebben verlaten en zijn afgedwaald en de weg van Bileam (valse aanbidding) volgen”. Voor deze zielen wist Petrus dat “de donkerheid van de duisternis (of eeuwige straf) voor altijd is gereserveerd”. Wie waren deze mensen?

“2 Petrus 2:14-22: 14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking; 15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaam, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; 16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloten waren van degenen, die in dwaling wandelen; 19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. 20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker

Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. 21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. 22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

0 Zij waren “degenen die rein waren”, die “aan de vervuiling van de wereld waren ontsnapt door de kennis van de Heer Jezus Christus”, maar toch waren ze “in dezelve wederom ingewikkeld zijnde” in de bezoedeling van valse aanbidding.

0 Petrus zei: deze mensen waren ooit “gewassen” van hun zonden, en ze “kennen” het heilige gebod dat hun is overgeleverd, maar ze hebben zich “ervan afgekeerd”.

0 De conclusie van Petrus over hun eeuwige staat was dat hun ‘het laatste erger geworden dan het eerste’ en dat ‘het beter voor hen was geweest om de weg der gerechtigheid niet te hebben gekend’ dan het door ervaring te weten te komen en dan terug te keren naar hun vroegere weg als een hond die terugkeert naar zijn braaksel, of een zeug naar het slijk”.

0 Hebreeën Hoofdstuk drie verwijst naar “heilige broeders, deelnemers aan de hemelse roeping” (vers 1). Toch waarschuwt de schrijver hen plechtig in Hebr. 3:12-14:

“12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; 13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. 14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden;

Let hier op de voorwaardelijke aard van hun eeuwige zekerheid.

0 Hebreeën 3:6 zegt eveneens:

“Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden.

0 Hebreeën 6:4-6 waarschuwt:

“4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, 5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomstige eeuw, 6 En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.

(Zie ook de verzen 9-11:

“9 Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij also spreken. 10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. 11 Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe”).

Deze afvalligheid verwijst beslist naar het afvallig worden van het ware geloof in Christus vanwege vervolging, en dit zal voor velen gebeuren in de jaren van Verdrukking.

0 1 Johannes. 5:16b vertelde de Joden die anticipeerden op de Verdrukking:

“Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden”.

De betekenis hier was dat er sprake was van een onvergeeflijke zonde. Als iemand die zonde beging, had het geen zin om voor de schuldige te bidden. Dit zou heel goed het aanvaarden van het merkteken van het beest tijdens de Verdrukking kunnen zijn.

0 Hebreëws 10:34-39 is een bemoediging voor mede-Joden die mededogen hadden getoond:

“34 Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. 35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. 36 Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de belofenis moogt wegdragen; 37 Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven. 38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. 39 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel.

Vervolgens eindigt het hoofdstuk met ontzuenderende woorden:

‘Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot behouding der ziel. (vers 39).

De schrijver van de Hebreënbrieff geloofde dus duidelijk dat de Joden van zijn tijd hun geloof, hun rechtvaardigheidspositie voor God, hun eeuwige beloning, hun aardse erfenis van land en de redding van hun ziel konden verliezen. Zij zouden dit kunnen doen door terug te keren naar een toestand van totale ondergang en verdoemenis.

Als we deze verzen lezen en deze principes begrijpen, zou het ons zo dankbaar moeten maken dat we vandaag in het Tijdperk van Genade leven, waar we absolute eeuwige zekerheid hebben. We moeten God elke dag danken voor onze redding, dat de Heilige Geest ons eeuwig veilig houdt, en dat we uit deze wereld zullen worden opgenomen voordat de Verdrukking begint. We moeten dankbaar zijn, en we moeten proberen elke dag tot eer van onze Heiland te leven.